

# GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST

Protestantse Kerk



**Protestantse Gemeente te  
Wapenveld  
in de Petruskerk  
8 sept. 2024 09:30**

*Liturgische kleur: Groen*

*Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep  
ik tot U.*

*U, Heer, bent goed en tot vergeving  
bereid, uw trouw is groot voor ieder die u  
aanroept.*

*Psalm 86: 3, 5*

*Voorganger: Ds. I. Boersma-Prins uit Beilen*

*Organist: Dhr. A. Dijkslag*

*Ouderling van dienst: Dhr. R. van Marle*

*Lector: Mw. A. Koetsier-van de Mars*

**Collectes:**

**Diaconie**

**Kerk**

**Jeugd en Jongerenwerk**

# ORDE VAN DE MORGENDIENST

***Thema: als nieuw!***  
***Leven in het licht van Gods koninkrijk***

**Voor de dienst zingen we:**

**Aan het begin zingen we Lied 216: 1 - 3**  
**"Dit is een morgen als ooit de eerste"**

1

Dit is een morgen als ooit de eerste,  
zingende vogels geven hem door.  
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,  
vochtige gaarde, geurig als toen.  
Dank voor gewassen, grassen en bomen,  
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,  
licht dat ooit speelde waar Eden lag.  
Dank elke morgen Gods nieuwe schiep-  
ping,  
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Welkom en mededelingen door de  
ouderling van dienst

**We zingen staande ons intochtlied:**

**Psalm 98: 1 en 4**

**"Zing een nieuw lied voor God de Here"**

- 1 Zing een nieuw lied voor God de Here,  
want Hij bracht wonderen tot stand.  
Wij zien Hem heerlijk triomferen  
met opgeheven rechterhand.  
Zing voor de Heer, Hij openbaarde  
bevrijdend heil en bindend recht  
voor alle volkeren op aarde.  
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

4 Laat alle zeeën, alle landen  
Hem prijzen met een blij geluid.  
Rivieren klappen in de handen,  
de bergen jubelen het uit.  
Hij komt, Hij komt de aarde richten,  
Hij komt, o volken wees verblijd,  
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,  
zijn heil en zijn gerechtigheid.

Stil gebed, onze hulp en groet

### **We zingen het "Klein Gloria"**

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige-  
Geest als in den beginne, nu en immer en  
van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Amen.

(wij gaan zitten)

# Een gezongen gebed: Lied 281: 1 - 10 in wisselzang:

## 1 - Allen:

Wij zoeken hier uw aangezicht.  
God, houd uw oog op ons gericht:  
Kyrie eleison!

## 2 - Mannen:

Wanneer het donker ons verrast,  
houd ons dan in uw goedheid vast:  
Kyrie eleison!

## 3 - Vrouwen:

Verschijn ons als de dageraad,  
Gij, zon die ons te wachten staat:  
Kyrie eleison!

## 4: Allen:

Gij roept ons met een nieuwe naam  
uit dit genadeloos bestaan:  
Kyrie eleison!

5 - Mannen:

Dat ieder die zich tot U wendt  
de gloed van uw genade kent.  
Kyrie eleison!

6 - Vrouwen:

De zon straalt van uw aangezicht  
en zet ons leven in uw licht.  
Amen. Halleluja!

7 - Allen:

Gij hebt uw woord gestand gedaan:  
wij zijn met Christus opgestaan!  
Amen. Halleluja!

8 - Mannen:

Hij gaat ons voor, is ons vooruit.  
De schepping zingt zijn vreugde uit:  
Amen. Halleluja!

9 - Vrouwen:

Het lied van wie zijn voorgegaan  
zet ons vandaag tot zingen aan:  
Amen. Halleluja!

10 - Allen:

Ontvlam in ons en vuur ons aan!

Getroost zullen wij verder gaan.

Amen. Halleluja!

Leefregel

**Wij zingen Lied 834: 1 t/m 3  
"Vernieuw Gij mij o eeuwig licht!"**

- 1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!  
God, laat mij voor uw aangezicht,  
geheel van U vervuld en rein,  
naar lijf en ziel herboren zijn.
- 2 Schep, God, een nieuwe geest in mij,  
een geest van licht, zo klaar als Gij;  
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt  
en ga de weg die U behaagt.
- 3 Wees Gij de zon van mijn bestaan,  
dan kan ik veilig verder gaan,  
tot ik U zie, o eeuwig licht,  
van aangezicht tot aangezicht.

Verbinding met boven .....

Gebied bij de opening van de Schriften

**Wij zingen Lied 687: 2 en 4 Opwekking  
"Heer, leer mij uw weg"**

- 2 Heer, leer mij uw weg,  
die zuiver is en goed.  
Uw woord is onderweg  
als een lamp voor mijn voet.  
Als mij het zicht ontbreekt,  
het donker is,  
leid mij dan op uw weg,  
de weg die eeuwig is.
  
- 4 Heer toon mij uw plan;  
maak door uw Geest bekend  
hoe ik U dienen kan  
en waarheen U mij zendt.  
Als ik de weg niet weet,  
de hoop opgeef,  
toon mij dat Christus heel  
mijn weg gelopen heeft.



## Schriftlezing uit Prediker 1 vers 1 - 11

[1] Hier volgen de woorden van Prediker, zoon van David en koning in Jeruzalem. [2] Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte. [3] Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? [4] Generaties gaan, generaties komen, maar de aarde blijft altijd bestaan. [5] De zon komt op, de zon gaat onder, en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. [6] De wind waait naar het zuiden, dan draait hij naar het noorden. Hij draait en waait en draait, en al draaiend waait de wind weer terug. [7] Alle rivieren stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol. De rivieren keren terug naar de plaats waar ze ontsprongen, en beginnen weer opnieuw te stromen. [8] Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. De ogen van een mens kijken, en vinden geen rust, zijn oren horen, en ze blijven horen. [9] Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws

onder de zon. [10] Wanneer men van iets zegt: 'Kijk, iets nieuws,' dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest. [11] De vroegere generaties zijn vergeten, en ook de komende generaties zullen vergeten worden in de tijden die daarna weer komen.

## **Wij zingen Lied 717: 2 en 4**

- 2 Zeg ons, welk voordeel heeft een mens, van al zijn streven?  
Hij wint zijn brood en leeft,  
maar, Here, is dat leven?  
Wij kunnen hier toch niet bestaan bij brood alleen?  
In moeiten en verdriet gaat zo ons leven heen.
  
- 4 Betrek ons eens voor al op Hem die alle dingen eenmaal nieuw maken zal,  
dat wij in duizelingen zien wat ons oog niet ziet en ons verblijden zeer,

dat onze arbeid niet  
vergeefs is in de Heer.

### Schriftlezing uit Marcus 8 vers 22 - 26

[22] Ze kwamen in Betsaida. Er werd een blinde bij Hem gebracht, en men smeekte Hem om de man aan te raken. [23] Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: 'Ziet u iets?' [24] Hij begon weer te zien en zei: 'Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.' [25] Daarna legde Hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder. [26] Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing: 'Ga het dorp niet in!'

### en Romeinen 6 vers 1 - 4

[1] Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? [2] Dat in geen geval. Hoe zouden

wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? [3] Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? [4] We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.

### **Wij zingen Lied 534: 1, 2**

- 1 Hij die de blinden weer liet zien,  
hun ogen kleur liet ondervinden  
is zelf het licht dat ruimte geeft:  
ons levenslicht, de Zoon van God.
  
- 2 Hij die de lammen lopen liet  
hun dode krachten deed ontvlammen  
is zelf de weg tot waar geluk:  
ons levenspad, de Zoon van God.

Overdenking

## Wij zingen Lied 215: 2 t/m 5

2

Rondom wie bidden dag aan dag  
zijn wond´ren, die geen oog ooit zag,  
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,  
een nieuwe kracht door ´s Geestes doop.

3

Al wat geliefd is en vertrouwd,  
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt  
met glans en heerlijkheid verguld,  
want het bestaat in Gods geduld.

4

Wie van zich afziet naar God toe,  
loopt in het licht en wordt niet moe.  
Het schijnsel van de hemel gaat  
over de dag van vroeg tot laat.

5

Houd dan de hemel in het oog,  
maar hef uw hart niet al te hoog;  
op aarde hier, op aarde thans  
ziet gij een bovenaardse glans.

Dankgebed en voorbeden,  
stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Collecte –  
en andere  
mededelingen



**Wij zingen staande onze slotzang:  
Lied 146C: 1 en 7  
Alles wat adem heeft love de Here**

1

Alles wat adem heeft love de Here,  
zinge de lof van Israëls God!  
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,  
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.  
Die lijf en ziel geschapen heeft  
worde geloofd door al wat leeft.  
Halleluja! Halleluja!

7

Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen  
Hem die zo grote dingen doet.

Alles wat adem heeft, roepe nu amen,  
zinge nu blijde: God is goed!

Love dan ieder die Hem vreest

Vader en Zoon en heilige Geest!

Halleluja! Halleluja!

Zegen met een gezongen Amen

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

## MEDEDELINGEN:

Volgende week, zondag 15 september  
2024, om 09:30 uur,  
gaat Ds. T.P. de Jong uit voor.

---

