

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST

Protestantse Kerk



**Protestantse Gemeente te
Wapenveld
in de Petruskerk
27 oktober 2024 09:30**

Zesde zondag van de herfst

*Liturgische kleur: **GROEN***

*"Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in
leven, u verdedigt mij tegen de woede van
mijn vijanden, uw rechterhand brengt mij
redding."*

Psalm 138: 7

*Voorganger: Ds. T. Noort uit IJsselmuiden
Organist: Dhr. A. Dijkslag
Ouderling van Dienst: Dhr. J.A.S. Hiemstra
Lector: Mevr. A. Tijssen-Frelink*

Collectes:

(1) Diaconie

(2) Kerk

(3) Kosten erediensten

ORDE VAN DE MORGENDIENST

Welkom en mededelingen
door de ouderling van dienst

Wij zingen staande het openingslied:
Psalm 33:2,8

**2. Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn
daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde / overal op
aarde,
alles spreekt van Hem.
hemelen hoog verheven, / vol van
blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.**

Aktie Schoenendoos

Informatiefolders worden uitgedeeld op
zondag 3 november. Daarna liggen ze ook
in de kerk. Folder opvragen kan ook via
Hetty.

Gevulde dozen in de kerk inleveren kan tot
en met 24 november in de kerk. En tot 26
november aan de Hullenweg 8-1.

Doet u ook weer mee?

Namens het jeugdwerk:

Hetty de Weerd

j.de.weerd@planet.nl

0630170592

Versterking gezocht

Voor onderstaande functies zoeken we
dringend versterking

- ♦ Roostermaker
- ♦ Beamer bediener

Voor meer info of aanmelden:

scriba@pkwapenveld.nl / 06 47 333 946

MEDEDELINGEN

Volgende week zondag 3 november vieren we het Heilig Avondmaal.

Zowel in de ochtendienst van 09:30 uur als in de avonddienst van 19:00 uur gaat Ds. R. Koning uit Putten voor.

Dinsdag 29 oktober bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie/thee in de Rots vanaf 10.00 uur. U komt toch ook?

Samen tegen armoede

Armoede, een zichtbaar thema in Nederland. Het afgelopen jaar steeg het aantal aanvragen bij de voedselbank met maar liefst 36 procent. Samen met de diacónieën van de andere kerken in Wapenveld en de scholen komen wij in actie!

Op zondag 3 november en Dankdag 6 November staan de dozen weer klaar. Laten we met z'n allen zorgen dat deze ruim gevuld naar de voedselbank gaan.

In de wegwijzer van oktober staat een boodschappenlijst ter inspiratie.

**8. Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde /uwe liefd'ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten, / geef ons
moed en krachten
nu en voor altijd.**

Stil gebed

Votum en groet

Wij zingen het Klein Gloria:

**Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen**

(wij gaan zitten)

Gebed van verootmoediging

Wij zingen Lied 836: 1,4

- 1. O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.**
- 4. Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.**

Genadeverkondiging en leefregel

Wij zingen lied 170: 1 (ELB), lied 413:1 en
lied 170:2 (ELB) (achter elkaar)

- 1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God
en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.**

- 3. Doper, wat liep je
in kemelharen pij,
als een profeet, wat riep je
daar in die woestenij?
Doper, wat riep je
daar in die woestenij?**

0-0-0-0-0-0

Wij zingen staande het Slotlied:
Psalm 118: 5,10

- 5. De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof de Heer mijn leven lang.
Hoor in hun kamp Gods knechten
zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote
dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!**
- 10. De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen:
Gods liefde duurt in eeuwigheid.**

Zegen, met gezongen 'Amen' en gevolgd
door Gez.456:3

**Ben ik ontrouw, Gij blijft immer
dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij
ook nu.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw
trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij be-
toond.**

- 1. Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.**
- 2. Gij geeft ons vrede, vergeving van
zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die
leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop
voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.**

**Groot is uw trouw o Heer, groot is uw
trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij be-
toond.**

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderlied: wij zingen lied 443 (ELB)

- 1. Ik volg de Heer (ik volg de Heer),
want Hij is goed (want Hij is goed).
Hij weet de weg (Hij weet de weg)
en hoe het moet (en hoe het moet).
Hij houdt van mij (Hij houdt van mij)
Hij_is overal (Hij_is overal),
de Herder die mij leiden zal.**
- 2. Soms gaan we door (soms gaan we
door)
gevaarlijk land (gevaarlijk land)
Dan loopt Hij voor (dan loopt Hij voor)
en in zijn hand (en in zijn hand)
houdt Hij de staf (houdt Hij de staf)
en neemt ons mee (en neemt ons**

- 2. Hoe goed is 't hun die bouwen
op Israëls vaste rots,
hun die zich toevertrouwen
de trouwe handen Gods.
Zij hebben 't heil verkregen,
de allerschoonste schat;
God leidt hen op zijn wegen,
hun voet wordt moe noch mat.**

Dankzegging en voorbeden

Aandacht voor de collecte



- 3. Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad ge-
rucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.**

Verkondiging

Wij zingen lied NLB 146a:1,2

- 1. Laat ons nu vrolijk zingen!
Kom, heft uw liederen aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.**

mee).

Het is soms zwaar, maar toch okee!

- 3. Een leeuw die brult (een leeuw die
brult)
of een beer die bromt (of een beer
die bromt).
De Herder kijkt (de Herder kijkt)
wat of er komt (wat of er komt).
Hij is als een muur (Hij is als een
muur)
rondom ons heen (rondom ons
heen).
Hij laat ons nooit, nee, nooit alleen!**

De kinderen gaan naar hun nevendienst
en nemen het licht mee.

Schriftlezing 1: Psalm 131

¹ Een pelgrimslid van David.

HEER, niet trots is mijn hart,
niet hoogmoedig mijn blik,
ik zoek niet wat te groot is
voor mij en te hoog gegrepen.

² Nee, ik ben stil geworden,
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.

Als een kind, de borst ontwend,
stil op de arm van zijn moeder,
zo is mijn ziel in mij.

³Israël, hoop op de HEER,
van nu tot in eeuwigheid.

Wij zingen Psalm 131: 1,2

- 1. O Heer, er is geen trots in mij,
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij,
ik zoek niet met een waanwijs oog
naar wat te groot is en te hoog.**
- 2. Heb ik mijn ziel niet naar uw wil
gevoegd in vrede, mild en stil,
zoals het pas gespeende kind
troost in zijn moeders armen vindt?**

Schriftlezing 2: Mattheus 11,25-30

²⁵In die tijd zei Jezus ook: 'Ik loof U, Vader,
Heer van hemel en aarde, omdat U deze
dingen voor wijzen en verstandigen verbor-
gen hebt gehouden, maar ze aan een-
voudige mensen hebt onthuld. ²⁶Ja, Vader,
zo heeft het U behaagd. ²⁷Alles is Mij
toevertrouwd door mijn Vader. Niemand

kent de Zoon behalve de Vader, en
niemand kent de Vader behalve de Zoon,
en iedereen aan wie de Zoon het wil
openbaren.

²⁸Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie
rust geven. ²⁹Neem mijn juk op je en leer
van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig
van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust
vinden, ³⁰want mijn juk is zacht en mijn
last is licht.'

Wij zingen Lied 939:1,3

- 1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en
nacht
leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de
dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.**