

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST



**Protestantse Gemeente te
Wapenveld
in de Petruskerk
13 okt. 2024 09:30**

Liturgische kleur: Groen

*Laat mij, HEER, uw trouw ervaren, red mij,
zoals u hebt beloofd.*

*Dan kan ik antwoorden wie mij bespot, want
ik vertrouw op uw woord.*

Psalm 119: 41-42

*Voorganger: Ds. G. van den Dool uit Vledder
Organist: Mevr. J. van de Beerecamp-Bunte*

*Ouderling: Dhr. A. C. van
de Beerecamp
Lector: Mw. H. Scholten-
Marskamp*



Collectes:

Diaconie
kerk

Onderhoud & Gebouwen

ORDE VAN DE MORGENDIENST

Thema: Grote Verzoendag

Inleidend orgelspel

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden op de dienst.

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING

**Wij zingen staande ons intochtslied:
Psalm 24: 1, 2**

- 1 De aarde en haar volheid zijn des Heren koninklijk domein, de wereld en die daarin wonen. Het land rijst uit de oceaan, rivieren breken zich ruim baan om Gods volmaakte macht te tonen.

2 Wie is de mens die op zal gaan
en voor Gods heilig aanschijn staan?
Wie mag de tempel binnentreden?
Wie niet op loze wijsheid bouwt,
zijn hart en handen zuiver houdt
van kwade trouw en valse eden.

Moment van stilte voor God:

Voorganger:

Onze hulp is in de NAAM van de HEER

ALLEN:

**DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT
HEEFT**

Voorganger:

Die trouw houdt tot in eeuwigheid

ALLEN:

**DIE NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND
BEGON.**

Voorg.: "Groet" ALLEN: **AMEN**

Wij zingen ook staande: Psalm 24:3

24:3

God is hem zegenrijk nabij,
in 't recht des Heren wandelt hij,
de God des heils zal hem verblijden.
Een nieuw geslacht gaat op in 't licht
en zoekt des Heren aangezicht,
Jakob, het volk dat Hij zal leiden.

**en direct aansluitend als Klein Gloria,
op de melodie van Ps 24:**

Lof zij de God van Israël!
Prijs Hem met zang en snarenspeel,
laat al wat leeft zijn NAAM belijden.
Eer zij de Vader en de Zoon,
eer zij de Geest die in ons woont –
drieënig God door alle tijden!

Wij gaan zitten

Gebed om ontferming

*Woorden die de weg wijzen:
HOOR, ISRAËL.....!*

**Wij zingen: Lied van lofprijzing:
Lied 713: 1 ,2, 5**

- 1 Wij moeten Gode zingen
halleluja,
om alle goede dingen
halleluja,
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen
halleluja.

- 2 Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan alwie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.

5 Wij moeten Gode zingen
halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen
halleluja.

*WAT GOD ONS TE ZEGGEN HEEFT
(DE SCHRIFTEN GAAN OPEN)*

Gebed om Woord en Geest

**Wij zingen het kinderlied:
"Daniël, Daniël"
(Met de beamer mee)**

Daniël, Daniël
Vertrouw op God, Hij hoort je wel
Daniël, Daniël
Vertrouw op God, Hij hoort je wel

Als je in de kuil van de leeuwen ligt
Snoert Hij de muil van de leeuwen dicht
Al zien ze geel en groen
Ze kunnen je niks doen

Daniël.....

Hoor je ze grommen, ze kijken zo woest
Hun tanden zijn al jaren niet gepoetst
Ze lusten je wel rauw
Maar God belooft je trouw

Daniël.....

Soms wordt er vreselijk op me geknord
Dan lijkt het of ik opgegeten wordt
Maar zit ik in het nauw
Dan denk ik weer aan jou

Daniël.....

De kinderen komen naar voren
en gaan naar de kindernevendienst en
nemen het licht mee

Wij lezen uit Leviticus 16 vers 1 - 16
(Herziene Statenvertaling)

1 De HEER sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen van Aäron, toen zij voor het aangezicht van de HEER waren gendard en gestorven waren.

2 De HEER zei toen tegen Mozes: Spreek tot uw broer Aäron en zeg dat hij niet te allen tijde in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen, vóór het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft, want Ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. 3 Alleen hiermee mag Aäron het heiligdom binnengaan: met een jonge stier – het jong van een rund – als zondoffer en een ram als brandoffer.

4 Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband om wikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken, nadat hij zijn lichaam met het wa-ter gewassen heeft. 5 Van de gemeenschap van de Israëlieten moet hij twee geitenbokken nemen als zondoffer en

één ram als brandoffer. 6 Dan moet Aäron de jonge stier aanbieden als zondoffer dat voor hem bestemd is, en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. 7 Hij moet ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de HEER plaatsen, bij de ingang van de tent van ontmoeting. 8 Aäron moet namelijk het lot over de twee bokken werpen: één lot voor de HEER en één lot voor de weggaande bok. 9 Dan moet Aäron de bok waarop het lot voor de HEER gevallen is, aanbieden en hem als zondoffer bereiden. 10 Maar de bok waarop het lot is gevallen om weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de HEER geplaatst worden, om daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. 11 Dan moet Aäron de jonge stier als het zondoffer dat voor hemzelf bestemd is, aanbieden, en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen, en de jonge stier als het zondoffer dat voor hemzelf bestemd is, slachten. 12 Verder moet hij van het altaar voor het aangezicht van de HEER een vuurschaal vol vurige kolen nemen, met

beide handen vol fijngestoten geurig reukwerk, en dit binnen het voorhangsel brengen. 13 Hij moet dan het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht van de HEER, zodat de wolk van het reukwerk het verzoendeksel, dat boven de getuigenis is, bedekt en hij niet zal sterven.

14 Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier nemen, en met zijn vinger op het verzoendeksel sprenkelen, aan de kant naar het oosten toe. En vóór het verzoendeksel moet hij zeven keer met zijn vinger van dat bloed sprenkelen. 15 Daarna moet hij de bok slachten die als zondoffer voor het volk bestemd is, en zijn bloed binnen het voorhangsel brengen. Hij moet met zijn bloed doen zoals hij met het bloed van de jonge stier gedaan heeft, en dat op het verzoendeksel en vóór het verzoendeksel sprenkelen. 16 Zo moet hij over het heiligdom verzoening doen vanwege de onreinheden van de Israëlieten en vanwege hun overtredingen, over-eenkomstig al hun zonden. Zo moet hij ook doen met de tent van ontmoeting, die bij hen staat, te midden van hun onreinheden.

Wij zingen: Lied 859: 1, 2

- 1 Schuldig staan wij voor U, Heer,
schuldig, onweersproken.
Tel de duizendmaal dat wij
U hebben ontbroken.
Zie ons aan: / onze naam
had Gij opgeschreven
in uw boek des levens.

- 2 Doorgang hebben wij ontzegd
aan wie wilden leven,
mensen keer op keer ontrecht,
steen voor brood gegeven,
God, blijf Gij / toch nabij:
dat Gij ons verleden
nieuw herschrijft met vrede!

en lezen verder uit

Leviticus 16 vers 17 - 22

17 Geen enkel mens mag in de tent van ontmoeting zijn, als hij er binnengaat om in het heiligdom verzoening te doen, totdat hij

naar buiten komt. Zo moet hij verzoening doen voor zichzelf, voor zijn gezin en voor heel de gemeente van Israël. 18 Daarna moet hij naar buiten gaan, naar het altaar, dat voor het aangezicht van de HEER is, en er verzoening over doen. Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier en een deel van het bloed van de bok nemen en het rondom op de horens van het altaar strijken. 19 Dan moet hij met zijn vinger zeven keer een deel van het bloed daarop sprenkelen. Zo reinigt en heiligt hij het van de onreinheden van de Israëlieten. 20 Wanneer hij de verzoening over het heiligdom, de tent van ontmoeting en het altaar voltooid heeft, dan moet hij de levende bok naderbij laten komen. 21 Aäron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden, al hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en hem door de hand van een man, die daarvoor gereedstaat, de woestijn in sturen. 22 Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond

gebied. Hij moet dan de bok de woestijn in sturen.

Wij zingen: Lied 859: 4

- 4 Onze ontrouw hebt Gij ver
achter U geworpen.
Gij verheft uw aangezicht
als de nieuwe morgen.
Uw gericht / scheidt ons licht,
waar wij onze wegen
kiezen met uw zegen.

en lezen verder uit
Hebreeën 10 vers 19 - 24
(vertaling NBV21)

Broeders en zusters,
Dankzij het bloed van Jezus kunnen we
zonder schroom het heiligdom binnen-
gaan. Hij heeft voor ons met zijn lichaam,
door het voorhangsel heen, een nieuwe,
levende weg gebaad, en doet nu als ho-
gepriester dienst in het huis van God. La-
ten we God dan naderen met een oprecht

hart en een vast geloof, nu ons geweten gereinigd is door de besprenkeling van ons hart, en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden....

Wij zingen uit : Tussentijds 152: 1, 2
(tekst: Willem Barnard; melodie Lied 803)

- 1 Wie zal voor God verschijnen?
Wie gaat er voor ons uit?
Wie raakt aan Gods geheimen
in alle eenzaamheid?
Het is de hogepriester
die alles voor ons doet:
't is onze Here Christus,
Hij reinigt ons met bloed.

- 2 De Heer is voortgevaren
de grote tempel door
van buiten bij de schare
tot binnen bij Gods oor.
Daar brengt Hij de gebeden,
daar plengt Hij onze schuld.
Hij won voor ons de vrede,
Hij heeft de Wet vervuld.

Uitleg en verkondiging

Wij zingen: Lied 103c: 1, 3

- 1 Loof de koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de koning, loof de koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.
- 3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.

Loof uw Heiland, loof uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling
van de
gaven



**Wij zingen staande onze slotzang:
Lied 838: 1, 4**

- 1 O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
- 4 Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord;
het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

***De wereld weer in: Wegzending en
zegen met een gezongen Amen***

MEDEDELINGEN:

Er is koffiedrinken na de dienst.

Allen welkom

Volgende week, zondag 20 oktober 2024,
om 09:30 uur,
gaat Ds. I. Boersma-Prins
uit Beilen voor.

0-0-0-0-0-0-0-0

