

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wapenveld



Protestantse  
Kerk

# WEGWIJZER

Blij of verdrietig nieuws?  
Geef het door  
aan [pastoraat@pkwapenveld.nl](mailto:pastoraat@pkwapenveld.nl)

24 november  
9.30 uur

Eeuwigheidszondag,  
herdenking der  
gestorvenen

November 2024  
Jaargang 22  
Nummer 3

## ADRESSEN

Predikant: vacant

Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met het pastoraal team.

Voor overige zaken kunt u de scriba benaderen.

Pastoraal team:  
pastoraat@pkwapenveld.nl

Trijnie de Jong 06 496 964 62  
Wietse Venema 06 537 606 25  
Wanda IJzerman 06 114 831 43  
Jenneke Zonnenberg 06 409 662 71

Scriba A. Venema-Lindemulder  
De Steeg 20  
8191 LD Wapenveld  
☎ 06 4733 3946  
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:  
J. Oldenhof-Colijn  
☎ 038 447 7400  
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:  
☎ 038-447 82 82  
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

### Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer

NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.

NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzer@pkwapenveld.nl

H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W' veld ☎ 038 4470367  
W. Westhoff Marledijk 2 8198 KP Marle ☎ 06 46991710

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9  
☎ 038-447 9387

Ledenadministratie:  
T. Eilander ☎ 038-447 8539  
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl  
Financiële administratie:  
T. Eilander ☎ 038-447 8539  
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:  
J. IJzerman ☎ 038-447 8600  
W. Westhoff ☎ 06 4699 1710

De liturgische kleur: groen,  
bij Heilig Avondmaal: wit.  
Eeuwigheidszondag: wit  
Zondagen van Advent: paars

### **3 november**

9:30 Ds. R. Koning, Putten  
*Heilig Avondmaal*

11.00 Ds. R. Koning, Putten,  
*Heilig Avondmaal in Rehoboth*

19.00 Ds. R. Koning, Putten,  
*Heilig Avondmaal aan tafel*

Oud. v. dienst ochtend Mw. A. Venema  
Rehoboth Mw. A. Venema  
avond Mw. T.G. de Jong-Wijenberg

Collecte 1. Diaconie 2. Kerk  
Uitgang: Jeugd- en jongerenwerk

### **7 november**

#### **Dankdag voor Gewas en Arbeid**

**19:30** Ds. J.M. Weststrate, Heerde

Oud. v. dienst Mw. A. van Oosten

Collecte Zending

### **10 november**

#### **Eerste zondag van de Voleinding**

*Koffie na de dienst*

09:30 Ds. B. Heslinga uit Vaassen

Oud. v. dienst Dhr. A. C. van de Beerecamp

Collecte 1. Diaconie 2. Kerk  
Uitgang: Onderhoud en Gebouwen

### **17 november**

#### **Tweede zondag van de Voleinding**

09:30 Mw. M. de Velde-Roos, Marle

Oud. v. dienst Dhr. R. van Marle

Collecte 1 Doelcollecte diaconie (zie blz..10)  
2. Kerk  
Uitgang: Jeugd en jongerenwerk

**24 november****Derde zondag van de Voleinding,  
Eeuwigheidszondag**

09:30

Dhr. G. P. Hartkamp, Wapenveld  
*Herdenking der Gestorvenen*Oud. v. dienst ochtend  
CollectesMw. T. G. de Jong-Wijenberg  
1 Diaconie 2. Kerk  
Uitgang: Beeld en Geluid**1 december**

Eerste zondag van Advent

09:30

Ds. L. van Hilten-Matthijsen, Apeldoorn

19:00

Ds. R. Koning, Putten

Oud. v. dienst ochtend  
avondMevr. A. van Oosten  
Dhr. A. C. van de Beerecamp

Collectes

1. Diaconie 2. Kerk  
Uitgang: Kosten eredienstenTijdens de morgendiensten is er kinderoppas aanwezig.  
Ook is er kindernevendienst voor de kinderen tot 12 jaar.**KERKCALENDER**

6 november

Gebedsgroep 18.45-19.30 uur info Gerhard  
Koele

6 november

Gemeente groep woensdagavond on  
even weken 20.00-21.30 uur bij een van de  
leden thuis, contact: Jan en Nanda Dijk

12 november

Seniorenbijbelkring 09.30 uur

13 november

Bijbelkring Rehoboth 14.30 uur

20 november

Gebedsgroep 18.45-19.30 uur

20 november

Gemeente groep woensdagavond on  
even weken 20.00-21.30 uur bij een van de  
leden thuis, contact: Jan en Nanda Dijk

20 november

Inlevering kopij december-nummer

26 november

Koffie-uurtje ± 10.00-11.00 uur in de Rots (elke  
laatste dinsdag van de maand)

- Via app            Data voor Follow Me worden gecommuniceerd via de app. Voor info en/of deelname aan de groepsapp, neem contact op met Rienk van Marle of Harm Jan Töpfer of Marlies Draaijer
- Via app            Wandelgroep: elke donderdagmorgen om 9.30 uur. Info bij Jenneke Zonnenberg/ Bertha Keizer

### **OM OVER NA TE DENKEN**

De Protestantse Kerk begon ruim zeven jaar geleden met het ontwikkelen van nieuwe geloofsgemeenschappen, zogenaamde 'pioniersplekken'. De kerk experimenteert door heel Nederland met vernieuwende vormen van kerkzijn, gericht op mensen die niet (meer) betrokken zijn bij een reguliere kerk. De retraite-weekenden van het Christelijk Centrum Hezenberg te Hattem is zo'n Pioniersplek

Op zondag 15 september jl. vond in de Kapel op landgoed de Hezenberg een bijzondere viering plaats ter gelegenheid van de verbinding tussen de classicale vergadering Veluwe en deze pioniersplek; een onderdeel naast de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Deze ceremonie markeerde een belangrijke stap in de samenwerking binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), waarbij de pioniersplek officieel aan de classicale vergadering Veluwe werd verbonden.

In het boek 'Vluchtheuvel bij hoog water', geschreven over de Hezenberg door Bernard Schipper, voormalig Geestelijk Verzorger op de Hezenberg is een lied opgenomen ter ere van het 50 jarig bestaan van de Hezenberg (zo'n 25 jaar geleden).

Een veilige oeroude plek  
Vluchtheuvel bij hoog water  
Waar je kunt worden wie je bent  
Helen wonden die zijn geslagen.

Refr: Hezenberg, Hezenberg,  
heuvel van vriendschap, plek om te leven,  
plaats van geloven, dat het weer gaat.

Geworteld in een diep geloof  
“Jezus heeft overwonnen”  
is ooit een groepje pioniers  
hier zomaar zonder iets begonnen.

Pioniers dus ..... de Hezenberg was vanaf het begin, 75 jaar geleden, een plek van pioniers. 75 jaar geleden begonnen ds. Plug en zijn vrouw hier hun werk. Zij waren gegrepen door een beweging in Mottlingen en vingen in hun pastorie in Bredevoort veel mensen in nood op. Toen er daar teveel mensen kwamen om ze onderdak te bieden, konden ze de Hezenberg kopen. Ds. Plug werd verbonden aan de Hervormde Gemeente van Hattem als predikant met een bijzondere opdracht. Het Pastoraal centrum Hezenberg was geopend en de diensten vonden plaats in het Landhuis.

Mensen kregen hier onderdak en pastorale zorg. Nadat ds. Plug en zijn vrouw ermee ophielden, kwamen er andere predikanten die het overnamen en er werden ook therapeuten aangetrokken. Tot dit niet meer betaalbaar bleek en de Hezenberg een GGZ centrum werd, natuurlijk nog altijd met de pastorale wortels. Er bleven nog pastorale weken, er werd gebeden en gezongen, er waren en zijn nog steeds de avondgebeden en ook de retraite had een eigen plek. Er was veel aan gelegen de christelijk wortels te behouden en de retraite werd uitgebreid met een eigen ruimte en eigen gastenkamers, er is meer visie op gekomen. Inmiddels zijn er zo'n 16 retraiteweekenden per jaar en komen er gasten vanuit het hele land om zich een weekend te bezinnen. En nu is de retraite van de Hezenberg dus een pioniersplek geworden en verbonden aan de Classis Veluwe.

Waarom komen mensen hier op retraite?

Carla Boven, pastor bij de Hezenberg vertelt: “de meeste mensen zijn op zoek: op zoek naar de zin van hun leven, op zoek naar God. Ze verlaten het alledaagse om in de rust van deze mooie plek ruimte te maken in de hoop dat ze iets ervaren van God en wat dit kan betekenen in hun leven.

Op de vrijdagmiddag worden de gasten verwelkomd door een van de retraitevrijwilligers. Zij of hij is het hele weekend aanwezig. Mensen krijgen een kamer en informatie. Op de avond is er dan het avondgebed, waarna we in de groep elkaar vertellen wat het doel van het weekend is. Dit noemen we de fase van het *naderen*. Ruimte maken om te landen en om stil te worden. Alle maaltijden gebruiken we in stilte. Dat is soms best wennen in het begin.

Op de zaterdag na het morgengebed is er een meditatief uur. We lezen dan een Psalm of een gedicht, we kijken soms met elkaar naar een icoon en verbinden dit met de vraag waarmee we hier gekomen zijn. Dit noemen we de fase van *verdiepen*. We hopen te ontdekken welk verhaal jij vertelt over je leven en welk verhaal God vertelt over jou leven. Op de zaterdagmiddag is er ruimte je eigen weg te gaan; om te wandelen of iets te lezen. Deze fase noemen we *laten*. Ruimte maken om je open te stellen en je te laten verrassen door wat zich aandient.

Wanneer je je openstelt en loslaat ontstaat er ruimte om toe te vertrouwen. Dit is de fase van *verbinden*.

De laatste fase noemen we *vieren*. Dan zijn we al bij de zondagse viering, waar je hoopt dat er iets is veranderd in je leven. Misschien meer ruimte gemaakt en wie weet heb je iets ervaren van God. Dan kun je weer gezegend van hier gaan.

In de zondagse viering komen ook mensen van buiten. Mensen die het fijn vinden om hier te vieren of zij die zich verbonden voelen met deze plek zijn welkom.

Aan het einde van het weekend wisselen we nog ervaringen met elkaar uit. Ik ben altijd weer geraakt en ontroerd van de ontdekkingen die in zo'n weekend zijn opgedaan en de verbinding die gevoeld wordt. Dat mensen anders vertrekken dan ze gekomen zijn.”

## **OOG VOOR ELKAAR**

Zoals u weet verblijven ook veel gemeenteleden in een verzorging-/verpleeghuizen of revalidatiecentra. Denkt u ook aan deze gemeenteleden met uw gebeden, bezoekje of een kaartje?

Alle zieken, ook zij die hier niet genoemd worden, heel veel sterkte toegewenst.

De rubriek OOG VOOR ELKAAR vullen wij als gemeenteleden samen in.

Hoort u iets wat wij mogen weten en delen, geef het door aan [pastoraat@pkwapenveld.nl](mailto:pastoraat@pkwapenveld.nl)

Hartelijke groet,  
Coördinatie Team Pastoraat Petruskerk



## VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 9 september 2024

Voorzitter opent de vergadering met gebed. Ds. Van Iperen, classispredikant Veluwe is er voor een 4 jaarlijks regulier bezoek. We zingen Zingend gezegend 213 Dit huis een Herberg onderweg.

Er volgt een open gesprek, met de vraag hoe het gaat als ambtsdrager en gemeente, een gesprek over bronnen en inspiratie, zorgen en verlangens. Hij sluit af met gebed en wenst ons veel vreugde, lichtvoetigheid en zegen.

De kerkenraad heeft een gesprek gehad met de door de beroepingscommissie voorgestelde kandidaat. Iedereen stemt positief en we gaan dus over tot de beroepingsprocedure.

Een gemeenteavond wordt belegd op 8 oktober.

Pastoraat wordt doorgenomen.

Het jeugd- en jongerenwerkteam heeft overleg gehad.

De kinderdienst (9 kinderen) en tienerdienst (15 tieners) tijdens de startzondag zijn mooi geweest. Het was leuk om de live verbinding te hebben tijdens de dienst.

Het team van de kindernevendienst en oppas gaan gewoon door.

Er is een uitnodiging van de Hervormde kerk voor de jeugd om mee te gaan op kamp. Dit wordt besproken en voorgesteld aan de tieners. De kindernevendienst heeft in de kerkapp een groep aangemaakt om sneller en breder contact te kunnen leggen.

De Taizédienst is van 1 december verplaatst naar 6 oktober.

Besloten om met het verjaardagsfonds in de leeftijd 13 tot 80 jaar te stoppen. Onder de 13 nog wel kaarten en de personen boven de 80 blijven een bezoekje ontvangen.

Per 1 januari wordt de vermelding van de jarige opgeschroefd van 75 naar 80. Er is een offerte opgevraagd om de pastorie te schilderen en waarschijnlijk komt er nog een schoonmaakploeg. Het pastoraat sluit af met vernieuw in je Denken uit Kom op adem, over anders worden door manier van denken.

Agnes Venema  
Scriba

## **DIACONIE**

**Doelcollecte zondag 17 november a.s.**

### **Giro 555 – Samen in actie voor slachtoffers Midden-Oosten**

Op 7 oktober 2023 escaleerde het geweld in het Midden-Oosten. De gevolgen zijn verwoestend. Miljoenen mensen in Libanon, Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Israël en Syrië worden getroffen door het conflict. Tienduizenden mensen kwamen om, raakten gewond of moesten op de vlucht slaan. Veel mensen leven nu in constante angst en hebben dringend hulp nodig.

De crisis is van een schaal die we zelden eerder hebben gezien, en vraagt om een grootschalige hulpoperatie. Daarom bundelen de organisaties achter Giro555 hun krachten en roepen heel Nederland op om in actie te komen voor de slachtoffers van het conflict in het Midden-Oosten.

Met de ingezamelde giften kan nog meer levensreddende hulp worden geboden in de getroffen gebieden. Hulpverleners zorgen voor medische zorg, vervoeren gewonden met ambulances, en vangen mensen op de vlucht op. Water, voedsel, dekens, medicijnen en hygiënekits worden uitgedeeld en er wordt ook psychosociale ondersteuning geboden, met extra aandacht voor kinderen en mensen in kwetsbare posities op de vlucht.

Hoewel hulpverleners alles doen wat ze kunnen, is er veel meer hulp nodig dan nu kan worden geboden. Giro555 slaat de handen ineen voor iedereen die hen nodig heeft. Heel Nederland wordt opgeroepen om samen met Giro555 in actie te komen.

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op rekening [NL08 INGB 0000 0005 55](#) t.n.v. Stichting Samenwerkende Hulporganisaties o.v.v. Actie Midden-Oosten.

Namens de diaconie,  
hartelijk dank!

**najaarszendingscollecte**

Bij deze Wegwijzer ontvangt u een kaart waarmee aandacht wordt gevraagd voor de najaarszendingscollecte. Hartelijk dank aan de bezorgers van Wegwijzer voor het verspreiden van deze kaart.

De opbrengst van de najaarszendingscollecte is bestemd voor het werk van de zending.

U kunt deze kaart NIET als een betaalkaart gebruiken, maar wij zouden het zeer op prijs stellen als u een bijdrage wilt leveren aan deze collecte en dat kan op 3 manieren:

Uw bijdrage overmaken via telebankieren op rekeningnummer:  
NL29 INGB 0002.5861.97 Diaconie Protestantse Gemeente te Wapenveld o.v.v. actie najaarszendingscollecte.

Uw bijdrage, via een overschrijvingskaart uit uw bankboekje, over te schrijven op rekeningnummer:  
NL29 INGB 0002.5861.97 Diaconie Protestantse Gemeente te Wapenveld o.v.v. actie najaarszendingscollecte.

Nieuw: u kunt nu ook uw bijdrage doneren via de app Petruskerk.

Klik op het icoontje 'Geven'

Kies vervolgens voor 'Najaarszendingscollecte'

Onder dit kopje kunt u deelnemen aan deze collecte.

Let op: voor deze optie zijn transactiekosten verschuldigd van € 0,24.

Het werk van de zending wordt van harte bij u aanbevolen!

Namens de ZWO-commissie,  
Jannemieke van Doorn

## KERSTMIDDAG 80+



De jaarlijkse Kerstmiddag voor 80+ en alleenstaanden is voor dit jaar gepland op vrijdagmiddag 13 december 2024 in de “De Rots”, Valkstraat 9 in Wapenveld.

Aanvang is 15.00 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:  
Wij starten met koffie en/of thee met wat lekkers  
daarna een viering  
en ter afsluiting een broodmaaltijd.

In het decembern timer van de Wegwijzer komen we hierop terug maar reserveert u alvast de datum.

Wij hopen samen met u een fijne middag te hebben.

Met hartelijke groet,  
Werkgroep 80+ Petruskerk

## KERKAPP

Als ik in de app door het tabblad “gemeente” scroll, zie ik heel veel namen met een duidelijke foto erbij. Erg mooi om te zien wie bij welke naam hoort of andersom. Er zijn ook hele mooi foto's als profiel geplaatst waaruit je echter niet kunt halen wie de persoon is die bij de naam/foto hoort. Jammer, het zou mooi zijn als de app ook een soort “smoelenboek” is, erg leuk voor nieuwe leden van onze gemeente.

Mijn vraag is dan ook of mensen eventueel hun foto aan willen passen naar iets herkenbaars. Voor privacy problemen hoef je je niet bang te maken, de app groep komt niet verder dan alleen diegenen die toegevoegd zijn door de beheerders van de app.

Ga voor het aanpassen van je foto naar het poppetje rechtsboven in je scherm. Als je hierop klikt kun je je profiel aanpassen. Klik op de knop ‘profiel bewerken’. Hier kun je ook nog wat andere gegevens van je zelf kwijt, o.a. je adres, je geboortedatum (mag ook zonder jaartal), je telefoonnummer en wat je zoal bezighoudt.

Zo kunnen we nog veel meer met de app doen. Nogmaals voor je privacy hoef je niet bang te zijn.

Wim Westhoff

## FINANCIEEL OVERZICHT

| datum: | collecte:           | bedrag:  |
|--------|---------------------|----------|
|        | 29-9-2024 collecte  | € 443,45 |
|        | 6-10-2024 collecte  | € 377,75 |
|        | 13-10-2024 collecte | € 294,00 |
|        | 20-10-2024 collecte | € 626,55 |

| giften: | per bank     | doel:        | bedrag:  |
|---------|--------------|--------------|----------|
|         | Activiteiten | Oude metalen | € 290,00 |
|         | Activiteiten | Oud papier   | € 61,75  |

| giften: | contant ontvangen via:    | doel:        | bedrag: |
|---------|---------------------------|--------------|---------|
|         | via dhr. R. van Ommen     | Bloemenfonds | € 10,00 |
|         | via mw. M. van der Wekken | Kerk         | € 60,50 |

Ton Eilander

## JEUGD

### **Actie schoenendoos 2024**

Ook dit jaar willen we als kerk meedoen aan actie schoenendoos van Gain.

Doet u/jij dit jaar ook weer mee? Om zoveel mogelijk schoenendozen te vullen zodat we weer veel kinderen blij kunnen maken.

Op zondag 3 november worden er folders uitgedeeld in de kerk, bent u niet in de gelegenheid een folder op te halen in de kerk en wilt u een schoenendoos vullen en/of bijdragen in de verzendkosten neem even contact op met Hetty via mail of telefoon en als u uw adres dan doorgeeft zorg ik dat u een folder krijgt.

Ook zullen er folders in de hal van de kerk liggen.

De gevulde dozen mogen bij mij thuis worden gebracht, of in de kerk worden gezet op **17 en 24 november**

De dozen worden 27 november weggebracht, graag ontvang ik ze voor 26 november

Plak de dozen niet dicht.( zie ook instructie folder)

Meer info kunt u vinden op de website: [schoenendoosactie.nl](http://schoenendoosactie.nl)

Namens het jeugdwerk.

Hetty de Weerd

[j.de.weerd@planet.nl](mailto:j.de.weerd@planet.nl)

0630170592

### **ROEMENIË**

Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden. (1 *Thessalonicenzen* 1:2 HSV)

We zijn erg dankbaar voor de hulp die ons door de jaren heen geboden is door vrienden en door de gemeenteleden van de Petruskerk uit Wapenveld voor ons werk in Roemenië vanuit Perspective Danes!

Kinderen, tieners, gezinnen en ouderen worden via onze programma's geholpen met materiële steun, voedsel, kleding en geestelijke begeleiding! Ze hebben allemaal hun eigen verhaal over armoede, eenzaamheid, marginalisering en gebrek aan onderwijs.

Bij ons centrum vinden ze steun en ze ervaren Gods liefde!

Namens het team danken wij iedereen die voor ons bidt en onze projecten steunt! U helpt ons om het verschil te maken in de levens van deze mensen en om op een praktische manier de liefde van Jezus te delen!

*Moge God jullie allemaal zegenen!*

*Liviu Tudosie, projectmanager*

## **Goederentransport naar Roemenië.**

Ook dit jaar zijn er veel spullen gedoneerd, gecontroleerd en ingepakt t.b.v. stichting Perspective Danes. Liviu en Elena kunnen dit heel goed gebruiken voor hun goede werk in Daneş en daarom zullen Gerrit Draaijer en Wietse Venema eind november met de bestelbus van SNR afreizen naar Roemenië om de goederen af te leveren aldaar.

Een deel van de goederen zal gebruikt worden tijdens de programma's, zoals kinderopvang en de weduwen-groep. Een ander deel zal uitgedeeld worden aan de allerarmsten. Ook zal een deel in het plaatselijke winkeltje en tijdens de maandelijkse bazaar verkocht worden. De opbrengst hiervan wordt voor de volle 100% geïnvesteerd in het voortzetten van ander goed werk van de stichting zoals onderdak bieden aan en maaltijden bereiden voor vluchtelingen.

Wat gaat er zoal mee?

- Een groepje vrouwen is al jaren druk aan het breien en heeft ook nu weer mooie truien, mutsen en sjaals gebracht.
- Iemand heeft een boeken uitleen/omruil kastje gemaakt.
- Veel goed en nieuw beddengoed, handdoeken en mooie kleding.
- Bijna nieuwe bedden en meubilair.
- Ook heeft de Gift City uit Zwolle weer veel nieuwe spullen gedoneerd, zoals bijv. (bedrijfs)kleding, kinderspeelgoed, schoolspullen, home decoraties, ontsmettingszeep en veiligheidsschoenen. Te veel om op te noemen.
- Enkele fietsen waaronder een driewielers voor een vrouw, werkzaam bij de stichting, waardoor ze straks zelfstandig naar haar werk kan komen.

Het transport is heel waardevol voor Liviu en Elena en alle mensen, die gebruikmaken van hun dienende werk. Daarom willen zij iedereen die hieraan bijgedragen heeft enorm bedanken en bidden jullie zegen toe. Graag vragen wij uw gebed om Gods bescherming voor deze reis. Mocht u willen helpen om deze reis kostendekkend te maken dan is dat mogelijk via Wietse, Gerrit en Gerhard.

Namens Perspective Daneş,  
Gerhard (info: [perspectivedanes.nl](mailto:perspectivedanes.nl))



## VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

### **Oud papier**

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

**OUD-PAPIER!!!!**

De activiteitencommissie

### **Inzameling oude metalen**

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn geld waard. Ook auto-accu's kunt u inleveren.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers en ook beeldbuis TV's niet worden ingeleverd.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 in Marle.

Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor, kunt u ook bellen ☎ 06 4699 1710

## CLASSIS

Impressie van de classicaal vergadering van 8 oktober

De classicaal vergadering was te gast bij de Hezenberg in Hattem. Naast een stukje in de *impressie* lees je er ook meer over in de presentatie die ook op die plek te vinden is. Maar als je bij het begin begint, dan lees je over wat er die avond allemaal besproken is. Na de opening stonden we stil bij de overleden kerkelijk werker Remco Groen en de geestelijk verzorger ds. Dick Floor.

Daarna kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: wijzigingsvoorstel tuchtmaatregel; het beroepen van proponent Rebecca de Kok-van den Born als predikant met bijzondere opdracht voor de geestelijke zorg verbonden aan de classicale vergadering Veluwe; het financieel reilen en zeilen; een voorstel voor het aanpassen van de hulpdiensten; een voorstel voor het uiteengaan predikant en gemeente; een oproep om iets te doen tegen radicaal extreemrechts. We hebben afgevaardigden verkozen en ook afscheid genomen van hen die hun termijn hebben volgemaakt. Er was een vraag over de 'nood' bij de preekvoorziening en na de mededelingen kom je dan bij de presentatie pioniersplek de Hezenberg.

Gerrit Bok,  
scriba classicale vergadering Veluwe



**Tien jaar geleden, op 1 oktober 2014, verscheen de Bijbel in Gewone Taal (BGT). Termen hieruit zijn ingeburgerd, zoals 'Gods nieuwe wereld' voor 'het koninkrijk van God'. Na de Nieuwe Bijbelvertaling is de BGT vermoedelijk de meest gebruikte en verkochte vertaling. 'De BGT markeert de emancipatie van de gewone gelovige', aldus Matthijs de Jong, Hoofd Vertalen bij het Bijbelgenootschap.**

Het doel van de BGT was, de Bijbel voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk maken. De Jong coördineerde de vertaling van het Nieuwe Testament. 'Mensen vertellen ons: "Nu ik de BGT lees, heb ik voor het eerst het gevoel dat het over *mij* gaat, dat God tot *mij* spreekt." Prediker 12, een poëtische tekst over het ouder worden, is daar een mooi voorbeeld van. In de BGT is de beeldspraak rechttoe rechtaan vertaald. Daardoor is de tekst begrijpelijk én worden mensen diep geraakt. De directheid en eenvoud van de BGT heeft voor veel mensen een enorme meerwaarde.'



PETRUS  
kerle