

t.n.v. Stichting Samenwerkende Hulporganisaties o.v.v. Actie Midden-Oosten.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Namens de diaconie, hartelijk dank!

Actie schoenendoos



Denk u aan het inleveren van de gevulde schoenendozen?
Dit kan tot 24 november in de kerk.
En tot 26 november aan de Hullenweg 8-1.

Namens het jeugdwerk.
Hetty de Weerd
j.de.weerd@planet.nl
0630170592

Een project van 

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST

Protestantse Kerk



**Protestantse Gemeente te
Wapenveld
in de Petruskerk
17 november 2024 09:30 uur**

*Tweede zondag van de voleinding
Jeugddienst*

Thema: Kan ik er wat aan doen?

*Liturgische kleur: **GROEN***

*"Zo vergaat het hun! Maar de HEER zetelt voor
eeuwig. Hij bestuurt de wereld naar recht en wet.
Moge de HEER een burcht zijn voor de
verdruchte, een burcht in tijden van nood"
Psalm 9: 8a, 9a, 10*

Collectes: (1) Doelcollecte
(2) Kerk
(3) Jeugd- en jongerenwerk

ORDE VAN DE MORGENDIENST

*Voorganger: Mevr. M. de Velde- Roos
uit Marle*

*Met muzikale medewerking van:
Vera Winter & Band*

*Ouderling van Dienst: Dhr. R. van Marle
Lector: Arjan Schuurman*

Jeugddienst

Thema: Kan ik er wat aan doen?

We zingen voor de dienst Opwekking 733

- 1. De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
Laat mij nog zingen als de avond valt.**

MEDEDELINGEN

Na de dienst is er koffie/thee/fris

Op Eeuwigheidszondag, 24 november 2024, om 09:30 uur, gaat Ds. A. Bouwknecht uit Wezep voor.

Doelcollecte: Giro 555 – Samen in actie voor slachtoffers Midden-Oosten

Het toenemende geweld in het Midden-Oosten heeft een enorme humanitaire crisis veroorzaakt. Honderdduizenden slachtoffers in Libanon, Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Israël en Syrië zijn afhankelijk van hulp om te overleven. Velen van hen zijn gedwongen te vluchten en zijn alles kwijtgeraakt. Er is dringend behoefte aan medische zorg, voedsel, onderdak en psychische hulp. Uw steun is hard nodig. Want samen redden we meer levens!

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op rekening NL08 INGB 0000 0005 55

Refrein:

**Op die dag, in de hemel,
wat een dag, wat een vreugde zal dat
zijn,
dan zijn wij bij Jezus
en klinkt het overwinningslied.**

- 2. Eenmaal, oog in oog met de Heer
Jezus,
kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw,
op die dag.**

**Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.
Eenmaal is het vechten voorbij,
dan zien we uw macht en uw pracht,
op die dag.**

(Refrein 2x)

0-0-0-0-0-0

Er is koffie na de dienst, allen welkom.

Refrein:

**Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige
Naam.**

- 2. Heer vol geduld toont U ons Uw
liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven
zingen,
Tienduizend redenen tot dankbaar
heid.**

Refrein:

**Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige
Naam.**

3. En op die dag, als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stukt en mijn einde komt,
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Zegen

Lied tijdens uitlopen kerk: Opwekking 818

1. Eenmaal maakt U alles weer nieuw,
Jezus.
Eenmaal heelt U iedere wond,
heel de oude wereld verdwijnt;
pijn voorbij.
Eenmaal maakt U alles volmaakt,
Jezus.
Eenmaal zal het duidelijk zijn,
alle zorg en wanhoop verdwijnt;
de angst voorbij.

Wij zingen Opwekking 710

- 1. Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!**

**Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt
voor mij.**

- 2. Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!**

**Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.**

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Wij zingen Opwekking 789

- 1. U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.**

Refrein:

**En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.**

**2. De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt
stand.**

(Refrein)

Bridge 4x:

**Geest van God, leer mij te gaan over
de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kun-
nen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.**

(Refrein)

Stil gebed, onze hulp en groet

Introductie bij het thema

vind rust mijn ziel
in God alleen
ken Zijn kracht
vertrouw Hem en wees stil

Als de oceaan haar krachten toont
zweef ik met U hoog
boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil;
U bent mijn God!

Dankgebed

Collecte + lied



Refrein:

**Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.**

Overdenking

Luisterlied: Opwekking 695

Verberg mij nu
Onder uw vleugels Heer
Houd mij vast
In Uw sterke hand

Als de oceaan haar krachten toont
Zweef ik met U hoog
boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil;
U bent mijn God!

Wij zingen Opwekking 769

- 1. Kom, vestig uw gezag;
wees Koning in ons hart.
Herstel uw beeld in ons;
onthul uw doel met ons.
Ontsteek de vlam van hoop
opnieuw;
een laaiend vuur in onze ziel.
Stort uw Geest uit, laat uw kracht
weer zien.
Wij zijn uw kerk.
Heer, maak ons sterk in U.**
- 2. Wij dorsten naar uw rijk
en uw gerechtigheid.
U schakelt ons nu in
en geeft ons leven zin:
gevangen harten worden vrij,
verslagen mensen troosten wij;
zelfs de blinden zien uw
heerschappij.
Wij zijn uw kerk.
Hoor ons gebed en kom!**

Refrein:

**Bouw uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot uw koninkrijk verschijnt.**

- 3. Uw ongetemde kracht
verslaat de helse macht.
Uw ongekende pracht
vernieuwt en sterkt ons hart.
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt;
leer ons te doen wat U ons vraagt,
vol van Jezus' liefde en zijn kracht.
Wij zijn uw kerk.
Heer, doe uw werk door ons.**

(Refrein 2x)

Gebed

**De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar,
wanneer jij komt.**

- 3. En wat je nu ook doet...
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.**

Refrein:

**Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar,
wanneer jij komt.**

Wij zingen Opwekking 599

- 1. Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.**
- 2. En wat je ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.**

Refrein:

**Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.**

"Kinder" Lied door band.

- 1. Nu gaan de bloemen nog dood,
Nu gaat de zon nog onder.
Nooit gebeurt er een wonder,
Niemand kan zonder brood.**

Refrein:

**Stil maar, wacht maar,
alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt
nieuw,
de hemel en de aarde.**

- 2. Nu ben je soms nog alleen
nu moet je soms nog huilen.
En als je weg wilt schuilen,
kun je haast nergens heen**

(Refrein)

**3. Nu heb je nooit genoeg.
Nu blijf je steeds iets missen.
En in het ongewisse
of je ooit krijgt wat je vroeg.**

(Refrein)

Bijbellezing door Arjan:

Psalm 24 (NBV)

¹Van David, een psalm.

Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft,

de wereld en wie haar bewonen,

²hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, op de stromen heeft hij haar verankerd.

³Wie mag de berg van de HEER bestijgen, wie mag staan op zijn heilige plaats?

⁴Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert.

⁵Zegen zal hij ontvangen van de HEER en recht verkrijgen van God, zijn redder.

⁶Dat valt hun ten deel die u zoeken, die zich tot u wenden – het volk van Jakob.

sela

⁷Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef u, aloude ingangen: de koning vol majesteit wil binnengaan.

⁸Wie is die koning vol majesteit?

De HEER, machtig en heldhaftig, de HEER, heldhaftig in de strijd.

⁹Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, verhef ze, aloude ingangen: de koning vol majesteit wil binnengaan.

¹⁰Wie is hij, die koning vol majesteit?

De HEER van de hemelse machten, hij is de koning vol majesteit. sela

1 Timotheus 6: vers 6 - 8

⁶Het leven met God brengt veel op. Zeker als je ook tevreden bent met wat je hebt.

⁷Per slot van rekening hebben wij bij onze geboorte niets meegebracht, en als wij sterven, zullen wij ook niets kunnen meenemen.

⁸Als we ons kunnen voeden en kleden, moet ons dat genoeg zijn