

**GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST**

**Protestantse Gemeente te  
Wapenveld  
in de Petruskerk  
24 november 2024 09:30**

*Eeuwigheidszondag*

*Derde zondag van de voleinding*

*Liturgische kleur: WIT*

*"Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de  
HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen,  
niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle  
toekomst geven."*

*Jeremia 29: 11.*

*Voorganger: Ds. A.J. Bouwknecht uit Wezep  
Organist: Mevr. J. van de Beerecamp-Bunte*

*Ouderling van Dienst:*

*Mw. T. G. de Jong- Wijenberg*

*Lector: Mw. W.A. IJzerman*

*Collectes:*

(1) Diaconie

(2) Kerk

(3) Beeld en geluid

<b>ORDE VAN DE MORGENDIENST</b>
---------------------------------

Voor de dienst zingen we:

LB 885: Groot is uw trouw, o Heer

1. **Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.  
Er is geen schaduw van omkeer bij U.  
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,  
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.  
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.**
2. **Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,  
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;**

**kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.**

**Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.**

Evangelische Liedbundel 371: 1 en 3

- 1. Mijn Jezus, ik hou van U,  
ik noem U mijn Vriend.  
Want U nam de straf op U  
die ik had verdiend.  
De grote Verlosser,  
mijn Redder bent U;  
'k Heb van U gehouden,  
maar nooit zoveel als nu.**
- 3. Als ik in uw glorie,  
uw eeuwigheid kom,  
dan buig ik mij voor U,  
in uw heiligdom.**

**Gekroond met uw heerlijkheid,  
zal 'k zingen voor U:  
'K Heb van U gehouden,  
maar nooit zoveel als nu.**

Welkom en mededelingen door de  
Ouderling van Dienst

Wij zingen staande het aanvangslied: LB  
23b: 1, 2 en 5 'De Heer is mijn herder'

- 1. De Heer is mijn herder!  
'k Heb al wat mij lust;  
Hij zal mij geleiden  
naar grazige weiden.  
Hij voert mij al zachtkens  
aan wat'ren der rust.**
- 2. De Heer is mijn herder!  
Hij waakt voor mijn ziel,  
Hij brengt mij op wegen  
van goedheid en zegen,  
Hij schraagt m'als ik wankel,  
Hij draagt m'als ik viel.**

- 5. De Heer is mijn herder!  
Hem blijf ik gewijd!  
'k Zal immer verkeren  
in 't huis mijnes Heren:  
zo kroont met haar zegen  
zijn liefde m'altijd.**

In een moment van stilte openen wij ons hart voor God en elkaar.

Bemoediging en Groet

(wij gaan zitten)

Wij zingen: Uit Zingenderwijs: lied 63  
(melodie lied 913)

- 1. God, verbreek in ons de stilte  
waarin wij gevangen zijn.  
Laat de leegte minder schrijnen  
en verzacht de diepe pijn.  
Richt ons steeds weer op het leven,  
zodat wij niet in de ban  
van de dood blijven verkeren,  
door het zwijgen overmand.**

- 2. Leg uw lied op onze lippen  
geef uw woord ons in de mond.  
Leg uw hand op onze schouder  
en heel onze diepste wond.  
Ga met ons op onze wegen,  
leg uw liefde in ons neer  
waarmee wij hen blijven noemen  
steeds opnieuw en telkens weer.**

Gebed

Kindermoment

Wij zingen het kinderlied: LB 935 'Je hoeft niet bang te zijn'

- 1. Je hoeft niet bang te zijn,  
al gaat de storm tekeer,  
leg maar gewoon je hand  
in die van onze Heer.**
- 2. Je hoeft niet bang te zijn  
als oorlog komt of pijn.  
De Heer zal als een muur  
rondom ons leven zijn.**

**3. Je hoeft niet bang te zijn,  
al gaan de lichten uit.  
God is er en Hij blijft  
als jij je ogen sluit.**

Schriftlezing: Psalm 56: 9

‘Mijn omzwervingen hebt u opgetekend,  
Vang mijn tranen op in uw kruik.  
Staat het niet alles in uw boek?’

Schriftlezing: Openbaring 21: 1 - 5

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde  
<sup>1</sup>Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe  
aarde. Want de eerste hemel en de eerste  
aarde zijn voorbij, en de zee is er niet  
meer. <sup>2</sup>Toen zag ik de heilige stad, het  
nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen,  
bij God vandaan. Ze was als een bruid die  
zich mooi heeft gemaakt voor haar man en  
hem opwacht. <sup>3</sup>Ik hoorde een luide stem  
vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woon-  
plaats is onder de mensen, Hij zal bij hen  
wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God  
zelf zal als hun God bij hen zijn. <sup>4</sup>Hij zal al-  
le tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen  
dood meer zijn, geen rouw, geen jammerk-

klacht, geen pijn, want wat er eerst was is  
voorbij.’

<sup>5</sup>Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik  
nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op,  
want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar  
en waar.’ –

Wij zingen: Joh. de Heer 57: 1, 2 en 3

- 1. Er komen stromen van zegen,  
dat heeft Gods woord ons beloofd,  
stromen, verkwikkend als regen,  
vloeien tot elk die gelooft.**

*Refrein*

- Stromen, stromen van zegen,  
komen als plasregens neer.  
Nu vallen drupp’len reeds neder,  
zend ons die stromen, o Heer.**
- 2. Er komen stromen van zegen,  
heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn,  
op de valleien en bergen,  
zal er nieuw leven dan zijn.**

*Refrein*

**Stromen, stromen van zegen,  
komen als plasregens neer.  
Nu vallen drupp'len reeds neder,  
zend ons die stromen, o Heer.**

3. **Er komen stromen van zegen,  
zend ons die heilstroom nu neer,  
geef ons die grote verkwikking,  
geef z' ons voortdurend, o Heer.**

*Refrein*

**Stromen, stromen van zegen,  
komen als plasregens neer.  
Nu vallen drupp'len reeds neder,  
zend ons die stromen, o Heer.**

Overdenking

We zingen: LB 886: Abba Vader

2. **Abba, Vader, U alleen,  
U behoort ik toe.  
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  
U laat nooit alleen  
Abba, Vader, U alleen,  
U behoort ik toe.**

Gedachtenis

Inleidende woorden

Noemen van de namen

Tijdens het aansteken van de kaarsen  
zingen wij: LB 598 'Als alles duister is'

**Als alles duister is, ontsteek dan een  
lichtend vuur dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft.  
Als alles duister is, ontsteek dan een  
lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit  
meer dooft.**

*Wij gedenken:*

Gerrit Hulleman

Overleden op 28-12-2023, in de leeftijd van  
89 jaar

Hendrik Schoenman

Overleden op 10-2-2024, in de leeftijd van  
78 jaar

Janna Klasina Adriana Johanna

Kruijs Voorberge-de Zeeuw

Overleden op 20-2-2024, in de leeftijd van  
95 jaar

Wilhelm van de Wetering

Overleden op 26-2-2024, in de leeftijd van  
94 jaar

Johanna van de Wetering-van Hezel

Overleden op 29-3-2024, in de leeftijd van  
89 jaar

Reinder Boerdam

Overleden op 14-4-2024, in de leeftijd van  
78 jaar

Minze Bij de Weg

Overleden op 23-6-2024, in de leeftijd van  
84 jaar

Hendrikus Rorije

Overleden op 10-9-2024, in de leeftijd van  
88 jaar

Moment van stilte

Een kaars voor allen

Wij zingen: LB 598: Als alles duister is

**Als alles duister is, ontsteek dan een  
lichtend vuur dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft.**

**Als alles duister is, ontsteek dan een  
lichtend vuur  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit  
meer dooft.**

Gelegenheid voor iedereen om een lichtje aan te steken

Aandacht voor de collecte en mededelingen



Dankgebed en voorbeden

Wij zingen staande het slotlied: LB 913:  
Wat de toekomst brengen moge

- 1. Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen;  
Vader, wat Gij doet is goed!  
Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig, kalme moed!**

- 2. Heer, ik wil uw liefde loven,  
al begrijpt mijn ziel U niet.  
Zalig hij, die durft geloven,  
ook wanneer het oog niet ziet.  
Schijnen mij uw wegen duister,  
zie, ik vraag U niet: waarom?  
Eenmaal zie ik al uw luister,  
als ik in uw hemel kom!**
- 3. Laat mij niet mijn lot beslissen:  
zo ik mocht ik durfde niet.  
Ach, hoe zou ik mij vergissen,  
als Gij mij de keuze liet!  
Wil mij als een kind behandelen,  
dat alleen de weg niet vindt:  
neem mijn hand in uwe handen  
en geleid mij als een kind.**
- 4. Waar de weg mij brengen moge,  
aan des Vaders trouwe hand,  
loop ik met gesloten ogen  
naar het onbekende land.**

Zegen, met gezongen 'Amen'

**0-0-0-0-0**

Na de dienst is er voor de familieleden alle ruimte om elkaar te ontmoeten.

-----  
**MEDEDELINGEN:**  
-----

Dinsdag 26 november a.s. is er weer koffiedrinken in de Rots.  
Vanaf 10 uur staat de koffie/thee klaar.  
U komt toch ook?

-----  
Volgende week zondag 1 december 2024, om 09:30 uur, gaat Ds. L van Hilten-Matthijsen uit Apeldoorn voor.  
-----

Actie schoenendoos



Denkt u aan het inleveren van de gevulde schoenendozen?  
Dit kan tot 24 november in de kerk  
en tot 26 november aan de Hullenweg 8-1.

Namens het jeugdwerk.  
Hetty de Weerd  
[j.de.weerd@planet.nl](mailto:j.de.weerd@planet.nl)  
0630170592

Een project van 