

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wapenveld



Protestantse  
Kerk

# WEGWIJZER

Blij of verdrietig nieuws?  
Geef het door  
aan [pastoraat@pkwapenveld.nl](mailto:pastoraat@pkwapenveld.nl)



Januari 2025  
Jaargang 22  
Nummer 5

## ADRESSEN

Predikant: vacant

Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met het pastoraal team.

Voor overige zaken kunt u de scriba benaderen.

Pastoraal team:  
pastoraat@pkwapenveld.nl

Trijnie de Jong      06 496 964 62  
Wietse Venema      06 537 606 25  
Wanda IJzerman      06 114 831 43  
Jenneke Zonnenberg 06 409 662 71

Scriba A. Venema-Lindemulder  
De Steeg 20  
8191 LD Wapenveld  
☎ 06 4733 3946  
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:  
J. Oldenhof-Colijn  
☎ 038 447 7400  
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:  
☎ 038-447 82 82  
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

### Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer

NL29 INGB 0002 5861 97      Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.

NL38 RABO 0326 5590 86      Activiteitencommissie en keuken

Redactie:      ✉ wegwijzer@pkwapenveld.nl

H. IJzerman      Hullenweg 5      8191 LB W' veld      ☎ 038 4470367  
W. Westhoff      Marledijk 2      8198 KP Marle      ☎ 06 46991710

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9  
☎ 038-447 9387

Ledenadministratie:  
T. Eilander ☎ 038-447 8539  
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl  
Financiële administratie:  
T. Eilander ☎ 038-447 8539  
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:  
J. IJzerman      ☎ 038-447 8600  
W. Westhoff      ☎ 06 4699 1710

De liturgische kleur: Tot en met Epifanie (6 januari): wit  
Zondagen na Epifanie: groen  
Bij bediening Heilig Avondmaal: Wit

### **5 januari**

09:30 Ds. B. Heslinga uit Vaassen  
19:00 Ds. H. Tiggelaar uit Nieuwleusen  
Oud. v. dienst ochtend Dhr. A. C. van de Beerecamp  
avond Dhr. J.A.S. Hiemstra  
Collectes 1. Diaconie, 2. Kerk  
Uitgang: Beeld en geluid

### **12 januari**

09:30 Ds. J.M. Weststrate uit Heerde  
Oud. v. dienst Mw. A. Venema  
Collectes 1. Diaconie, 2. Kerk  
Uitgang: Kosten erediensten

### **19 januari**

09:30 Ds. E.P. van der Veen uit Oldemarkt  
Oud. v. dienst Mw. T. G. de Jong-Wijenberg  
Collectes 1. Doelcollecte diaconie, zie blz 8  
2. Kerk, Uitgang: Onderhoud gebouwen

### **26 januari**

09:30 Ds. M. Veenstra-Oving uit Wijhe  
*Kerk-School-Gezinsdienst/  
voorbereiding HA*  
Oud. v. dienst Dhr. R. van Marle  
Collectes 1. Diaconie, 2. Kerk  
Uitgang: Jeugd & Jongerenwerk

## 2 februari

09:30	Ds. E. Posthouwer uit Putten <i>Heilig Avondmaal</i>
11:00	Ds. E. Posthouwer uit Putten <i>Heilig Avondmaal op Rehoboth</i>
19:00	Ds. B. Heslinga uit Vaassen <i>Heilig Avondmaal aan tafel</i>
Oud. v. dienst	ochtend Dhr. J.A.S. Hiemstra avond Mevr. A. van Oosten
Collectes	1. Diaconie, 2. Kerk Uitgang: Nederlands Bijbel Genootschap

Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas aanwezig.  
Ook is er kindernevendienst voor de kinderen tot 12 jaar.

## Kerckalender

8 januari	Bijbelkring Rehoboth 14.30 uur
14 januari	Seniorenbijbelkring 09.30 uur
15 januari	Gebedsgroep 18.45-19.30 uur voor info Rienk van Marle
15 januari	Gemeente groep woensdagavond oneven weken 20.00-21.30 uur bij een van de leden thuis, contact: Jan en Nanda Dijk
22 januari	Inlevering kopij februari-nummer
28 januari	Koffie-uurtje, ± 10.00-11.00 uur in de Rots
29 januari	Gebedsgroep 18.45-19.30 uur voor info Rienk van Marle
29 januari	Gemeente groep woensdagavond oneven weken 20.00-21.30 uur bij een van de leden thuis, contact: Jan en Nanda Dijk

Data voor Follow Me worden gecommuniceerd via de app. Voor info en/of deelname aan de groepsapp, neem contact op met Rienk van Marle of Harm Jan Töpfer en/of Marlies Draaijer.

Wandelgroep: elke donderdagmorgen om 9.30 uur. Info bij Jenneke Zonnenberg/Bertha Keizer.

## **OM OVER NA TE DENKEN**

Goede voornemens, wie heeft ze niet aan het begin van het nieuwe jaar? Maar wat komt ervan terecht? Toch klinkt ook nu, net over de drempel van het nieuwe jaar, opnieuw de roep van Jezus: 'Kom, volg mij!' Zeker, Hij weet best hoe vaak we Hem teleurstellen, hoe vaak we anderen verdriet doen, hoe vaak we ook onszelf tegenvallen. Maar juist daarom klinkt opnieuw zijn stem, uitnodigend: 'Kom, volg mij!' Jezus volgen is niet makkelijk. Zijn weg is een smalle weg, een moeilijk begaanbaar pad. Liefde voor God en liefde voor de naaste – dat vraagt Hij je. Maar wie kan die weg zonder dwalen gaan? Vraagt Jezus niet te veel, meer dan Hij vragen mag? Nee, daar is geen sprake van. Zijn liefde overvraagt niemand. Je mag best een keer struikelen en vallen. Als je dan maar weer opstaat en verder gaat op zijn weg, hoe moeilijk die smalle weg ook moge zijn. Wandel maar achter Hem aan. Hij wijst je de weg naar het eeuwige leven. Gebed: Liefdevolle Vader, wij wille achter Jezus aan dit nieuw jaar ingaan. Help ons om Hem te volgen, over hoogten en door diepten, uw vrede, uw komend Koninkrijk tegemoet.

André F. Troost

## **OOG VOOR ELKAAR**

Zoals u weet verblijven ook veel gemeenteleden in een verzorging-/verpleeghuizen of revalidatiecentra. Denkt u ook aan deze gemeenteleden met uw gebeden, bezoekje of een kaartje?

Alle zieken, ook zij die hier niet genoemd worden, heel veel sterkte toegewenst.

De rubriek OOG VOOR ELKAAR vullen wij als gemeenteleden samen in.

Hoort u iets wat wij mogen weten en delen, geef het door aan [pastoraat@pkwapenveld.nl](mailto:pastoraat@pkwapenveld.nl)

**Wij wensen u Gods zegen toe voor 2025.**

Hartelijke groet,  
Coördinatie Team Pastoraat Petruskerk

**AGENDA TIP VOOR 2025**  
*THEMA AVOND 20 FEBRUARI 2025*  
*“ALS NIEUW”*  
MEER INFO VOLGT LATER.  
Coördinatie Team Pastoraat Petruskerk

## Uitnodiging seniorenbijbelkring

Op de 2<sup>e</sup> dinsdag van de maand is er van 9:30-11:00 uur seniorenbijbelkring in de Rots. Samen lezen we uit de Bijbel, zingen we een paar liederen, denken we na over wat de tekst ons zegt, vertellen we wat de woorden met ons doen en leren we van elkaar. Vaak neemt één van de deelnemers iet lekkers mee voor bij de koffie en noemen we onszelf wel eens de 'smikkelclub'. We gunnen het anderen ook om opgebouwd te worden in geloof en in verbinding met anderen. Ook al staat er 'seniorenbijbelkring', er is geen leeftijd aan verbonden. **Wees van harte uitgenodigd** om een keer aan te schuiven. Voor 2025 zijn de data: 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april. In mei sluiten we het seizoen af met een gezellige ochtend samen. We zien uit naar uw/jouw deelname aan de Bijbelkring.

Esther Bootsma & deelnemers seniorenbijbelkring

## VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 27 november 2024

Voorzitter opent de vergadering met Lucas 2 vers 25 met een blik op Simeon over de kunst van het wachten met liefde en geduld. Eén persoon is afwezig met kennisgeving.

De beroepingscommissie heeft weer de opdracht gekregen om op zoek te gaan naar een predikant voor onze gemeente. 2 leden zijn gestopt, gelukkig ook weer 2 leden bereid gevonden om in de beroepingcommissie plaats te nemen. Er komt een advertentie in Woord en Dienst. Er wordt nagedacht over wat te doen indien de predikant niet in de pastorie wil wonen.

Er is een pastorale avond gepland op 20 februari 2025. De kerkenraad heeft bij het Pastoraat de vraag neergelegd of dit een gemeente brede themabijeenkomst kan worden. Verder wordt het wel en wee van de gemeente door genomen.

In verband met haar studie stopt Esther Bootsma met de bijbelstudiegroep op Rehoboth. Nelleke Dubois neemt dit van haar over.

Opmerking over de jeugddienst dat de band qua geluid precies goed was en dat er een mooie opkomst was.

Er is een overleg met administrators, voorzitter en een vertegenwoordiger van de PKN geweest met uitleg over FRIS (boekhoudsysteem van de PKN). Er zijn een paar zaken opgehelderd.

De MUP kast wordt met oud en nieuw binnengezet.

Begroting 2025 is goedgekeurd. De meerjaren begroting is op verzoek van de PKN opnieuw ingediend.

De kerkrentmeesters zijn bezig om de plaatselijke regeling aan te passen. Energielabel van de pastorie is aangevraagd en er is een offerte voor schilderwerk van de buitenzijde van de kerk aangevraagd.

Een groep van mensen van De Brug en de Petruskerk zijn 2 keer bij elkaar geweest. Het idee is dat wij De Brug voor een zestal avonddiensten uitnodigen (geen Avondmaalsdiensten) en dat De Brug ons voor een zestal middagdiensten uitnodigt. Op de dagen dat wij uitgenodigd worden zal er geen avonddienst bij ons zijn. Hier wordt nog verder over vergaderd.

De vergaderdata voor 2025 worden vastgesteld.

Diaconie sluit de avond met een avondgebed van Klaas Holwerda.

Agnes Venema  
Scriba

## **DIACONIE**

### **Doelcollecte zondag 19 januari a.s.**

#### **Stichting Grip op de Knip Heerde**

Grip op de Knip is er voor het voorkomen en oplossen van financiële schuldenproblematiek bij particulieren met behulp van vrijwilligers. De stichting laat zich bij het verrichten van haar werkzaamheden inspireren door de Bijbel. Stichting Grip op de Knip verzorgt en coördineert de activiteiten van Schuldhulpmaatje in Heerde.



Samen lukt 't, dat is de slogan van Grip op de Knip. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, maar samen met jou aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen. De maatjes van Stichting Grip op de Knip doen dat.

Schulden los je alleen op door structurele hulp, waarbij mensen leren zelf regie te nemen over hun financiële situatie. Geïnspireerd door het evangelie bieden de samenwerkende kerken in de gemeente Heerde financiële hulp aan het toenemend aantal mensen met schulden. Op een eigentijdse wijze. Het uitgangspunt is dat je iemand in moeilijkheden niet in de steek laat. De Stichting gaat naast mensen met schulden staan. En samen kijken en wordt geleerd hoe zij vrij kunnen komen van een (dreigende) schuld. Iedereen die hulp nodig heeft bij financiële problemen, kan rekenen op de steun van de maatjes. Ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst.

Voorkomen van schulden is natuurlijk het beste. Daarom is er veel aandacht aan vroegsignalering en preventie. Wie de cirkel van schulden doorbreekt of weet te voorkomen is pas echt vrij.

U vindt op de website informatie over de werkwijze en wat u moet weten als u een schuldhulpmaatje wilt worden. Ook vindt u alle informatie voor als u, of iemand die u kent, hulp kunt gebruiken: [gripopdeknip.nl](http://gripopdeknip.nl)

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op NL 04 RABO0192066579 t.n.v. Stichting Grip op de Knip.

Namens de diaconie,  
hartelijk dank!

## FINANCIEEL OVERZICHT

<b>datum:</b>	<b>collecte:</b>	<b>doel:</b>	<b>bedrag:</b>
24-11-2024	via collecte		€ 541,55
1-12-2024	via collecte		€ 534,72
8-12-2024	via collecte		€ 539,90
15-12-2024	via collecte		€ 442,55
22-12-2024	via collecte		€ 472,55
Kerstdagen	via collecte		€ 429,79

<b>giften:</b>	<b>per bank</b>	<b>doel:</b>	<b>bedrag:</b>
	Activiteiten	Oude metalen	€ 235,00
	Activiteiten	oliebollen	€ 10,00
	Activiteiten	opbrengst keuken en zalen	€ 2.500,00
	gift	Eeuwigheidszondag	€ 50,00
	gift	Kerk e.d.	€ 100,00
<b>giften:</b>	<b>contant ontvangen</b>	<b>doel:</b>	<b>bedrag:</b>
	via Ds. A. Bouwknecht	bloemengroet	€ 10,00
	via collecte	actie schoenendoos	€ 15,00
	via collecte	najaarszending	€ 10,00
	via Mw, M. Liefers	diaconie	€ 20,00

Ton Eilander

## **KERKRENTMEESTERS**

Het is alweer januari , de eerste maand van 2025.

Bij uitstek de maand om u eerst de allerbeste wensen en gezondheid voor 2025 toe te wensen , maar we willen u ook bedanken voor alle gaven, die u aan de Kerk en de Diaconie hebt gegeven.

Het zij, uw bijdrage voor de vaste vrijwillige bijdrage ( Kerkbalans), maar ook uw giften aan de Kerk of Diaconie en/of uw bijdragen aan de collecten.

Naast de mogelijkheid om uw gaven in de collectezakken te deponeren, geeft uw royaal via de bank, via Givt en sinds 2024 steeds vaker via de app daar zijn we heel dankbaar voor.

Ook het bestellen van collectebonnen is nog steeds mogelijk.

Vanwege tekort aan bezorgers ontvangt u vanaf 2024 geen verjaardagskaarten meer, zou u de kerk toch uw dankbaarheid willen tonen kan dit uiteraard via de Rabobank.

Wilt u nog even checken of u uw toezegging voor de Kerkbalans 2024 (volledig) voldaan hebt?!

We willen u erop attenderen, dat u uw giften aan alle ANBI instellingen kunt verrekenen met uw belastingaangifte.

Binnenkort starten we weer met de actie Kerkbalans 2025, die we van harte bij u aanbevelen, zodat wij ook dit jaar onze financiële verplichtingen kunnen voldoen.

De Kerkrentmeesters

## **VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE**

### **Oud papier**

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

**OUD-PAPIER!!!!**

De activiteitencommissie

### **Inzameling oude metalen**

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn geld waard. Ook auto-accu's kunt u inleveren.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers en ook beeldbuis TV's niet worden ingeleverd.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 in Marle.

Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor, kunt u ook bellen ☎ 06 4699 1710

Guatemala staat centraal op Bijbelzondag 26 januari 2025

Op Bijbelzondag – 26 januari 2025 – staat ditmaal een land centraal: Guatemala.

Om precies te zijn: het programma *Grow and Learn* van het Bijbelgenootschap in dat land. ‘Meer dan 70% van de bevolking is arm en in arme wijken heersen corruptie en geweld’, vertelt Lydia van der Meer, Relatiemanager Kerken bij het NBG. ‘Juist daar zet het Bijbelgenootschap zich in en geeft kinderen een ander, hoopvol perspectief met de Bijbel.’

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft voor Bijbelzondag een preekschets over Jesaja 61:1-9, een kinderactiviteit en een collectiefilmpje. Het filmpje gaat over het project in Guatemala.

*Grow and Learn*

Het *Grow and Learn*-project van het Bijbelgenootschap van Guatemala draait om een zondagsschool voor kerken in arme stadswijken. Kinderen krijgen via de zondagsschool een eigen Bijbel en er worden kinderleiders opgeleid voor dit werk. ‘We willen kinderen de mogelijkheid geven om te leren over God’, vertelde een medewerker van het Bijbelgenootschap aan het NBG. ‘We helpen hen om betere keuzes te maken, zodat ze toekomst hebben als goede burgers, goede ouders en goede christenen.’ *Grow and Learn* wijst kinderen (en de gezinnen waar ze uit komen) een andere weg, zodat ze weerbaar worden en zich niet aansluiten bij een bende of meedoen aan corruptie.

Bijbelzondag en NBG-presentatie

Bijbelzondag – de laatste zondag van januari – is bedoeld om kerken speciaal stil te laten staan bij wat zo vanzelfsprekend lijkt: dat de Bijbel er is. Zelfs in diverse vertalingen, zodat iedereen de levensveranderende verhalen uit de Bijbel kan lezen.

Het is ook mogelijk een NBG-medewerker uit te nodigen voor een presentatie over de missie van het NBG. Dat kan tijdens of na de dienst op 26 januari of op een andere zondag. Kerken die dat willen, kunnen contact opnemen met Lydia van der Meer: [lvdmeer@bijbelgenootschap.nl](mailto:lvdmeer@bijbelgenootschap.nl).

## **Van de PKN site**

Hoe begin jij aan dit nieuwe jaar? Laat je met opluchting het oude jaar achter je, of juist met dankbaarheid? Kijk je hoopvol vooruit, of juist met bezorgdheid?

Een nieuw jaar is voor veel mensen een moment om even pas op de plaats te maken, om terug te blikken en vooruit te kijken. Vaak komen daar ook goede voornemens bij kijken. 'Dit jaar ga ik eindelijk die tien kilo afvallen.' Of: 'Dit jaar ga ik wél meer tijd vrijmaken voor mijn gezin.'

## **Een ander perspectief**

Ook het huidige jaarthema van de Protestantse Kerk - 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk' nodigt uit om een pas op de plaats te maken. Maar dan wel op een radicaal andere manier. Want hoewel er helemaal niets mis is met goede voornemens, laat het licht van Gods

koninkrijk ons perspectief nogal verschuiven. Dan gaat het op eens niet meer over onze eigen prestaties – of ons eigen falen - maar over onze ontvankelijkheid voor de goedheid van God.

In één bijbelverhaal wordt dat heel duidelijk. In de gelijkenis van de werkers in de wijngaard (Matteüs 20:1-16) vertelt Jezus over een landheer die er meerdere keren per dag op uit trekt om arbeiders te werven voor het werk in zijn wijngaard. Als de lange werkdag ten slotte afgelopen is, wordt het loon uitbetaald. En dan blijken alle arbeiders – of ze nu de hele dag of slechts één uur gewerkt hebben – hetzelfde loon te ontvangen. De arbeiders die de hele dag gewerkt hebben, vinden dat onrechtvaardig. Maar de landheer vraagt hen: *Ben je jaloers omdat ik goed ben?*

## **Het goede van God**

Het voelt voor ons logisch om te denken in termen van bezit, van verdienen, van recht hebben op, van loon naar werken. Maar in Gods koninkrijk gaat het over gezien worden, mee mogen doen, mogen ontvangen. Ten diepste leven we van de goedheid van God, en die is niet afhankelijk van onze prestaties. Dat kan een bemoedigende boodschap zijn: ook als je jezelf tekort voelt schieten, mag je terugvallen op de liefde en genade van God.

Maar het zet je ook op scherp. Lukt het je om met diezelfde blik naar anderen te kijken? Schrijf je anderen af als hun prestaties achterblijven, of geloof je dat God ook hen het goede wil geven?

Deze gelijkenis roept je niet op om alles uit je handen te laten glijden en rustig achterover te leunen. Ook in dit nieuwe jaar kan God volop nieuwe arbeiders in zijn wijngaard gebruiken. Mensen die 'als nieuw' in het leven durven te staan, zich durven te laten scherpen door het licht van Gods koninkrijk dat hen al toevalt. Mensen die iets van dat licht willen delen, juist op plekken waar het donker is. Doe je mee?



PETRUS  
kerle