

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST



**Protestantse Gemeente te
Wapenveld
in de Petruskerk
5 jan. 2025 09:30**

Liturgische kleur: Wit

*Een kind is ons geboren, een zoon is ons
gegeven; de heerschappij rust op zijn
schouders. Deze namen zal hij dragen:
Wonderbare raadsman, Goddelijke held,
Eeuwige vader, Vredevorst..*

Jesaja 9: 5

Voorganger: Ds. B. Heslinga uit Vaassen
Organist: Dhr. H. van der Geer
Ouderling van dienst: Dhr. A. C. van de
Beerecamp
Lector: Mevr. A. Tijssen-Frelink

Collectes:

Diaconie
Kerk
Beeld en Geluid

ORDE VAN DE MORGENDIENST

Thema:

Je bent een geschenk/een gave

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden op de dienst.

Wij zingen voor de dienst

Lied 506: 1, 2, 4

- 1 Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Betlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor Hem!
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!
- 2 Al zijt Gij nu nog maar een kind
zo kwetsbaar, teer en klein,
wij weten dat het rijk begint

waarvan Gij Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn.

Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,

Wij loven U, koning en Heer!

- 4 Wij gaan op weg naar Betlehem,
daar ligt Hij in een stal
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!

Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:

Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,

Wij loven U, koning en Heer!

Welkom en mededelingen door de
ouderling van dienst

Wij zingen staande ons intochtlied: Lied 526: 1, 2

- 1 Juich voor de koning van de Joden,
buig voor geen dove wereldmacht,
kniel voor de knecht die Gods geboden
beluisterd heeft en wel geacht.
Drie vreemden zochten Hem van verre,
Herodes hebben zij bespot,
met goud, met wierook en met mirre
aanbaden zij de Zoon van God.

- 2 Hij daalt ootmoedig in het water,
de vogel Geest komt aangesneld,
God heeft in Hem zijn welbehagen
en alle zaligheid gesteld:
tegen de stroom staat Hij ten teken,
hier wordt des levens loop gewend,
het blinde lot gestuwd tot zegen,
wij zijn tot in de dood gekend.

Stil gebed / Beginwoord en Groet

Wij zingen het Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige-Geest als in den beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Amen.

(wij gaan zitten)

Wij zingen Lied 667: 1, 2 Hemelhoog (Opwekking 464)

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.

Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

Begingebied

Woord van bemoediging:
II Petrus 1 vers 16 - 19

2 Petrus 1

[16] Toen wij u de glorieijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels – integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. [17] Want Hij ontving van God, de Vader, eer en luister toen de stem van de majesteitelijke luister tegen Hem zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’ [18] Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken

toen wij met Hem op de heilige berg waren. [19] Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht daar steeds op gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

Het kinderlied: "Uw Woord" Opwekking 187 met de Beamer mee

Uw woord is een woord van kracht,
een woord van hoop,
uw woord maakt ons gelukkig.
Uw woord is het goede nieuws
voor iedereen:
want Jezus is uw woord!

Refrein:

Uw woord blijft voor eeuwig en eeuwig,
uw woord houdt stand.
Uw woord blijft voor eeuwig en eeuwig,
uw woord houdt stand.

Uw woord is het eerste woord,
het laatste woord,
uw woord is overwinning.
Uw woord maakt de volken vrij,
de kind'ren blij:
want Jezus is uw woord!

Refrein:

Uw woord blijft voor eeuwig en eeuwig,
uw woord houdt stand.
Uw woord blijft voor eeuwig en eeuwig,
uw woord houdt stand.

Uw woord,
uw woord houdt stand!
Uw woord,
uw woord houdt stand!

Gesprek met de kinderen waarna ze naar
hun eigen dienst toe gaan en het licht
meenemen

1e lezing uit Mattheus 2 vers 1 - 11

Matteüs 2

De vlucht voor Herodes en Archelaüs

[1] Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. [2] Ze vroegen: ‘Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ [3] Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. [4] Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. [5] ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: [6] “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ [7] Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, [8] en stuur-

de hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: 'Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden.' [9] Nadat ze de koning hadden aangehoord gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. [10] Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. [11] Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud en wierook en mirre.

Wij zingen Lied 475: 1, 2, 3

- 1 Ik mag hier aan uw kribbe staan,
Heer Jezus, licht en leven.
Ik draag U als geschenken aan
wat Gij mij hebt gegeven.
U zij mijn hart en ziel gewijd,

mijn geest, mijn zin, mijn innigheid.
O neem ze aan als gaven.

2 Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.
Voordat uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.

3 Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen.
O zonlicht, mild en mateloos,
uw gloed heeft mij genezen.
O zon die door het donker breekt
en 't ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen.

2e lezing uit Mattheus 3 vers 13 - 17

Matteüs 3

[13] Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. [14] Johannes probeerde Hem tegen te houden met de woorden: 'Ik zou door U gedoopt moeten worden, en dan komt U naar mij?' [15] Maar Jezus antwoordde: 'Toch moet je het doen, want zo dienen wij de gerechtigheid geheel en al tot vervulling te brengen.' Toen deed Johannes het. [16] Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. [17] En uit de hemel klonk een stem: 'Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.'

Wij zingen Lied 524: 1, 2, 4

1

Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan,
stroomt aller wereld water daarin samen.
Noach en Mozes, Jona en Naäman
moedigen U vanaf de oever aan.

2

Gij wilt niet als een onbeschreven blad
veraf staan van ons volgekladderd leven;
ons leven wordt U op het lijf geschreven,
Gij stapt in onze dood als waterbad.

4

Gij rijst uit onze dood en van omhoog
klinkt er een stem: 'Mijn Zoon, mijn diepste
vreugde'.
En eindelijk kan Noachs duif haar vleugels
dichtvouwen; zie, de aarde is weer droog.

Verkondiging

Wij zingen Lied 691: 1, 2, 3

- 1 De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.
- 2 De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.
- 3 In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

Gebeden

Inzameling
van
de
gaven



**Wij zingen staande ons slotlied:
Lied 713: 1, 2, 5**

- 1 Wij moeten Gode zingen
halleluja,
om alle goede dingen
halleluja,
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen
halleluja.

2 Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan alwie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.

5 Wij moeten Gode zingen
halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen
halleluja.

Heenzending en Zegen met een
gezongen Amen

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

MEDEDELINGEN:

Vanavond, om 19:00 gaat
Ds. Tiggelaar uit Nieuwleusen voor.

Volgende week zondag 12 jan. 2025,
om 09:30 uur, gaat
Ds. J.M. Weststrate uit Heerde voor.

