

GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST

Protestantse Kerk



**Protestantse Gemeente te
Wapenveld
in de Petruskerk
5 jan. 2025 19:00**

Liturgische kleur: Wit

*Voorganger: Ds. H. Tiggelaar
uit Nieuwleusen*

Organist: Mevr. J. van de Beerecamp-Bunte

Ouderling van dienst: Dhr. J.A.S. Hiemstra

Lector: Mw. W.A. IJzerman

Collectes:

**Diaconie
Kerk
Beeld en Geluid**

Orde van de Avonddienst

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden op de dienst.

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

**Wij zingen staande ons intochtlied:
Lied 138: 1, 3 en 4**

- 1 U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel / ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd / ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen.
- 3 Dan zingen zij, in God verblijd,
aan Hem gewijd, / van 's Heren wegen.
Groot is des Heren heerlijkheid,
zijn majesteit / ten top gestegen.

Hij slaat, ofschoon oneindig hoog,
op hen het oog / die nederig knielen.
Maar ziet van ver met gramschap aan
de eigenwaan / van trotse zielen.

- 4 Als ik, omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
uw rechterhand / zal redding geven.
De Heer is zo getrouw als sterk,
Hij zal zijn werk / voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o levensbron, / wil bijstand zenden.

Stil gebed, Votum en groet

Wij gaan zitten

Wij zingen Lied 221: 1 en 2

1

Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Gebed voor de opening van het Woord

Ter inleiding op de lezingen:

Wij zingen Lied 221: 3

3

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,

wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Wij lezen Jes. 60 vers 1 - 6 (NBV21)

Jesaja 60

Het nieuwe Jeruzalem

[1] Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER.

[2] Duisternis bedekt de aarde en donkerte
de naties, maar over jou schijnt de HEER,
zijn luister is boven jou zichtbaar.

[3] Volken laten zich leiden door jouw licht,
koningen door de glans van je schijnsel.

[4] Sla je ogen op, kijk om je heen: ze stromen
in drommen naar je toe; je zonen komen
van ver, je dochters worden op de
heup gedragen.

[5] Je zult stralen van vreugde als je het
ziet, je hart zal van blijdschap overslaan.
De schatten van de zee zullen je toevallen,

de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot.

[6] Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, jonge kamelen uit Midjan en Efa. Uit Seba komen ze in groten getale, beladen met wierook en goud. Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER.

Wij zingen Lied 517: 1 en 2

- 1 Christus, uit God geboren
vóór alle eeuwigheid,
komt ons als woord ter ore,
verschijnt in onze tijd,
een ster, die alle sterren
te boven gaat, hen verre
en glansrijk overstraalt.
- 2 Gij, als een mens geboren,
vervult voor ons de tijd.
Nooit gaan wij meer verloren
voor God in eeuwigheid.
De dood mag niets meer hopen.
Nu zich de hemel opent
toont Gij ons Gods beleid.

Wij lezen verder uit Mat. 2 vers 1 - 12
(NBV21)

Matteüs 2

De vlucht voor Herodes en Archelaüs

[1] Toen Jezus geboren was, in Betlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. [2] Ze vroegen: ‘Waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ [3] Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. [4] Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden. [5] ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: [6] “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ [7] Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij

wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, [8] en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden: 'Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden.' [9] Nadat ze de koning hadden aangehoord gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. [10] Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. [11] Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud en wierook en mirre. [12] En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.

Wij zingen Lied 498: 1 en 4

- 1 Betlehem, o uitverkoren stad in 't veld van Efrata, in u is een vorst geboren als een nieuwe Jozua.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

- 4 Trouw en goedheid zullen wonen in het land dat Hij bemint.
Vorsten, heersers, machten, tronen zullen buigen voor dit kind.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

Verkondiging

Wij zingen Lied 82: 3

- 3 Sta op, o God, en richt de aarde,
Gij geeft aan alles recht en waarde;
wat zich verheft als god en heer,
bestraf het en breng vrede weer.

Van U zijn immers alle volken,
breek met uw lichtglans door de wol-
ken
en straal voor ons in majesteit,
Gij zon van de gerechtigheid!

**Wij zingen de Geloofsbelijdenis
Lied 340b: 1 en gaan hierbij staan**

1

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van
de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,

vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
ik geloof één heilige, algemene, christelijke
kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.

Wij gaan zitten

Dankzegging en voorbeden

Collecte-
en andere
mededelingen



Wij zingen staande onze Slotzang Lied 413: 1 en 3

- 1 Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

- 3 Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.

Heenzending en zegen met als afsluiting het zingen van Lied 431c: 1

- 1 Amen, amen, amen.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

MEDEDELINGEN:

Volgende week zondag 12 jan. 2025,
om 09:30 uur, gaat
Ds. J.M. Weststrate uit Heerde voor.

