

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wapenveld



Protestantse
Kerk

WEGWIJZER

Blij of verdrietig nieuws?
Geef het door
aan pastoraat@pkwapenveld.nl

2 maart **19:00**
Taizéviering

12 maart **19:30**
Biddag voor
Gewas en Arbeid

Maart 2025
Jaargang 22
Nummer 7

ADRESSEN

Predikant: vacant

Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met het pastoraal team.

Voor overige zaken kunt u de scriba benaderen.

Pastoraal team:
pastoraat@pkwapenveld.nl

Trijnie de Jong 06 496 964 62
Wietse Venema 06 537 606 25
Wanda IJzerman 06 114 831 43
Jenneke Zonnenberg 06 409 662 71

Scriba A. Venema-Lindemulder
De Steeg 20
8191 LD Wapenveld
☎ 06 4733 3946
✉ scriba@pkwapenveld.nl

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-447 9387

Ledenadministratie:
T. Eilander ☎ 038-447 8539
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl
Financiële administratie:
T. Eilander ☎ 038-447 8539
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Diaconie:
J. Oldenhof-Colijn
☎ 038 447 7400
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:
☎ 038-447 82 82
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Kerkauto:
J. IJzerman ☎ 038-447 8600
W. Westhoff ☎ 06 4699 1710

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk
O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer
NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.
NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzer@pkwapenveld.nl

H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W' veld ☎ 038 4470367
W. Westhoff Marledijk 2 8198 KP Marle ☎ 06 46991710

De liturgische kleur: 2 maart groen,
daarna in de 40-dagen tijd: paars

2 maart

09:30 Ds. G. van den Dool, Vledder

19:00 Taizé viering

Oud. v. dienst ochtend Dhr. R. van Marle

avond Dhr. J.A.S. Hiemstra

Collectes 1: Diaconie 2: kerk
Uitgang: Beeld en Geluid

9 maart

Zondag Roept hij mij aan

09:30 Dhr. G Timmer, Heerde
*40-dagen project / aandacht v Wereld-
gebedsdag / koffie na de dienst*

Oud. v. dienst Mevr. A. van Oosten

Collectes 1: 40-dagenproject 2: kerk
Uitgang: Wereldgebedsdag

12 maart

Biddag voor Gewas en Arbeid

19:30 Ds. I. Boersma-Prins, Beilen

Oud. v. dienst Mw. T. G. de Jong-Wijenberg

Collectes Voorjaarszendingcollecte

16 maart

Zondag Gedenk

09:30 Ds. R. Koning uit Putten
40-dagen project

Oud. v. dienst Dhr. R. van Marle

Collectes 1: 40-dagenproject 2: kerk
Uitgang: Kosten Erediensten

23 maart***Zondag Ogen***

09:30

Mevr. P.L. Hellinga, Zwolle

Oud. v. dienst

Dhr. J.A.S. Hiemstra

Collectes

1: 40-dagenproject 2: kerk

Uitgang: Beeld en Geluid

30 maart***Zondag Verheugt u***

09:30

J.M. Weststrate, Heerde

Oud. v. dienst

Dhr. A. C. van de Beerecamp

Collectes

1: 40-dagenproject 2: kerk

Uitgang: Onderhoud & Gebouwen

6 april***Zondag Doe recht***

09:30

Ds. J.C. Oosterwijk, Wezep

19:00

Ds. T.P. de Jong uit Schaarsbergen

jeugddienst

Oud. v. dienst ochtend

Dhr. R. van Marle

avond

Mw. A. Venema

Collectes

1: 40-dagenproject 2: kerk

Uitgang: Jeugd en Jongerenwerk

Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas aanwezig.
Ook is er kindernevendienst voor de kinderen tot 12 jaar.

KERKCALENDER

11 maart	Seniorenbijbelkring 09.30 uur
11 maart	Follow Me
12 maart	Bijbelkring Rehoboth 14.30 uur
12 maart	Gebedsgroep 18.45-19.30 uur Info Rienk van Marle
12 maart	Gemeente groeigroep woensdagavond oneven weken 20.00-21.30 uur bij een van de leden thuis, contact: Jan en Nanda Dijk
19 maart	Inlevering kopij april-nummer
23 maart	14.30 uur dienst bij de GK de Brug
25 maart	Koffie-uurtje, ± 10.00-11.00 uur in de Rots
25 maart	Follow ME
26 maart	Gebedsgroep 18.45-19.30 uur Info Rienk van Marle
26 maart	Gemeente groeigroep woensdagavond oneven weken 20.00-21.30 uur bij een van de leden thuis, contact: Jan en Nanda Dijk
5 april	Zussendag zie blz. 22

Via app Wandelgroep, elke donderdagmorgen om 9.30 uur. Info
bij Jenneke Zonnenberg/Bertha Keizer

OM OVER NA TE DENKEN

In sommige boeken, zoals in “Het bureau” van J.J. Voskuil uit de tachtiger jaren, gaat het over een gezapig leven, de sleur van het bestaan, slechts geleidelijke veranderingen in wat het nieuws brengt.

Onze tijd kenmerkt zich niet door ‘voorspelbare routines’, maar door ‘razende stilstand’. We rennen en we vliegen, we versnelen en vullen onze agenda’s, we eisen het uiterste van onszelf en van onze medewerkers ... En dat alles om te behouden wat we hebben. Met als gevolg dat we heel veel missen. Want al rennend en vliegend horen we niet wat er om ons heen gebeurt. Hebben we geen oog voor de kleine wondertjes om ons heen.

Zowel het 'overzichtelijke leven' van een kantoormedewerker in 1970 als het 'snelle leven' van een advocaat op de Zuidas anno 2025 kan versmallen. Sleur of razende stilstand kunnen er zomaar toe leiden dat je minder oog hebt voor het onverwachte, het onvoorziene, het ongedachte. Het christelijk geloof is een oefenplaats voor een ontvankelijke levenshouding. We belijden dat we in afhankelijkheid leven van de Heer die ons leven geeft. Zijn Zoon leert ons aandachtig te leven en de mens te zien die op onze weg komt. De Geest opent onze ogen voor het nieuwe en het onverwachte.

*Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed
omdat de hemel mij begroet.*

Uit Ouderlingenblad door Wilbert van Iperen

DRINGENDE OPROEP VOOR JONG EN OUD

BEZOEKZUSTERS/BROEDERS GEZOCHT

Door verschillende soms verdrietige omstandigheden hebben wij een tekort aan bezoekzusters/broeders.

Er zijn momenteel veel gemeenteleden die geen bezoek kunnen krijgen omdat er geen bezoekzusters/broeders zijn. Wilt u een paar adressen om te bezoeken? Meldt u dan bij de leden van het Coördinatie Team Pastoraat (zie Wegwijzer) of via pastoraat@pkwapenveld.nl

HET MOOIESTE WERK IS SAMEN- WERK



OOG VOOR ELKAAR

Verdrietig zijn wij door het overlijden van Jantina Oosterbroek op 29 januari 2025 in de leeftijd van 74 jaar.

Voor haar werk als kerkenraadslid, pastoraal medewerker en de laatste jaren als actieve bezoekzuster zijn wij haar zeer dankbaar en zal ze gemist worden.

Wij wensen haar zussen en zwagers en de overige familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Op de volgende bladzijden leest u het In Memoriam.

.

Zoals u weet verblijven ook veel gemeenteleden in een verzorging-/verpleeghuizen of revalidatiecentra. Denkt u ook aan deze gemeenteleden met uw gebeden, bezoekje of een kaartje?

Alle zieken, ook zij die hier niet genoemd worden, heel veel sterkte toegewenst.

De rubriek OOG VOOR ELKAAR vullen wij als gemeenteleden samen in.

Hoort u iets wat wij mogen weten en delen, geef het door aan pastoraat@pkwapenveld.nl

Hartelijke groet,
Coördinatie Team Pastoraat Petruskerk

IN MEMORIAM

Jantina Hendrika Johanna Oosterbroek-Grolleman
*** 23 november 1950 - † 29 januari 2025**

Op de eerste dag van het nieuwe jaar zat ze nog bij haar zus Hennie. Want samen met je familie het nieuwe jaar beginnen, dat paste bij haar. Maar daarna werd het haar in heel korte duidelijk, voelde ze het ook, mijn lichaam is ziek. Toen ze wist dat dat niet meer kon, verlangde ze ernaar om 'bij Cor' te zijn, om bij God te zijn. Want ze geloofde: 'Bij U is de bron van het leven, door uw licht zien wij licht.' (Psalm 36 : 10)

Bij het afscheid van Cor hebben deze woorden van geloof ook geklonken. En zo wilde ze het graag bij haar afscheid: Net als bij Cor. Cor en Jantina hebben genoten van hun leven samen. Een huis op een prachtige plek, met een mooie tuin. Cor had twee rechterhanden en Jantina groene vingers. Ze had niet zulke goede ogen, maar was wel een doorzetter. En haalde de MULO. Jarenlang werkte ze op de administratie bij garage Bredewout. En samen waren ze ook heel actief bij LOTOS. 'Laat Ons Tot Ontspanning Spelen'. (Zus Hennie was souffleur)

Ze waren een eenheid, Cor en Jantina, maar niet zo dat ze helemaal in elkaar opgingen. Verbonden zijn met je familie en de familie van de kerk, met je dorp, vonden ze belangrijk en waardevol. Jantina kon ook goed kon zingen. Als zij inzette bij het zingen kon ze de hele gemeente meenemen. Maar er was in het leven van Cor en Jantina ook gemis. Het geluk van een gezin was hen niet gegeven. Het gemis van dat verlangen is altijd gebleven. Jantina moest Cor missen sinds 10 december 2010.

Jantina wilde niet dat we haar de hemel in zouden prijzen. Maar denkt u nog eens terug aan al die keren dat Jantina even bij je zat, belangstelling had, op bezoek kwam. Ze was er als het nodig was. Dan kon je bij haar terecht. Als lieve tante en buurvrouw die voelde als een oma.

Ze was trouwe pastorale bezoeker van de Petruskerk, je kon haar in vertrouwen nemen.

Ik denk dat ik Jantina recht doe, als ik u op deze plek meegeef wat ik bij haar afscheid zei over 2 Korinthiërs 4 : 6 – 14. Toen we als familie bij elkaar zaten om het afscheid van Jantina voor te bereiden, zeiden we tegen elkaar: Het is toch wel een wat zware tekst die Jantina en Cor hebben gekozen.

De schrijver van deze brief, Paulus, zat in de gevangenis toen hij deze brief schreef. Om zijn geloof. In zijn brief denkt hij terug aan zijn vorige bezoek aan de mensen in Korinthe.

Ze vonden hem maar een apostel van niks, hij was niet zo goed met woorden en hij had ook nog een zwakke gezondheid. Paulus heeft het over zichzelf als een breekbare kruik. Nou, zo voelde Jantina zich vast ook: Gevangen in een lichaam dat voelt als een breekbare kruik.

In zo'n kruik bewaarde je in die tijd niet alleen eten en drinken, maar ook kostbare dingen. Dat ben ik ook, zegt Paulus, een breekbare kruik, met een kostbare schat. En die schat, dat is het evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus. En dat is goed, zegt Paulus, want zo is het duidelijk dat de enorme kracht van het goede nieuws niet van mij komt, maar van God. Dat is wat ik ook bij Jantina voelde, het vaste vertrouwen dat zij als breekbare kruik drager mocht zijn van deze kostbare schat. Laat dit vertrouwen van Jantina, ons vertrouwen worden.

Ds. Arjan Bouwknecht

VAN DE KERKENRAAD

Verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 12 februari 2025.

De voorzitter opent de vergadering met een artikel uit het ouderlingenblad van Wilbert van Iperen. In alle hectiek van deze tijd leert Zijn Zoon ons aandachtig te leven en de mens te zien die op onze weg komt. De Geest opent onze ogen voor het nieuwe en onverwachte.

Door een viertal gemeenteleden (Jan en Nanda Dijk en Jana en Kees de Ruig) worden vier laagdrempelige gespreksavonden georganiseerd. De kerkenraad is erg blij met dit initiatief en hoopt op mooie avonden.

Het pastoraat maakt zich zorgen over het aantal bezoekers. Er worden dus nieuwe mensen gezocht die af en toe eens bij iemand op bezoek wil gaan namens de kerk.

Voor de organisatie van Zussendag van de GK De Brug zijn Jenneke en Shweta afgevaardigden van onze kerk. Deze Zussendag vindt 5 april plaats, save the date kaartjes zijn al in de kerk uitgedeeld.

Meer informatie hierover vindt u elders in de Wegwijzer.

De Kerk-, school- en gezinsdienst is zeer goed verlopen, mensen waren zeer enthousiast en er kwamen veel complimenten vanuit de kerk. Fijn om zoveel kinderen in de kerk te zien.

Door de diaconie worden 40-dagenkalenders besteld, deze worden t.z.t. in de kerk uitgedeeld.

Het bloemblad communicatie heeft overleg gehad. Diverse punten zijn besproken.

Er komt een avond over de Petruskerkapp, met ruimte voor hulp bij installeren en uitleg over hoe het gebruik van de app.

Protocol vastgesteld om mensen die verhuizen of komen te overlijden uit de kerkapp te halen, rekening houdend met gecombineerde accounts.

Voor de collectes gaan we per april de QR code van GiVt vervangen door de QR code van Donkey Mobile (kerkapp).

De ouderlingkerkentmeester sluit de avond met het gebed 'Hulp voor elke dag' uit Gebeden voor Jongeren.

Agnes Venema
Scriba

VAN DE BEROEPINGSCOMMISSIE

Afgelopen tijd hebben we twee advertenties geplaatst, één op de digitale nieuwsbrief van de PKN en één in het blad Woord en Dienst. Op beide advertenties hebben we een reactie gehad.

We gaan nu in gesprek met beide kandidaten, dat betekent dat we in het volgende nummer van Wegwijzer de eerste conclusies van beide gesprekken kunnen geven.

We hebben goede hoop dat er een geschikte kandidaat bij is, echter, het moet natuurlijke van beide kanten een goed gevoel geven.

Vol goede moed gaan we de gesprekken aan. Wordt vervolgd.

DIACONIE



Actie diaconieën kerken Wapenveld samen met de basisscholen

Samen tegen armoede

De voedselbank schrijft in november 2024:

Jaarlijks helpen we zo'n 180 duizend mensen. We zien het aantal klanten iets dalen, tegelijkertijd groeit het aantal mensen dat niets te eten heeft. Op dit moment leven ongeveer 540 duizend mensen in armoede. Er zijn dus veel mensen die niets te eten hebben, maar geen klant van ons zijn. Daarom ondernemen we allerlei initiatieven om mensen te wijzen op de hulp die ze hard kunnen gebruiken. Hoe we onze criteria inrichten is een van deze initiatieven. Met 'Onder de Radar' gaan we in 2025 ook met diverse 'proeftuinvoedselbanken' aan de slag om met actievere communicatie in de wijk mensen te wijzen op de hulp die er voor hen is.

Wat kunnen wij doen?

Op zondag 9 en biddag 12 maart staan de dozen weer klaar voor de voedselbank

Deze actie organiseren we samen met de diaconieën van de andere kerken in Wapenveld en de scholen.

De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan op biddag naar een van de kerken en kunnen daar hun meegebrachte eten achter laten. De jongere kinderen vieren dankdag op school.

De vorige keer was het een mooi resultaat, we hopen dit keer weer op uw medewerking zodat we vanuit Wapenveld kunnen laten zien dat we willen bijdragen aan de armoede bestrijding. Gewoon meedoen!

Evt kunnen levensmiddelen ook worden gebracht bij Wilma Mateman De Steeg 2a

Hieronder een aantal suggestie voor boodschappen

- Maaltijdsoepen.
- Peulvruchten.
- Havermosterd.
- Vis in blik.
- Groente of fruit uit blik of pot.
- Koffie en thee.
- Volkoren pasta.
- Zilvervlies- of meergranenrijst.
- Couscous.
- Olie (olijf, zonnebloem).
- Houdbare melk.
- Houdbare magere of halfvolle zuivelproducten.
- 20+ Smeerkaas.
- Eieren.
-

Namens de diaconieën al vast hartelijk dank
Jessica Oldenhof en Wilma Mateman

PBD

Paasmiddag 80+

De jaarlijkse paasmiddag voor 80+ en alleenstaanden is voor dit jaar gepland op vrijdagmiddag 11 april 2025 in de "De Rots", Valkstraat 9 in Wapenveld.

Aanvang is 15.00 uur.

Het programma ziet er als volgt uit:

Wij starten met koffie en/of thee met wat lekkers daarna een viering en ter afsluiting een broodmaaltijd.

In het aprilnummer van de Wegwijzer komen we hierop terug maar reserveert u alvast de datum.

Wij hopen samen met u een fijne middag te hebben.

Met hartelijke groet,
Werkgroep 80+ Petruskerk

ZWO

voorjaarszendingscollecte

Bij deze Wegwijzer ontvangt u een kaart waarmee aandacht wordt gevraagd voor de voorjaarszendingscollecte. Hartelijk dank aan de bezorgers van Wegwijzer voor het verspreiden van deze kaart!

De opbrengst van de voorjaarszendingscollecte is bestemd voor het werk van de zending.

U kunt deze kaart NIET als een betaalkaart gebruiken, maar wij zouden het zeer op prijs stellen als u een bijdrage wilt leveren aan deze collecte en dat kan op 3 manieren:

Uw bijdrage overmaken via telebankieren op rekeningnummer:
NL29 INGB 0002.5861.97 Diaconie Protestantse Gemeente te Wapenveld o.v.v. actie najaarszendingscollecte.

Uw bijdrage, via een overschrijvingskaart uit uw bankboekje, over te schrijven op rekeningnummer:
NL29 INGB 0002.5861.97 Diaconie Protestantse Gemeente te Wapenveld o.v.v. actie voorjaarszendingscollecte.

Nieuw: u kunt nu ook uw bijdrage doneren via de app Petruskerk.

Klik op het icoontje 'Geven'

Kies vervolgens voor 'Najaarszendingscollecte'

Onder dit kopje kunt u deelnemen aan deze collecte. Let op: voor deze optie zijn transactiekosten verschuldigd van € 0,24.

Het werk van de zending wordt van harte bij u aanbevolen!

Namens de ZWO-commissie,
Jannemieke van Doorn

40dagentijd 2025

Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk

Het thema dit jaar is 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk'. We kijken uit naar het koninkrijk van God. Tegelijkertijd zien we ook al wat van dat koninkrijk in het hier-en-nu, zoals in al het werk dat kerken en partnerorganisaties van Kerk in Actie wereldwijd doen voor mensen in nood. Ga in deze Veertigdagentijd mee naar kerken en gemeenschappen in China, Colombia, Moldavië, de Golfstaten en Oekraïne, door voor hen te collecteren. Laat je meenemen in de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde.

Dit zijn de projecten die we tijdens de gehele 40dagentijd volgen, dichtbij en ver weg:

- 9 maart: China – Toevluchtsoord voor migranten in nood
- 16 maart: Nederland – Kliederkerk
- 23 maart: Moldavië – Kerken geven kinderen toekomst
- 30 maart: Colombia – Kinderen in achterstandswijken weer baar maken
- 6 april: Golfstaten – De kracht van bijbelverhalen

13 april: Nederland – Missionaire kansen met Pasen
20 april: Oekraïne – Noodhulp: steun voor inwoners en
ontheemden

Iedere zondag volgt tijdens de collecte een toelichting over het betreffende project.

Bij deze Wegwijzer treft u een spaardoosje aan. De gehele opbrengst van deze spaardoosjes zal eveneens worden besteed aan bovengenoemde projecten.

De spaardoosjes kunnen op Paaszondag, zondag 20 april 2025, worden ingeleverd in de kerk.

Mocht u niet in staat zijn om uw spaardoosje in de kerk in te leveren, neemt u dan contact op met Jannemieke van Doorn. Het doosje kan bij u worden opgehaald. Ook mag u het spaardoosje bij mij inleveren.

Samen zijn we Kerk in Actie. Doet u, doe jij ook mee!

Namens de Z.W.O. commissie,
Jannemieke van Doorn

Paasgroetenactie 2025

Ieder jaar worden via de Paasgroetenactie vanuit het hele land tienduizenden paaskaarten naar gevangenissen gestuurd, tijdens de Veertigdagentijd 2025.

De Paasgroetenactie is een jaarlijkse actie van de Protestantse Kerk, KokBoekencentrum, Theologie.nl, stichting Epafra's en het protestants justitiepastoraat. De kaarten worden in Utrecht gesorteerd en verdeeld over alle penitentiaire inrichtingen.

Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven.

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Vóór en ná de morgendienst op zondag 2 maart 2025 kunt u de kaarten ophalen in de hal van de kerk. Bij de kaart(en) ontvangt u een envelop met het adres van PKN.

We vragen u de paasgroetenkaarten uiterlijk 7 maart 2025 te verzenden met gebruikmaking van de geadresseerde envelop.

Een kleine moeite voor ons, groot gebaar voor de ontvangers!

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

Namens de Z.W.O. commissie,
Jannemieke van Doorn

FINANCIEEL OVERZICHT

collecte:	bedrag:
19-1-2025	€ 430,85
26-1-2025	€ 386,85
2-2-2025	€ 430,95
9-2-2025	€ 457,00

giften:	doel:	
Activiteiten	Oude metalen	€ 1.045,00
Activiteiten	oud papier	€ 118,75
Activiteiten	opbrengst keuken/zalen/huur	€ 2.800,00
gift via Kerkbalans	Diaconie	€ 800,00
gift per bank	Kerk	€ 125,00
gift via Dhr. A. Jonker	Kerk	€ 200,00
contant ontvangen via:		
via mw. H. Scholten	Kerk	€ 10,00
via mw. H. Kwakkel	Bloemenfonds	€ 10,00
verjaardagfonds (bonnen)	via collecte	€ 10,00

Ton Eilander

MUTATIES

Overleden:

Jantina Hendrika Johanna Oosterbroek-Grolleman
Over leden op 29-1-2025, in de leeftijd van 74 jaar

Gerrit Tempelman
Overleden op 21-2-2025, in de leeftijd van 86 jaar

Ton Eilander

KERKRENTMEESTERS

Actie Kerkbalans 2025.

Uw gezamenlijke toezegging voor 2025 is ruim €100.000,00.
De toezegging voor jaar 2024 was € 96.500,00.

Hier zijn we uiteraard bijzonder heel erg blij mee in deze moeilijke financiële tijd en daarom hierbij ook onze hartelijke dank voor uw welgemeende toezeggingen.

Daarnaast willen we de mensen bedanken, die weer hun inspanningen hebben gedaan om de enveloppen te bezorgen en weer op te halen.

Namens de Kerkrentmeesters,
Ton Eilander

JEUGD

Veertigdagenproject: In de tuin Het leven wint!

We starten op 9 maart met het veertigdagenproject. We gaan op weg naar Pasen met verhalen waarin een tuin een belangrijke plek of een veelzeggend beeld is. In de Bijbel komen we regelmatig het beeld tegen van een prachtige plek vol bloemen en planten, waar bomen groeien en volop water is. Zo'n weelderige tuin staat in de Bijbel voor vrede, leven en overvloed die God aan de mensen geeft; voor een wereld zoals God die bedoeld heeft. Het begint bij de tuin van Eden, die God voor de eerste mensen maakt en waar de mensen in vrede met elkaar en met God leven. Maar in diezelfde tuin gaat het ook mis tussen God en de mens. Toch geeft God zijn band met de mensen niet op. Hij belooft dat het op een dag weer goed zal komen. Dan zullen de mensen terugkeren naar God en zal de dorre woestijn vol bloemen staan. Een beslissend moment in het verhaal van God en de mens vindt plaats in een tuin met een open graf – het graf van Jezus, die door zijn dood en opstanding de relatie tussen God en de mensen herstelt. En dat is nog niet het einde: de Bijbel belooft ons in de toekomst een nieuwe wereld, die in het boek Openbaring wordt beschreven als een schitterende plek waar leven zal zijn in overvloed, zoals in de tuin van Eden.

De gezinnen met kinderen op de basisschool ontvangen een boekje thuis. Daarin zit voor elke zondag van de veertigdagentijd een verhaal bij het Bijbelgedeelte en een opdracht. Op de andere dagen van de week is er voor elke dag een uitdaging. Tijdens de kerkdienst en bij de kindernevendienst gaan we ook aan de slag met de mooie verhalen, werkjes of spelletjes.

Tot in de kerk!

Groetjes van
Klasina
Jacqueline
Anne Marie
Harm Jan
Mariska
Hetty

Beste lezers van deze oproep:

Ik zal ons even voorstellen.

Wij zijn een woonlocatie van Philadelphia waar mensen met een verstandelijke beperking wonen.

Wij wonen allemaal in Wapenveld op de Vree 62.

Wij zoeken mensen voor de gezelligheid. Mensen die met ons willen wandelen, spelletje doen, koffie drinken, fietsen, ons hele kleine tuintje onderhouden enzovoort.

Eigenlijk zoeken we het meeste individuele aandacht, omdat bij sommigen van ons het netwerk niet zo groot is.

Het hoeft niet wekelijks, we zijn ook al blij als er iemand 1x per 2 weken, 1 keer per maand of een paar keer per jaar komt.

Denk je dit is wat voor mij, neem dan contact op met onze begeleiding.

038-4477602

Hoop tot gauw, namens alle cliënten van de Vree in Wapenveld.

Contactpersoon voor onze kerk is Bertha Keizer



STICHTING PHILADELPHIA ZORG

Locatie De Vree

De Vree 62,

8191 JE Wapenveld

T 038-4477602

BEDANKT

Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze lieve zuster, schoonzuster en tante

Jantina Oosterbroek-Grolleman.

Namens de familie,
Familie Boom,
Familie Jans,
Familie Jongerman
neven en nichten.

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Oud papier

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

OUD-PAPIER!!!!

De activiteitencommissie

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn geld waard. Ook auto-accu's kunt u inleveren.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers en ook beeldbuis TV's niet worden ingeleverd.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 in Marle.

Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor, kunt u ook bellen ☎ 06 4699 1710

Hulp voor kinderen in Nepal

Mijn vriendin Samantha Wagenaar heeft 18 jaar geleden de Stichting Laxmi Support opgericht nadat ze daar vrijwilligerswerk had gedaan. De stichting ondersteunt de opleiding en sociale ontwikkeling van kinderen in Nepal voor 8 scholen en een weeshuis.

Sinds 2006 heeft Samantha meer dan 70 projecten gedaan. De hulp bestaat uit o.a. schoolspullen, trainingspakken, laptops, warme dekens, maar ook noodhulp na de vernietigende aardbeving in 2015 en de Covid-19 lockdowns in 2020 en 2021. In 2023 heeft Laxmi Support een "Free Health Camp" georganiseerd. Daarbij kregen ruim 200 mensen en kinderen een gratis medisch onderzoek en indien nodig medicijnen. In maart vliegen Samantha en haar gezin weer naar Nepal om een tweede "Free Health Camp" te organiseren. Het zou fijn zijn als u hieraan een financiële bijdrage wilt geven.

Op de website www.laxmi-support.com vindt u informatie over de stichting en de projecten. Op de site staat ook een link naar GOFUNDME FUNDRAISER - FREE HEALTH CAMP waarmee u kunt doneren. U kunt uw donatie ook overmaken op bankrekeningnummer NL62 INGB 0002 5315 74 ten name van Stichting Laxmi Support.

Hartelijk dank voor uw medewerking!
Geke Kegelaar

ZUSSENDAG 2025

Thema *“Quality time. Kwaliteitstijd”*

Al enkele jaren organiseert GK De Brug een Zussendag: een ontspannen en inspirerende dag **voor vrouwelijke gemeenteleden en introducees van 18 jaar en ouder**. Dit jaar bundelen we de krachten en beleven we deze dag samen met onze zussen uit Wapenveld. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen te bouwen aan verbondenheid.

De Zussendag vindt plaats op **zaterdag 5 april a.s. van 10:00 tot 15:00 uur**. We beginnen de ochtend met een gezellig samenzijn onder het genot van koffie of thee met wat lekkers. Vervolgens zingen we samen en luisteren we naar een inspirerende spreker. Daarna genieten we van een uitgebreide lunch, waarbij volop ruimte is voor onderlinge gesprekken en ontmoeting.

In de middag is het tijd om actief aan de slag te gaan. De deelnemers kunnen kiezen uit diverse workshops, die vaak een creatief, culinair of sportief karakter hebben. Na een afsluitend hapje en drankje ronden we de dag gezamenlijk af.

De wens om deze dag samen te organiseren, leefde al langer binnen de commissie. Daarom is de vraag aan de kerkenraad gesteld om als Petruskerk hierin mee te werken. De kerkenraad heeft positief gereageerd, en inmiddels maken ook Jenneke Zonnenberg en Shweta Bos deel uit van de commissie.

Binnenkort ontvangen alle zussen van 18 jaar en ouder **een uitnodiging in de brievenbus** met meer informatie en de mogelijkheid om **zich aan te melden**. We kijken ernaar uit om er samen een waardevolle en gezegende dag van te maken!

Shweta Bos
Jenneke Zonnenberg



PETRUS
kerle