

GROOTLETTER LITURGIE MORGENDIENST



**Protestantse Gemeente te
Wapenveld
in de Petruskerk
23 mrt. 2025 09:30**

Zondag Ogen

Liturgische kleur: Paars

*Ik houd mijn oog gericht op de Heer, Hij
bevrijdt mijn voeten uit het net. Keer U tot
mij en wees mij genadig, ik ben alleen en el-
lendig.*

Psalm 25: 15 - 16.

*Voorganger: Ds. R. van den Berg
uit Hengelo*

Organist: Dhr. Th. van der Wal

Ouderling van dienst: Dhr. J.A.S. Hiemstra

Lector: Dhr. A. Schuurman

Collectes:

40-dagenproject

Kerk

Beeld en Geluid

ORDE VAN DE MORGENDIENST

Neem vooraf de gelegenheid om u in rust
voor te bereiden op de dienst.
Welkom en mededelingen door de
ouderling van dienst

Wij zingen staande ons Intochtslied: Lied 213: 1, 2 "Morgenglans der eeuwigheid"

- 1 Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan 't eeuwig Licht onttoegen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!
- 2 Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.

We worden stil om ons hart te openen
voor God

Bemoediging en groet

Wij gaan zitten

Gebed

We zingen: Lied 103: 1, 2, 3
"Zegen mijn ziel,
de grote naam des Heren"

1

Zegen, mijn ziel, de grote naam des He-
ren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

2

Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,
dat uw bestaan, met glorie begenadigd,
gelijk een arend nieuw bevreugeld wordt.
Het volk in druk heeft van Hem recht ver-
kregen,

Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn we-
gen,
op Israël zijn zegen uitgestort.

3

Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergelt, maar onze schuld heeft uitgewist.

Inleiding op de dienst

Gebed bij de opening van het woord

**Het Kindermoment.
We zingen het kinderlied
"De mooie tuin"**

In een tuin, in een tuin, lang geleden
Leefden Adam en Eva tevreden.
Maar de slang spuugde gif en venijn
In die mooie tuin.

In de tuin, in de tuin van gebeden
Daar heeft Jezus gehuild en geleden.
Om de mensen hun zonden en pijn
In die donkere tuin.

In de tuin, in de tuin die zal komen
waar de mensen al zo lang van dromen
zal het vrede in eeuwigheid zijn
In die mooie tuin.
In die mooie tuin.

De kinderen komen naar voren voor een
gesprekje en gaan dan naar hun eigen
dienst en nemen het licht mee

Lezing: Exodus 3,1-8a.13-15 (NBV21)

Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde ver de woestijn in, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. 2 Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd.

3 Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. 4 Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep Hij hem vanuit de struik: 'Mozes! Mozes!' 'Ja, ik luister,' antwoordde Mozes. 5 'Kom niet dichterbij,' waarschuwde de HEER, 'en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. 6 Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.' Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.

7 De HEER zei: 'Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, Ik heb

hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, Ik weet hoe ze lijden.

8 Daarom ben Ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden.

Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?”

Wat moet ik dan zeggen?’ 14 Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’

15 Ook zei Hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En Hij heeft gezegd: ‘Zo wil Ik voor altijd heten, met die naam wil Ik worden aange-roepen door alle komende generaties.’”

We zingen: Ik zal er zijn – Sela

1

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgен aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar
geheim.

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

2

Een boog in de wolken als teken van
trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van
verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

3

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs
mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn
bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

4

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van
Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven,
geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U
mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Lezing: Lucas 13:1-9 (NBV21)

Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die Hem vertelden over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met dat van hun offerdieren. 2 Hij zei tegen hen: ‘Denken jullie dat die Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileeërs, omdat ze dat lot ondergaan hebben? 3 Zeker niet, zeg Ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. 4 Of die achttien die stierven doordat de Silo-antoren op hen viel – denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? 5 Zeker niet, zeg Ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij.’ 6 Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. 7 Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij put alleen maar de grond uit.” 8 Maar de

wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven. 9 Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”

Verkondiging

We zingen: lied 791: 1, 3, 6 "Liefde, eenmaal uitgesproken"

- 1 Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.
- 3 Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

6 Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Wij gaan staan en gedenken broeder

Lubbertus Albert Leurink

“Bertus”

* 29 januari 1929 †16 maart 2025

en zingen ook staande Lied 23b: 1

1 De Heer is mijn herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan wat'ren der rust.

Wij gaan zitten

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,
Onze Vader

De kinderen komen in ons midden

Collecte-
en
andere
mededelingen



**Wij zingen staande ons Slotlied:
Lied 885: 1, 2
"Groot is Uw trouw o Heer"**

1

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.

Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw o Heer,
groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij be-
toond.

2

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de
toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw o Heer,
groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij be-
toond.

Wegzending en zegen met een
gezongen Amen
0-0-0-0-0-0-0-0

MEDEDELINGEN:

VRIJDAGMIDDAG 11 APRIL 2024

PAASMIDDAG 80+



AANVANG: 15.00 UUR
IN DE "DE ROTTS", INGANG VALKSTRAAT, WAPENVELD.

OPGAVE KAN T/M MAANDAG 7 APRIL 2025
VIA UW CONTACTPERSOON VAN DE 80+ GROEP
OF
JENNEKE ZONNENBERG, TEL. NR. 06-40966271



kerk
in actie

Kerken geven kinderen
een toekomst in Moldavië

Kerk in Actie ondersteunt het werk van kerken en Youth for Christ in Moldavië. Kwetsbare kinderen kunnen na schooltijd terecht in de kerk voor huiswerkbegeleiding, een maaltijd, bijbellessen en sportieve activiteiten. Ze ontdekken hier vaak voor het eerst hoe je liefdevol met elkaar omgaat.

Bedankt voor je gift!



**Volgende week zondag 30 maart 2025,
om 09:30 uur, gaat
Ds. J.M. Weststrate uit Heerde voor.**

**Dinsdag 25 maart 2025 bent u van harte
uitgenodigd voor een kopje koffie/thee
in de Rots vanaf 10.00 uur.
U komt toch ook?**

Themadienst

**23 maart
om 14:30
Dominee:
Roelof Vellinga
Gk de Brug
Kanaaldijk 57
Wapenveld**



**Gk de Brug
nodigt
de Petruskerk
uit**