

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wapenveld



Protestantse
Kerk

WEGWIJZER

Blij of verdrietig nieuws?
Geef het door aan
pastoraat@pkwapenveld.nl

▶ 14 t/m 19 april
Stille Week
Zie blz. 8

April 2025
Jaargang 22
Nummer 8

ADRESSEN

Predikant: vacant

Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met het pastoraal team.

Voor overige zaken kunt u de scriba benaderen.

Pastoraal team:
pastoraat@pkwapenveld.nl

Trijnie de Jong 06 49 69 64 62
Wietse Venema 06 53 76 06 25
Wanda IJzerman 06 11 48 31 43
Jenneke Zonnenberg 06 40 96 62 71

Scriba A. Venema-Lindemulder
De Steeg 20
8191 LD Wapenveld
☎ 06 47 33 39 46
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:
J. Oldenhof-Colijn
☎ 038-447 7400
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:
☎ 038-447 8282
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekening / Gironummers

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer

NL29 INGB 0002.5861.97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.

NL38 RABO 0326.5590.86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzer@pkwapenveld.nl

H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W' veld ☎ 038-447 0367
W. Westhoff Marledijk 2 8198 KP Marle ☎ 06 46 99 17 10

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9
☎ 038-447 9387

Ledenadministratie:
T. Eilander ☎ 06 12 88 10 11
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:
T. Eilander ☎ 06 12 88 10 11
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:
J. IJzerman ☎ 038-447 86 00
W. Westhoff ☎ 06 46 99 17 10

De liturgische kleur:

Palmpasen en Goede Vrijdag: paars

Witte Donderdag, Stille Zaterdag, Pasen en Heilige Avondmaal: wit

Zondag Doe recht: paars

Overige zondagen: wit

6 april

Zondag Doe recht

9:30

Ds. J.C. Oosterwijk, Wezep

40-dagenproject

19:00

Ds. T.P. de Jong, Schaarsbergen

Jeugdienst

Oud. v. dienst ochtend
avond

Dhr. R. van Marle

Mw A. Venema

Collecte

1. 40-dagenproject 2. Kerk
Uitgang. Jeugd- en jongerenwerk

13 april

Palmpasen

9:30

Ds. F. Buitink, Heino

40-dagenproject, koffie na de dienst

Oud. v. dienst

Mw. A. van Oosten

Collecte

1. 40-dagenproject 2. Kerk
Uitgang. Kosten erediensten

17 april

Witte Donderdag

16:00

Ds. J.P. van Ark, Wapenveld

Heilig Avondmaal in Rehoboth

19:30

Ds. H. Nekeman, Olst

Heilig Avondmaal aan tafel

Oud. v. dienst Rehoboth

Mw. A. Venema

Oud. v. dienst avond

Mw. T.G. de Jong-Wijenberg

Collecte

1. 40-dagenproject

18 april

19:30

Oud. v. dienst

Goede Vrijdag

Ds. H. Tissink, Zwolle

Dhr. A.C. van de Beerecamp

19 april

21:00

Oud. v. dienst

Stille Zaterdag

Ds. M. van Loon, Wezep

Dhr. J.A.S. Hiemstra

20 april

9:30

Oud. v. dienst

Collecte

Eerste Paasdag

Ds. J.M. Weststrate, Heerde

Dhr. R. van Marle

1. Paaszending 2. Kerk
Uitgang: Jeugd- en Jongerenwerk

27 april

9:30

Oud. v. dienst

Zondag Als pasgeboren kinderen

Ds. G. Bleijenberg, Heerde

Mw. A. van Oosten

1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang: Onderhoud & Gebouwen

4 mei

9:30

Oud. v. dienst

Collecte

Zondag 's Heren Goedertierenheid

Ds. T. Noort, IJsselmuiden

Mw. A. Venema

1. Diaconie 2. Kerk
Uitgang: Beeld en geluid

Tijdens de ochtenddiensten is oppas aanwezig.

Ook is er kindernevendienst voor de kinderen tot 12 jaar.

KERKCALENDER

5 april	Zussendag bij de Brugkerk
6 april	Paaschallenge jeugd 15.30 uur
8 april	Senioren bijbelkring 9:30 uur in de Rots
8 april	Informatieavond kerkapp, inloop vanaf 19:00 uur
9 april	Bijbelkring Rehoboth 14:30 uur
9 april	Gebedsgroep 18:45-19:30 uur
9 april	Gemeente groeigroep. Woensdagavond in de oneven weken 20:00-21:30 uur bij 1 van de leden thuis. Contact: Jan en Nanda Dijk
11 april	Paasmiddag 80+
14 t/m 19 april	Stille week
23 april	Inlevering kopij mei-nummer
23 april	Gebedsgroep 18:45-19:30 uur
23 april	Gemeente groeigroep. Woensdagavond in de oneven weken 20:00-21:30 uur bij 1 van de leden thuis. Contact: Jan en Nanda Dijk
29 april	Koffie-uurtje, ± 10:00-11:00 uur in de Rots
6 mei	Thema-avond Geloven in deze tijd, zie voor info blz. 16
9 mei	Benefietconcert blokfluitensemble FEW olv Annelies Schraa t.b.v. Prospective Danes van Liviu – Roemenië, waarover ook informatie wordt gegeven

Data voor Follow Me worden gecommuniceerd via de app. Voor info en/of deelname aan de groepsapp, neem contact op met Rienk van Marle of Harm Jan Töpfer en/of Marlies Draaijer.

Wandelgroep: elke donderdagmorgen om 9:30 uur. Info bij Jenneke Zonnenberg/Bertha Keizer.

OM OVER NA TE DENKEN

Verlangen naar.... zekerheid

Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. (Hebreeën 11; 1)

Verlangen naar zekerheid. Hebben we dat niet allemaal? De wereld lijkt wel één grote chaos. Een president in Amerika die de leugen belangrijker vindt dan de waarheid. Die in 50 dagen meer heeft afgebroken dan de presidenten in jaren ervoor hebben opgebouwd (en daar nog trots op is ook). Politiek in Nederland die via de sociale media hun achterban tevreden willen houden belangrijker vinden dan echte problemen oplossen. Terwijl zoveel mensen verlangen naar zekerheid vanuit de politiek voor hun bestaan. Boeren, toeslagouders, mensen waar de energierekening niet meer te betalen dreigt. Geen zwalkend beleid, maar zekerheid waar je op kunt bouwen.

Waar is zekerheid te vinden? Niet bij de hedendaagse politiek en machthebbers blijkbaar. Maar waar dan wel? Lied 197 uit de bundel van Johannes de Heer wijst ons erop:

*Volle verzeek'ring, Jezus is mijn!
O welk een voorrecht, zalig en zoet,
Erkind des hemels eeuwig te zijn,
Wedergeboren, rein door het Bloed!*

Of zoals Paulus het schrijft aan de Hebreeën: 'Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt'.

In ons geloof mogen we zekerheid vinden. Zekerheid dat in de chaos in deze wereld de Heer het voor het zeggen heeft. Dat de woorden die we mogen lezen in de Bijbel waar zijn. Dat we daar hoop uit mogen putten, omdat alles wat we hopen in ons geloof werkelijkheid wordt.

Maar wat wordt dan werkelijkheid? Waar hopen we op? Welke zekerheid hebben we? De weg naar Pasen vertelt het ons: Witte Donderdag geeft ons de zekerheid dat we eens met de Here Jezus samen het Grote Bruiloftsmaal mogen vieren.

Goede Vrijdag geeft ons de zekerheid dat alles is volbracht. Dat de Here Jezus als het onberispelijke offerlam voor onze zonden is gestorven. Dat de weg tussen God en de mensen weer vrij is en wij onbelemmerd tot God mogen gaan.

En Pasen geeft ons de zekerheid dat de Heer is opgestaan en de dood is overwonnen. De Heer leeft en wij met Hem. Ook voor ons is de dood overwonnen en in Hem hebben wij eeuwig leven.

Het geloof overtuigt ons hiervan. Een waarheid die we (misschien) niet zien. Maar als je gelooft mag je dit als zekerheid aanvaarden. De waarheid dat de Heer voor onze zonden is gestorven. Uit de dood is opgestaan en we eens bij Hem zullen zijn. Houd die zekerheid voor ogen. Zeker in de chaos van deze wereld of van je leven. Je hoeft nergens voor te vrezen.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.
(EL 132, vers 3)

Uit 'Rondom de Kruiskerk' door Matthijs Bootsma

OOG VOOR ELKAAR

Verdrietig zijn wij door het overlijden van de heer Leurink op zondag 16 maart 2025 in de leeftijd van 96 jaar. De uitvaart is 21 maart 2025 geweest. In de volgende Wegwijzer leest u het in memoriam.

Zoals u weet verblijven ook veel gemeenteleden in verzorgings-/verpleeghuizen of revalidatiecentra. Denkt u ook aan deze gemeenteleden met uw gebeden, bezoekje of een kaartje?

Alle zieken, ook zij die hier niet genoemd worden, heel veel sterkte toegewenst.

De rubriek OOG VOOR ELKAAR vullen wij als gemeenteleden samen in. Hoort u iets wat wij mogen weten en delen, geef het door aan pastoraat@pkwapenveld.nl

Hartelijke groet,
Coördinatie Team Pastoraat Petruskerk

STILLE WEEK

Uitnodiging stille week 14 t/m 20 april 2025

In de tuin- het leven wint!

Vesper Maandag	aanvang 19.30 uur
Vesper Dinsdag	aanvang 19.30 uur
Vesper Woensdag	aanvang 19.30 uur
Witte Donderdag	aanvang 19.30 uur
Goede Vrijdag	aanvang 19.30 uur
Stille Zaterdag	aanvang 21.00 uur
Paasmorgen	aanvang 9.30 uur



KERKENRAADSVERSLAG

Verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 19 maart 2025.

De voorzitter opent de vergadering met een stukje uit het dagboek van André Troost n.a.v. Romeinen 8: 22-30: Vader, hoor dan naar het gebed van de Geest. Hij zegt wat wij niet zeggen kunnen.

De administrateurs van de kerk en van de diaconie hebben uitleg gegeven over de jaarrekening over 2024. Na een paar kleine aanpassingen is deze goedgekeurd.

Op zoek naar het licht heeft te kennen gegeven dat ze stoppen als overkoepelende organisatie. De kerstkuier wordt dit jaar nog wel voortgezet.

Van de beroepingscommissie kregen we te horen dat er 2 enthousiaste deelnemers hebben gesolliciteerd.

Het wel en wee van de gemeente wordt doorgenomen.

De data van de thema-avonden zijn gepland er is een mooie flyer gemaakt. De avonden zijn door alle gemeenteleden als serie van 4, maar ook apart te volgen.

Complimenten naar de kindernevendienstleiding die weer vol enthousiasme een 40-dagenproject heeft neergezet. Tot in de kleine details uitgewerkt, zoals het bordje 'tuinman gezocht'.

Er is een overleg geweest met de 3 jeugdouderlingen van de 3 kerken in het dorp. Hier kwamen verschillende zaken naar voren zoals hoe om te gaan met een VOG voor vrijwilligers. Als kerkenraad gaan we hier verder over nadenken. Voor de vakantiebijbelweek worden vrijwilligers gevraagd. T.z.t. zal er een oproep komen.

De diaconie is nog op zoek naar versterking.

Vanuit de kerkrentmeesters wordt gekeken naar een YouTube-abonnement i.v.m. het kunnen tonen van filmpjes. Er wordt navraag gedaan bij andere kerken hoe die alle licenties geregeld hebben. Er gaan 3 kosters een BHV-cursus doen.

Op zaterdag 21 juni wordt voor alle vrijwilligers een barbecue georganiseerd.

Zondag 11 mei is er een doopdienst gepland waarin ds. A. Bouwknecht voor zal gaan. De Stille Week-commissie is in voorbereiding voor de bijeenkomsten in de Stille Week. Bij de Brug en bij de Petruskerk zijn diensten geweest waar we elkaar voor hebben uitgenodigd. Deze zijn goed bezocht en na afloop werd er gezellig gekletst op het plein.

Op deze plek willen we Jenny van der Scheer hartelijk bedanken voor de jaren van inzet in het verzorgen van de roosters.

De scribe sluit de avond met een gesproken lied 'We willen als U zijn' van CD Zeeën van recht.

Agnes Venema,
scribe

VAN DE BEROEPINGSCOMMISSIE

Zoals in Wegwijzer van maart geschreven, we hebben 2 kandidaten met wie we in gesprek gegaan zijn. Het wordt lastig, beide kandidaten lijken uitermate goed bij onze gemeente te passen, ook al verschillen ze onderling. We zijn enthousiast over beide kandidaten. We hebben een aantal diensten via kerkdienst gemist of via YouTube bekeken. Echter natuurlijk moet je ook een keer live luisteren. Dat hebben we inmiddels éénmaal gedaan en nadien ook een goed gesprek gehad met de predikant.

We kunnen natuurlijk niet al te lang doorgaan met 2 kandidaten, we moeten elkaar niet aan het lijntje houden! We verwachten deze maand met een voordracht naar de kerkenraad te kunnen komen. Allemaal heel spannend.

MUTATIES

Overleden

- Dhr. L.A. Leurink, Zwartekolk 26, 8191 TK Wapenveld op 16 maart 2025 in de leeftijd van 96 jaar.

Ton Eilander

DIACONIE

De nieuwe Paaskaars

Dit jaar hebben we gekozen voor een kaars met duif en wereldbol.

In zijn afscheidsrede belooft Jezus aan zijn leerlingen dat de Vader in zijn Naam de Heilige Geest (duif) zal zenden nadat Hij is heengegaan. Het is de Heilige Geest die de ware Vrede aan de wereld (wereldbol) zal schenken en dat door Jezus wordt bevestigd: "Vrede laat ik u na; mijn Vrede geef ik u."

Na de opstanding van Jezus met Pasen wordt deze belofte vervuld. Het eerst wat Jezus tot zijn discipelen zegt, is: "Vrede zij u". Opdat wij ook ons steeds meer of opnieuw laten inspireren door de Heilige Geest. De Heilige Geest wil immers in ons wonen.

Hartelijke groet namens de diaconie,
Jessica Oldenhof en Wilma Mateman

Elisabeth magazine

Maak kennis met Elisabeth!
Een eigentijds magazine voor
geloofs- en levensvragen.

ELISABETH

◆ geloof ♦ geluk ♥ geliefd

Allemaal maken we in ons leven situaties mee dat we ons afvragen hoe we daar vanuit ons geloof mee om kunnen gaan. Elisabeth is een magazine dat ingaat op dit soort vragen. Door interviews, informatieve achtergrondartikelen en reportages krijg je handvatten voor hoe je je leven als christen kunt vormgeven. Maar er is meer. Met schitterende natuurfotografie, humoristische columns en rubrieken als 'culinair' en 'groen doen' is ons blad er ook voor een moment van ontspanning. Elisabeth is er voor vrouwen en mannen vanaf ca. 45 jaar.

Vraag nu 2 gratis proefnummers aan van Elisabeth magazine!
Dit kan bij Riekje IJzerman, tel. 06 23 24 20 96 of bij
Elly Hendriks, tel. 06 26 79 68 46.

Wil je Elisabeth hierna vaker lezen? Via de kerk ontvang je het blad 16 keer per jaar voor slechts € 26,50.

PBD

Paasmiddag 80+.

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Paasmiddag voor 80+ en alleenstaanden.

Misschien kent u iemand die alleen en/of eenzaam is, dan is hij of zij ook van harte welkom.

Dit jaar zal de Paasmiddag worden gehouden op vrijdagmiddag **11 april** in De Rots. Aanvang is 15.00 uur. Het programma ziet er als volgt uit: we starten met koffie en/of thee met wat lekkers daarna een viering en we sluiten af met een broodmaaltijd.

In verband met de organisatie willen we graag vooraf weten hoeveel personen er aanwezig zullen zijn. U kunt zich opgeven bij uw contactpersoon van de 80+ groep of bij Jenneke Zonnenberg, telefoonnummer 06 40 96 62 71 of 038 447 89 16. Opgave is mogelijk t/m maandag 7 april.

Mocht u geen vervoer hebben dan kunt u dit bij uw opgave melden en zorgen wij voor vervoer.

Wij hopen samen met u een fijne middag te hebben.

Met hartelijke groet, Geke, Marijke, Riek, en Jenneke

ZWO

Inleveren spaardoosjes

Denkt u aan het inleveren van de spaardoosjes? Op zondag 20 april, Paaszondag, kunt u uw spaardoosje inleveren in de hal van de kerk.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw spaardoosje in de kerk in te leveren, dan mag u het ook inleveren aan de Annenkamp 46, wel graag voor 20 april a.s.

Namens de ZWO-commissie,
Jannemieke van Doorn

FINANCIIEEL OVERZICHT

Datum	Collecte:	Bedrag
16-2-2025	collecte	€ 307,75
23-2-2025	collecte	€ 422,60
2-3-2025	collecte	€ 457,50
9-3-2025	collecte	€ 485,30
12-3-2025	collecte	€ 202,70
16-3-2025	collecte	€ 301,80

Ontvangen per bank	Doel	Bedrag
Activiteiten	oude metalen	€ 770,00
Activiteiten	oud papier	€ 58,00
Activiteiten	opbrengst keuken/zalen	€ 1.000,00
Gift	bloemen	€ 25,00
Gift	Biddag & voedselbank	€ 100,00

Giften contant ontvangen

Via	Doel		Bedrag
Mw. D. van der Scheer	kerk	€	20,00
Mw. D. van der Scheer	kerk	€	10,00
Via collecte	actie schoenendoos	€	10,00
Via collecte	zending bonnen	€	10,00
Via collecte	kerkauto	€	20,00

Ton Eilander

KERKRENTMEESTERS

Kerkapp

Op dinsdag 8 april is er een informatieavond over onze eigen Petruskerk-app. Vanaf 19:00 uur is er inloop met mogelijkheid om hulp te krijgen bij het installeren van de app op uw telefoon. Vanaf 19:30 uur volgt er een uitleg in de kerkzaal over de mogelijkheden, het gebruik, de collectemogelijkheid en is er ruimte voor algemene vragen. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie/thee nog na te praten of nog wat extra uitleg te krijgen.
Van harte uitgenodigd!

Uitnodiging vrijwilligers

Uitnodiging voor alle vrijwilligers: Een gezellige middag als dank!

Beste vrijwilliger van de Petruskerk Wapenveld,
Wat zou onze gemeente zijn zonder de inzet van al onze fantastische vrijwilligers? Of u nu wekelijks klaarstaat of af en toe een handje helpt, uw bijdrage is van onschatbare waarde. We waarderen dit bijzonder en daarom willen wij u graag in het zonnetje zetten!

Op zaterdag 21 juni bent u van harte uitgenodigd voor een gezellige middag in de Petruskerk. Van 16:00 tot 19:00 uur zorgen wij voor een eenvoudige maar smakelijke barbecue als blijk van waardering voor al uw inzet.

We hopen u daar te zien, zodat we samen kunnen genieten van goed gezelschap, lekker eten en een mooie middag vol dankbaarheid.

Meld u voor 7 juni 2025 aan via de kerkapp of stuur een e-mail naar de scriba via scriba@pkwapenveld.nl onder vermelding van: BBQ 21 juni.
Hopelijk tot dan!

Met een hartelijke groet,
De Kerkrentmeesters

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard.

Ook auto-accu's kunt u inleveren. Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis-tv's niet worden ingeleverd. U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 in Marle.

Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor, kunt u ook bellen naar 06 46 99 17 10.

THEMA-AVONDEN

Iedere week zitten we op zondagochtend met een mooie groep mensen bij elkaar in de kerk. We zingen, bidden, lezen uit de Bijbel en horen het evangelie. Opgebouwd en bemoedigd en vooral als gezegende mensen gaan we dan weer de nieuwe week in. Fantastisch!

En tegelijkertijd zien we dat veel mensen worstelen met wat het geloof nu eigenlijk nog te bieden heeft in deze tijd. Mensen voor wie de weg naar de kerk niet meer zo makkelijk of vanzelfsprekend meer is. Maar die wel op zoek zijn naar zingeving en inspiratie.

Daarom organiseren we in de periode rond Pasen en Pinksteren 4 thema-avonden waarbij we stilstaan bij het geloof, gemeente-zijn en rechtvaardigheid in deze tijd en bij bronnen van inspiratie vóór deze tijd. Iedereen is hierbij van harte welkom. Maar voel je vooral ook vrij om mensen uit je omgeving hiervoor uit te nodigen. Hiervoor kan je gebruikmaken van de uitnodigingen die in de weken voor de eerste avond zullen klaarliggen.

De avonden vinden plaats op:

Dinsdag 6 mei: Geloven in deze tijd

Donderdag 22 mei: Gemeente-zijn in deze tijd

Dinsdag 3 juni: Rechtvaardigheid in deze tijd

Donderdag 19 juni: Inspiratie voor deze tijd

Alle 4 de avonden vinden plaats in de Petruskerk en beginnen om 20:00 uur (inloop met koffie en thee vanaf 19:45 uur).

Voor vragen en meer informatie kan je contact opnemen met 06 38 48 33 68.

Wij hopen op boeiende gesprekken!

Nanda en Jan Dijk, en Jana en Kees de Ruig



Bekende schrijvers belichten de tijdloze kracht van Job.

‘De wereld moet leuk en geweldig zijn - met dat idee leven veel mensen. Dan is het heel nuttig om de confrontatie aan te gaan met groot leed en hoe je daarmee om zou gaan.’ Aldus Esther van Fenema over het boek *De lijdende mens* dat in februari bij het Bijbelgenootschap verscheen. Christophe Vekeman, Esther van Fenema, Désanne van Brederode en Matthijs de Jong belichten de tijdloze kracht van het boek

Job. Ook geven ze nieuwe inzichten in thema's die iedereen raken: lijden, schuld en troost.

Job was een rechtvaardig mens die zijn bezit, zijn kinderen en zijn gezondheid kwijtraakt. Hij voert lange gesprekken met vrienden die proberen zijn onbegrijpelijke leed te verklaren.

God en het lijden.

De Vlaamse schrijver Christophe Vekeman stelt in zijn essay een vraag centraal waar veel mensen mee worstelen: ‘Hoe kan een liefdevolle God, als Hij dan toch ‘the whole wide world in his hand’ heeft, zoveel lijden toestaan?’ Vekeman laat zien dat Job zich onbegrepen voelt onder de verklaringen van zijn vrienden en pas troost vindt als hij God heeft horen spreken. Vekemans slotzin over God zegt veel: ‘Voor wie lijdt, is Hij zelf het antwoord.’

Controle loslaten.

Psychiater Esther van Fenema noemt Job ‘interessant voor psychiaters’, omdat het over leed gaat en hoe mensen daarmee omgaan. ‘Job probeert wanhopig controle te krijgen als rampen hem treffen.’

Hij zoekt naar oorzaken en verklaringen - ook al lukt het niet. Ik vind het indrukwekkend hoe hij zijn lijden aangaat. Hij gaat er vol in en doorloopt de verschillende fases van rouw, zoals ontkenning, woede en verzet. Het omslagpunt bij Job was, denk ik, dat hij uiteindelijk de controle losliet en ging vertrouwen op God.'

Oosterse wijsheid.

Filosoof en schrijfster Désanne van Brederode voert 2 nieuwe vrienden van Job op die hun oosterse wijsheid inbrengen in hun poging om Jobs leed te verklaren. Het begrip karma speelt een sleutelrol: lijden is dan het gevolg van daden in een vorig leven. Job wijst karma als simpele voorstelling van de hand. Maar hij wordt diep geraakt door de mogelijkheid dat God zelf zo lijdt aan hoe mensen andermans ellende duiden dat Hijzelf mens wil worden om ook het diepste leed te ervaren.

Job na Auschwitz

Het essay van Bijbelwetenschapper Matthijs de Jong beschrijft de fascinerende reis van het boek Job door de geschiedenis, van de Hebreeuwse oorsprong tot moderne interpretaties. Eeuwenlang hebben uitleggers geworsteld met Job en de rauwheid ervan proberen te verzachten. De post-Auschwitz-theologie werpt nieuw licht op de diepe betekenis van Job.

De lijdende mens. Perspectieven op lijden, schuld en troost bij het boek Job bevat de 4 essays, het Bijbelboek Job en een leeswijzer daarbij. Het kost € 19,95 in de boekhandel en in de webshop van het NBG.



PETRUS
kerk