

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Wapenveld



Protestantse
Kerk

WEGWIJZER

Blij of verdrietig nieuws?
Geef het door
aan pastoraat@pkwapenveld.nl



April 2026
Jaargang 23
Nummer 8

ADRESSEN

Predikant ds. Rineke van den Berg

✉ predikant@pkwapenveld.nl

☎ 06 37 35 07 53

(afwezig op dinsdag- en donderdag-
middag)

Voor pastorale zaken kunt u contact
opnemen met het pastoral team.

Pastoraal team:
pastoraat@pkwapenveld.nl

Trijnie de Jong 06 496 964 62

Wietse Venema 06 537 606 25

Wanda IJzerman 06 114 831 43

Jenneke Zonnenberg 06 409 662 71

Scriba A. Venema-Lindemulder
De Steeg 20

8191 LD Wapenveld

☎ 06 4733 3946

✉ scriba@pkwapenveld.nl

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9

☎ 038-447 9387

Ledenadministratie:

T. Eilander ☎ 06 1288 1011

✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:

T. Eilander ☎ 06 06 1288 1011

✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Diaconie:

J. Oldenhof-Colijn

☎ 038 447 7400

✉ diaconie@pkwapenveld.nl

Kerkauto:

J. IJzerman ☎ 038-447 8600

W. Westhoff ☎ 06 4699 1710

College van kerkrentmeesters:

☎ 038-447 82 82

✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

Bankrekeningnummers

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk

O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer

NL29 INGB 0002 5861 97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.

NL38 RABO 0326 5590 86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzer@pkwapenveld.nl

H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W' veld ☎ 038 4470367

W. Westhoff Marledijk 2 8198 KP Marle ☎ 06 46991710

De liturgische kleur: Wit, Goede Vrijdag: Paars

2 april		Witte Donderdag
	16:00	Ds. Rineke van den Berg <i>Heilig Avondmaal in Rehoboth</i>
	19:30	Ds. Rineke van den Berg <i>Heilig Avondmaal in de kerk</i>
3 april		Goede Vrijdag
	19:30	Ds. Rineke van den Berg
4 april		Stille Zaterdag
	21:00	Ds. Rineke van den Berg
5 april		Eerste Paasdag
	9:30	Ds. Rineke van den Berg
Oud. v. dienst Collecte		Dhr. J.A.S. Hiemstra 1. Paaszending 2. Kerk 3. Kosten erediensten
12 april		
	9:30	Ds. R.J. van Amstel, Putten <i>koffie na de dienst</i>
Oud. v. dienst Collecte		Dhr. R. van Marle 1: Diaconie 2: Kerk 3: Beeld en Geluid
19 april		
	9:30	Ds. Rineke van den Berg
Oud. v. dienst		Dhr. A. C. van de Beerecamp
Collecte		1: Doelcollecte zie pag. 11 2: Kerk 3: Onderhoud en Beheer
26 april		
	9:30	Ds. T. Noort, IJsselmuiden
Oud. v. dienst		Mw. T. G. de Jong-Wijenberg
Collecte		1: Diaconie 2: Kerk 3: Jeugd en Jongerenwerk

3 mei

09:30 Mevr. M. de Velde-Roos, Marle
19:00 Commissie
*Johannes de Heer zangdienst, waarbij
NGK De Brug wordt uitgenodigd*

Oud. v. dienst ochtend Mevr. A. van Oosten
Avond Dhr. J.A.S. Hiemstra

Collectes **1:** Diaconie **2:** Kerk
3: Ned. Bijbel Genootschap

Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas aanwezig.
Ook is er kindernevendienst voor de kinderen tot 12 jaar.

KERKCALENDER

5 april Follow Me
8 april Bijbelkring Rehoboth 14.30 uur
8 april Gebedsgroep 18.45-19.30 uur
8 april Gemeente groep woensdagavond oneven
weken 20.00-21.30 uur bij een van de leden
thuis, contact: Jan en Nanda Dijk
9 april Thema-avond 'Het is een komen en gaan', 20-
21.30 uur (koffie 19.45)
14 april Seniorenbijbelkring 09.30 uur - 11.00 uur
16 april 16+ groep
18 april Zussendag
21 april Thema-avond 'Het is een komen en gaan' 20-
21.30 uur (koffie 19.45)
22 april Verjaardagsvisite jarigen april 19.00-20.30 uur
in de Rots
22 april Gebedsgroep 18.45-19.30 uur
22 april Gemeente groep woensdagavond oneven
weken 20.00-21.30 uur bij een van de leden
thuis, contact: Jan en Nanda Dijk
22 april Inlevering kopij mei-nummer
28 april Koffie-uurtje, ± 10.00-11.00 uur in de Rots

Via app Wandelgroep, elke donderdagmorgen om 9.30 uur. Info
bij Jenneke Zonnenberg/Bertha Keizer
Opgave voor de verschillende activiteiten kan via de contactper-
soon of via de scriba (scriba@pkwapenveld.nl)

OM OVER NA TE DENKEN

De stilte voor Pasen

Ik verheug me op de Stille Week, de week voor Pasen. Dan zal iedere avond van de week de kerk open zijn! Van maandag tot en met woensdag zijn er vespers. Korte vieringen die door de Stille Week commissie verzorgd worden. Vervolgens vieren we samen avondmaal op Witte Donderdag, horen we het verhaal van de kruisiging van Jezus op Goede Vrijdag, en zien we het donker lichter worden tijdens de Paaswake op zaterdagavond. Wat ik zo heerlijk vind is de stilte die er 's avonds is. Het is anders dan op een zondagochtend voor een kerkdienst, dan heerst er 'wakkerheid', er moet vaak nog van alles geregeld worden. Mensen ontmoeten elkaar en maken een praatje. Op een avond komen mensen rustig binnen, de dag is achter de rug, de rust wordt gezocht. Zeker de vespers aan het begin van de week laten veel ruimte voor stilte.

En op al die stilte verheug ik me! Omdat het niet vanzelfsprekend is om stil te zijn. Het leven en het geluid van alle dag beheerst ons leven. Terwijl de stilte wel vaak goed doet. Er gaat van stilte een enorme kracht uit. Zo bepaalt stilte je bij jezelf. Ik kwam mezelf eens enorm tegen tijdens een wandeling in Noorwegen. Al twee uur lang wandelde ik met mijn man door de verlatenheid. We gingen door enorme vlaktes waar de sneeuw net aan het smelten was, en er klonk niets dan alleen het suizen van de wind. Op een gegeven moment overviel me een gevoel van angst 'als er nu iets gebeurt, dan is er niets wat ons helpen kan'. Ik wilde terug naar het geluid, het leven van alledag, want dat biedt tenminste houvast. De stilte kan een heel ontredderd gevoel geven.

Een heel andere ervaring daarin is de stilte die een geliefde achterlaat als hij of zij is overleden. Overweldigend en beklemmend kan die stilte zijn. Zo'n stilte had je niet van te voren kunnen bedenken.

In een grote stilte kun je God als afwezig ervaren. Niet voor niets wordt er vanuit de Psalmen vaak naar God geroepen om niet te blijven zwijgen. 'Waar is God?' wordt dan een beklemmende vraag.

Het kan ook andersom. Juist in de stilte, als je alle geluiden van alle dag achter je laat, als de onrust in jezelf verstomd is, dan is er ruimte om je door God te laten vinden. Je hoeft dan zelf niet meer voor alles te zorgen, maar er is ruimte om het over te laten aan de Ander. Het stil gebed is daarom voor mij in een kerkdienst waardevol, nu mag ook ik even stil zijn en horen naar de Ander. En soms meegaan op uw gebeden die door de stilte gedragen worden.

De Stille Week biedt een houvast om de stilte te proeven. Dwars tegen het dagelijkse geluid in van vergaderingen, sportavond, dagelijkse beslommeringen rondom het huishouden, is er iedere avond een plek om stil te worden. Wat mij betreft komt u rustig een half uurtje eerder naar de kerk en zijn we samen stil om ons door God te laten vinden.

Ds. Rineke van den Berg

BIJ DE KERKDIENTEN

Witte Donderdag 2 april 19:30

Op Witte Donderdag delen we aan het begin van de viering brood en wijn met elkaar in een grote kring in de kerk. Daarna maken we de overgang naar de Goede Vrijdag. We hebben klarinettist Peter Koetsveld in ons midden en hij neemt ons mee met zijn muziek langs de zeven kruiswoorden die Jezus heeft gesproken. In de vier evangeliën kun je teruglezen wat Jezus als laatste woorden heeft gesproken aan het kruis. Door de evangeliën heen zijn dat in totaal zeven 'kruiswoorden'. Joseph Haydn (1732-1809) heeft hierbij muziek geschreven 'Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze'.

Peter Koetsveld heeft dit beroemde passiewerk gearrangeerd voor klarinetkwartet. Alle partijen heeft hij zelf ingespeeld. Met deze opname is hij inmiddels al zes jaar op tournee en donderdag 2 april speelt hij in de Petruskerk. Rineke van den Berg zal tussendoor de zeven kruiswoorden toelichten. Aan het einde sluit Peter Koetsveld op indrukwekkende wijze af met een muzikale verbeelding van de aardbeving, zoals beschreven in het evangelie van Mattheüs.

In stilte verlaten we daarna de kerk om op Goede Vrijdag de viering voort te zetten.

Goede Vrijdag 3 april 19:30

Een aantal gemeenteleden leest vanuit het Marcusevangelie het passieverhaal over Jezus die gevangen wordt genomen, voor Pilatus verschijnt, wordt veroordeeld en gekruisigd. Tussendoor zingen we liederen. Als we lezen over Jezus die sterft, wordt de paaskaars uitgeblazen en zijn we een moment stil.

De paaskaars wordt aan het einde van de viering ook uitgedragen. We weten dat Gods licht nooit dooft, maar op deze avond maken we zichtbaar dat het kruis dat voor sommige mensen op dit moment is opgericht in hun leven spreekt. Jezus stierf aan het kruis en het werd donker, ook innerlijk donker voor de mensen om Hem heen. Daarom dooft de paaskaars vanavond, wetend dat we in de Paaswake uitkijken naar het licht.

Op zaterdagavond gaat de kerkdienst verder in de paaswake. Dan waken we rondom de Bijbelverhalen die telkens opnieuw vertellen van Gods licht en genade. De nieuwe paaskaars wordt dan brandend de kerk ingedragen en we delen in haar licht door ons eigen kleine kaarsje (wat iedereen bij binnenkomst krijgt) aan te steken.

Paaswake 4 april 21:00

Als u nog nooit bij een Paaswake bent geweest, dan zou ik u willen uitnodigen om eens te komen. Voor de eerste christenen was dit al een heel belangrijke viering, zo niet de belangrijkste! Uitzien naar Gods licht wat doorbreekt door verhalen uit de Bijbel te lezen en erover te zingen. Het is een avond van hoopvol uitzien en dit komt terug in allerlei symboliek. De nieuwe paaskaars wordt binnengebracht en we delen allemaal in dit licht. Ook staan we stil bij onze doop. Voor veel mensen is de doop iets van lang geleden, maar tijdens deze wake herdenken we onze doop door langs het doopvont te lopen, voor wie wil het water aan te raken, en opnieuw te vertrouwen op Gods belofte van trouw naar ons toe.

Paasmorgen 5 april

Paasmorgen is een gezinsdienst, dat wil zeggen een paasviering voor jong en oud. De kinderen van de kindernevendienst blijven in de kerk en worden betrokken bij de dienst. Bij binnenkomst ontvangt iedereen een doosje smarties.

Aan de hand van de kleuren van de smarties horen we vanmorgen het paasverhaal. En de kleuren van de smarties vertellen ook over het leven en hobby's van gemeenteleden. U ziet het terug in foto's en filmpjes.

Afwezig

Van zaterdag 25 april t/m zondag 3 mei ben ik afwezig in verband met vakantie.

Ds. Rineke van den Berg

Paasjubel in Heerde

Om 08:15 begint op Paasmorgen 5 april de traditionele Paasjubel op het dorpsplein in Heerde. Dit jaar met zanger Zwier van der Weerd en een koperensemble met ca. 10 blazers. U bent daarvoor van harte uitgenodigd.

Vanwege 850 jaar Heerde zijn er ook zeven gemarkeerde kerkpaden die naar het dorpsplein in Heerde lopen. De gedachte is dat vanaf de startpunten van deze paden om 07:45 te vertrekken richting de Paasjubel.

Vanuit Wapenveld is de start bij de Zwolseweg, ter hoogte van villa 'De Jonkerskamp', schuin tegenover koekfabriek Van Ark. Vervolgens rechtdoor door de Dorpsstraat naar de Johanneskerk.

Na afloop van de paasjubel kunnen alle mensen naar hun eigen kerk toe om de paasmorgendienst bij te wonen.

Verjaardagsvisite

U heeft er al vaker over kunnen lezen in de Wegwijzer en ook foto's kunnen zien op de Petruskerk app: de verjaardagsvisite. Een laagdrempelige manier om kennis te maken met mij, maar ook heel gezellig om heel verschillende gemeenteleden te ontmoeten die je anders niet zo snel spreekt.

Woensdag 22 april 19:00-20:30 (je kunt komen en gaan wanneer het schikt) is er weer verjaardagsvisite in De Rots. Alle jarigen, jong en oud, die jarig zijn in april zijn daarvoor uitgenodigd.

We willen graag voor wat lekkers zorgen, daarom is het fijn om te weten of u / je komt. Dit kan via de mail van de pastoraatsgroep: Pastoraat@pkwapenveld.nl of telefonisch of een appje naar Wietse Venema, 06-537 606 25.

Jarigen van mei kunnen vast de datum noteren in hun agenda: dinsdag 26 mei 19:00-20:30 in de Rots.

Ik hoop u binnenkort te ontmoeten!

Rineke van den Berg

OOG VOOR ELKAAR

Onze gebeden zijn ook gevraagd voor alle gemeenteleden (niet bij naam genoemd) die operaties of behandelingen moeten ondergaan.

Zoals u weet verblijven ook veel gemeenteleden in een verzorging-/verpleeghuizen of revalidatiecentra. Denkt u ook aan deze gemeenteleden met uw gebeden, bezoekje of een kaartje?

Beseffend dat er in onze gemeente ook mensen zijn die een steuntje in de rug kunnen gebruiken omdat zij ziek zijn, zorgen hebben, een geliefde hebben verloren aan de dood of het leven, of om welke andere reden dan ook, dragen we hen allen op in de hoede van onze God en denken aan hen in onze gebeden.

De rubriek OOG VOOR ELKAAR vullen wij als gemeenteleden samen in.

Hoort u iets wat wij mogen weten en delen, geef het door aan pastoraat@pkwapenveld.nl

Hartelijke groet,
Coördinatie Team Pastoraat Petruskerk

VAN DE KERKENRAAD

Kerkenraadsverslag 4 maart 2026.

Rineke opent de vergadering met een gesprek over God, mens en techniek, als voorbereiding op de preek zondag 8 maart.

3 leden hebben zich afgemeld.

Wilco Zonnenberg is bevestigd als diaken en wordt welkom geheten.

Rineke gaat een preek digitaal opnemen die gebruikt kan gaan worden als er op het laatste moment een predikant uitvalt. Zo hoeft er geen preek gelezen te worden en kan de bestaande liturgie gewoon gevolgd worden.

Leonie heeft een geweldige performance gegeven bij de jeugd-dienst. Wat opviel was dat er weinig leden van de Petruskerk aanwezig waren, wel veel van De Brug.

Er wordt gewerkt aan een formulier voor op de website: Uw wensen rondom de herdenkingsdienst en begrafenis of crematie. Dit formulier kan dan gebruikt gaan worden door een ieder om wat zaken rondom het overlijden op papier te zetten, wat handig kan zijn voor nabestaanden.

Rienk heeft aangegeven te willen stoppen als jeugdouderling, we gaan op zoek naar vervanging.

De diaconie heeft twee voedselinzamelacties gehouden, voor "Om de hoek" en de Voedselbank.

Vanuit de diaconie zal een bijdrage gedaan worden voor een rolstoelfiets op Rehoboth.

Vanuit de kerkbalans zien we een mooie stijging van toezeggingen, waarvoor vast onze dank.

De beamer zal worden vervangen door een groot beeldscherm. Het beeldscherm in de rots is stuk en zal worden vervangen. Komend voorjaar zal er buitenschilderwerk plaatsvinden.

In januari hebben 3 kosteren het BHV diploma behaald. Ook is er een kleine renovatie aan het orgel uitgevoerd. Er is overleg geweest met een deel van de communicatie: op de website zullen enkele aanpassingen worden gedaan ivm privacygevoelige informatie. Er wordt afgesloten met een gebed uit het Dienstboek

Agnes Venema,
scriba

DIACONIE

Doelcollecte zondag 19 april a.s.

Lighthouse Ministry in Namibië

Op zondag 19 april a.s. is de doelcollecte bestemd voor Lighthouse Ministry. Deze stichting ondersteunt kwetsbare kinderen en jongeren in Rehoboth, Namibië. Ze bieden de kinderen en jongeren liefde, onderwijs, een warme maaltijd en de kans om zich te ontwikkelen.

Klasina van Marle heeft in maart jl. een bezoek gebracht (en meegewerkt) aan Lighthouse Ministry. Tijdens de dienst van 19 april a.s. (onder voorbehoud) zal Klasina het één en ander gaan vertellen over de goede werken van deze stichting en zal zij wat ervaringen met ons delen.

Hieronder leest u al wat meer informatie over deze stichting.

Het verhaal van Lighthouse Ministry

Lighthouse Ministry begon in 2020 met een visie van Kenneth en Gerlinda Shipipa voor een veilige plek voor kinderen in Rehoboth. Wat startte als een droom, groeide uit tot een organisatie die wekelijks meer dan 140 kinderen bereikt.

Door de jaren heen is Lighthouse gegroeid van een klein initiatief naar een stichting met meerdere programma's: naschoolse opvang, tieneravonden, het Skills Centre, hostelondersteuning en meer. Met een team in Namibië en ondersteuning vanuit Nederland wordt samengewerkt aan een hoopvolle toekomst voor de volgende generatie.

De realiteit in Rehoboth

Veel kinderen in Rehoboth groeien op in gebroken gezinnen. Ze zijn bezig met overleven in plaats van leven. Elke dag is het maar de vraag of ze thuis iets te eten krijgen.

De ouders zijn vaak afwezig door overlijden, alcoholverslaving of hebben simpelweg niet de middelen om hun kinderen te bieden wat zij nodig hebben.

De missie van Lighthouse Ministry

Een plaats creëren waar kinderen en tieners God leren kennen. Door deze relatie met God wordt voorzien in drie hoofdbehoeften: aandacht en liefde, veiligheid en zekerheid, en autonomie. De kinderen helpen om te ontdekken dat ze waardevol en geliefd zijn, en welke talenten God hen heeft gegeven.

De visie van Lighthouse Ministry:

Lighthouse Ministry is een veilige plek voor kinderen en tieners, waar het Licht en de Liefde van God zichtbaar en voelbaar is. De kinderen helpen te ontdekken wie ze zijn en ze tot bloei brengen. Een plek die kinderen helpt om in hun volle potentie te wandelen, waar waardigheid en verantwoordelijkheid hersteld wordt.

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op rekening NL26 RABO 0365 5526 23 t.n.v. Stichting Lighthouse Ministry.NL

Namens de diaconie,
hartelijk dank!

Inleveren spaardoosjes

Denkt u aan het inleveren van de spaardoosjes? Op zondag 5 april, Paaszondag, kunt u uw spaardoosje inleveren. Tijdens het collectemoment zullen de kinderen van de kinderveendienst de doosjes inzamelen.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw spaardoosje in de kerk in te leveren, dan mag u het ook inleveren aan de Annenkamp 46, wel graag voor 5 april a.s.

Namens de Z.W.O. commissie,
Jannemieke van Doorn

Thema-avonden 2026

Vorig jaar is er een viertal thema-avonden gehouden rondom het thema '... in deze tijd'. Ook dit voorjaar willen we weer dergelijke gespreksavonden organiseren. Het doel van deze avonden is om met elkaar in gesprek te gaan over ons geloof, over de Bijbel, over God. We geven daarbij ruimte om ervaringen te delen, te luisteren en van elkaar te leren.

Thema 2026: Het is een komen en gaan...

Of liever gezegd: het is een gaan en komen. Terugkomen, wel te verstaan. De Bijbel staat vol verhalen van mensen die weggaan maar dan toch terugkeren naar waar ze vandaan kwamen. Het bekendste verhaal is wellicht de gelijkenis van Jezus over de 'verloren zoon'. Maar ook Hagar, Jakob en Naomi gingen weg en kwamen terug.

En Jezus vertelt nog de gelijkenis van een koning die wegging en terugkwam. We gaan met elkaar op zoek naar waarom mensen op weg gaan, waarom ze dan toch terugkeren en wat ze dan aantreffen. Wellicht ontdekken we dan ook wat die verhalen ons vandaag te vertellen hebben, hoe ze ons helpen het leven vorm te geven.

Praktische zaken.

De avonden vinden plaats op 9 en 21 april en 12 en 28 mei in de Petruskerk. Inloop met koffie en thee is vanaf 19:45 uur; om 20:00 uur beginnen we en we sluiten rond 21:30 uur af.

Wees welkom en voel je vrij ook mensen uit je omgeving uit te nodigen.

Voor vragen en meer informatie kan je contact opnemen met Jan Dijk, telefoonnummer 06 38 48 33 68.

Rienk van Marle
Jan en Nanda Dijk
Jana en Kees de Ruig

FINANCIEEL OVERZICHT

datum:	collecte:	doel:	bedrag:
22-2-2026	Collecte		€ 773,90
1-3-2026	Collecte		€ 754,98
8-3-2026	Collecte		€ 385,75
11-3-2026	Biddag		€ 213,01
15-3-2026	collecte		€ 355,70

giften:	per bank	doel:	bedrag:
	Activiteiten	keuken / begrafenis	€ 4.000,00
	Vrijwilligerswerk	keuken / begrafenis	€ 60,00
	World Vision	collecten / app en diverse giften	€ 300,00
	Wereldgebedsdag	collecten / app en diverse giften	€ 161,35
	gift	Paascollecte	€ 50,00
	gift	Diaconie	€ 50,00

Ton Eilander

KERKRENTMEESTERS

KAART WEGWIJZER

Bij dit nummer treft u een kaart aan voor de halfjaarlijkse vrijwillige bijdrage voor de druk- en papierkosten voor Wegwijzer.

Het College van kerkrentmeesters wijst er met nadruk op, dat het om een vrijwillige bijdrage gaat.

U treft dan ook geen ingevuld bedrag aan op de kaart.

Om deze kosten te besparen kunt u er ook voor kiezen de Wegwijzer digitaal te ontvangen.

Dit kunt u doorgeven op: wegwijzer@pkwapenveld.nl

Bankrekening van de kerk: NL12 RABO 0396 5638 72

Ter info: één jaargang van “Wegwijzer” (11 nummers) kost ongeveer €17,50

Het College van kerkrentmeester

OUD-PAPIER!!!!

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

Inzameling oude metalen

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn geld waard. Ook auto-accu's kunt u inleveren.

Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers en ook beeldbuis TV's niet worden ingeleverd.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 in Marle.

Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor, kunt u ook bellen ☎ 06 4699 1710

BEDANKT

Wij danken u hartelijk voor uw warme belangstelling en deelneming die u ons toonde na het overlijden van Roelof. Het heeft ons getroffen dat zovelen met ons hebben meegeleefd.

Henny van Marle en familie



Oekraïne: hoop, troost en moed door een kinderbijbel

4 maart 2026

De tragische oorlog tussen Rusland en Oekraïne is zijn vierde jaar ingegaan - jaren die gekenmerkt worden door angst, onzekerheid en verlies. Maar er is ook hoop. We zijn bemoedigd door het bericht van het Oekraïens Bijbelgenootschap waarin ze delen dat ze in de oorlogsjaren ongeveer 1,6 miljoen Bijbels hebben kunnen verspreiden - bijna 1000 per dag.

‘Sinds het begin van de oorlog is de behoefte verschoven van eerste crishulp naar het opbouwen van langdurige veerkracht’, vertelt het Oekraïens Bijbelgenootschap. ‘Mensen leven in angst, hebben trauma’s meegemaakt, geliefden verloren. We zien dat mensen veel steun ervaren van kerken. Ook de vraag naar Bijbels is erg groot.’

Het verhaal van Tetiana benadrukt de kracht van de Bijbel in deze tijd van crisis. In de herfst van 2022 stapte ze voor het eerst een kerk binnen in Charkov, samen met haar zoontje Artem (7) en dochtertje Vika (11).

‘We waren nog nooit in een kerk geweest en hadden geen Bijbel’, vertelt Tetiana. ‘Maar nu was Vova, mijn man, opgeroepen voor de oorlog. We stonden er helemaal alleen voor.’ In de kerk vond ze een luisterend oor en bemoediging. Ook kreeg ze een kinderbijbel.

Die Bijbel werd het begin van een nieuwe gewoonte: samen de Bijbel lezen, voor het slapengaan. 'De kinderen putten moed uit de verhalen. En mij gaf het kracht en inspiratie: ik stond er niet alleen voor. Toch had ik nooit gedacht dat ons leven nog zwaarder zou worden – nadat mijn man terugkwam van het front.'

De oorlog had hem diepe trauma's bezorgd. 'Hij was gebroken. Zijn hoop was weg. Vova werd agressief, schreeuwde naar mij en de kinderen en begon alcohol te drinken. Het was ongelooflijk zwaar om hem te zien lijden,' zegt Tetiana zacht. Dan, krachtiger: 'Maar ik bid voortdurend voor hem. Ik geloof dat God zijn hart kan genezen. En ik weet dat God ons helpt om hier doorheen te gaan.'

'Door het trauma van mijn man, rust er een grote verantwoordelijkheid voor ons gezin op mijn schouders. Maar ik merk dat het lezen van Gods Woord me kracht geeft. De Bijbel is voor ons gezin niet zomaar een boek. Het is een bron van kracht, steun en hoop – het fundament van ons leven.'

'Ik ben God zo dankbaar voor de gelovigen die ik heb leren kennen en die mij en mijn kinderen hebben voorgesteld aan Jezus en zijn Woord. Ik ben dankbaar voor het Bijbelgenootschap dat Bijbels drukt en verspreidt. Eén van die Bijbels bereikte mij. Ja, het was een kinderbijbel, en die lezen we nog steeds. Later kreeg ik mijn eigen Bijbel. Die is zo kostbaar voor me. Juist toen ik Gods hulp en troost het meest nodig had, ontving ik dit kostbare geschenk.'

De Bijbel voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland

Sinds het uitbreken van de oorlog ontvluchtten miljoenen Oekraïners het land. Ook onder Oekraïense vluchtelingen in Nederland en Vlaanderen was grote behoefte aan Bijbels. Dankzij de steun van onze vaste donateurs kon het NBG snel in actie komen. In samenwerking met kerken en organisaties als stichting Gave werden veel materialen verspreid: het Nieuwe Testament, het Johannesevangelie, leesplannen en kinderbijbelverhalen in het Oekraïens en Russisch. Ook werd de Bijbel in het Oekraïens online beschikbaar gemaakt op het Bijbelplatform debijbel.nl.

LICHT

In mij is het donker,
maar bij U vind ik licht
ik ben eenzaam,
maar U verlaat me niet
ik ben kleinmoedig,
maar bij U vind ik hulp
ik ben onrustig,
maar bij U vind ik vrede
in mij is bitterheid,
maar bij U vind ik geduld
ik begrijp uw wegen niet,
maar U weet voor mij de juiste weg.

Dietrich Bonhoeffer



PETRUS
kerle