



Protestantse  
Kerk

# WEGWIJZER

Blij of verdrietig nieuws?  
Geef het door aan  
[pastoraat@pkwapenveld.nl](mailto:pastoraat@pkwapenveld.nl)

▶ 14 mei  
▶ Hemelvaartsdag  
▶ bij molen de Vlijt  
▶ Zie blz. 21

Mei 2026  
Jaargang 23  
Nummer 9

## **ADRESSEN**

Predikant ds. Rineke van den Berg  
✉ predikant@pkwapenveld.nl  
☎ 06 37 35 07 53

(afwezig op dinsdag- en donderdag-  
middag)

Voor pastorale zaken kunt u contact  
opnemen met het pastoraal team.

Pastoraal team:  
pastoraat@pkwapenveld.nl

Trijnie de Jong 06 49 69 64 62  
Wietse Venema 06 53 76 06 25  
Wanda IJzerman 06 11 48 31 43  
Jenneke Zonnenberg 06 40 96 62 71

Scriba A. Venema-Lindemulder  
De Steeg 20  
8191 LD Wapenveld  
☎ 06 47 33 39 46  
✉ scriba@pkwapenveld.nl

Diaconie:  
G.W. Mateman  
☎ 06 10 30 08 46  
✉ diaconie@pkwapenveld.nl

College van kerkrentmeesters:  
☎ 038-447 8282  
✉ kerkrentmeesters@pkwapenveld.nl

### **Bankrekening / Gironummers**

NL12 RABO 03965.63.872 Kerk  
O.a. vrijw. bijdrage, coll. bonnen, orgelfonds, jeugd, bijdr. Wegwijzer  
NL29 INGB 0002.5861.97 Diaconie, bloemen, zending, P.B.D.  
NL38 RABO 0326.5590.86 Activiteitencommissie en keuken

Redactie: ✉ wegwijzer@pkwapenveld.nl

H. IJzerman Hullenweg 5 8191 LB W' veld ☎ 038-447 0367  
W. Westhoff Marledijk 2 8198 KP Marle ☎ 06 4699 1710

www.pkwapenveld.nl

Kerkgebouw Kwartelweg 9  
☎ 038-447 9387

Ledenadministratie:  
T. Eilander ☎ 06 12 88 10 11  
✉ ledenadministratie@pkwapenveld.nl

Financiële administratie:  
T. Eilander ☎ 06 12 88 10 11  
✉ administrateur@pkwapenveld.nl

Kerkauto:  
J. IJzerman ☎ 038-447 86 00  
W. Westhoff ☎ 06 46 99 17 10

De liturgische kleur: wit. Pinksteren: rood.  
Ná de zondag van de Drie-éénheid (31 mei): groen.

**10 mei**

9:30 Ds. Rineke van den Berg  
*koffie na de dienst*

Oud. v. dienst ochtend Mw. A. Venema  
Collecte 1. Diaconie 2. Kerk  
3. Beeld en geluid

**14 mei**

***Hemelvaartsdag***

**10:00** Ds. Rineke van den Berg  
*Gezamenlijke dienst bij molen de Vlijt*

Oud. v. dienst Mw. A. van Oosten  
Collecte 1. Diaconie 2. Kerk  
3. Onderhoud en beheer

**17 mei**

9:30 Ds. C. Baas, Vaassen

Oud. v. dienst Dhr. R. van Marle  
Collecte 1. Doelcollecte diaconie (**zie pag. 14**)  
2. Kerk 3. Jeugd- en jongerenwerk

**24 mei**

***Pinksteren***

9:30 Ds. Rineke van den Berg  
Oud. v. dienst Dhr. A.C. van de Beerecamp  
Collecte 1. Pinksterzending 2. Kerk  
3. Kosten erediensten

**31 mei**

***Zondag van de Drie-éénheid***

9:30 Ds. Rineke van den Berg  
Oud. v. dienst Mw. A. van Oosten  
Collecte 1. Diaconie 2. Kerk  
3. Beeld en geluid

## 7 juni

|                |   |
|----------------|---|
| 9:30           | Dhr. D. (Daniel) Kehanpour, Zwolle            |
| Oud. v. dienst | Mw. A. Venema                                 |
| Collecte       | 1. Diaconie 2. Kerk<br>3. Onderhoud en beheer |

Tijdens de ochtenddiensten is oppas aanwezig.  
Ook is er kindernevendienst voor de kinderen tot 12 jaar.

## **KERKALENDER**

|        |  |
|--------|--|
| 6 mei  | Gebedsgroep 18.45-19.30 uur  |
| 6 mei  | Gemeente groeigroep. Woensdagavond in de oneven weken 20.00-21.30 uur bij 1 van de leden thuis. Contact: Jan en Nanda Dijk |
| 12 mei | Thema-avond 'Het is een komen en gaan', 20.00-21.30 uur (koffie 19.45 uur)   |
| 13 mei | Bijbelkring Rehoboth 14.30 uur   |
| 20 mei | Gebedsgroep 18.45-19.30 uur  |
| 20 mei | Gemeente groeigroep. Woensdagavond in de oneven weken 20.00-21.30 uur bij 1 van de leden thuis. Contact: Jan en Nanda Dijk |
| 20 mei | Pastorale avond 19.30 uur de Rots  |
| 21 mei | 16+ groep, 20.00 uur in de jeugdruimte van de Rots   |
| 26 mei | Koffie-uurtje, ± 10.00-11.00 in de Rots  |
| 26 mei | Verjaardagsvisite jarigen mei 19.00-20.30 uur in de Rots   |
| 27 mei | Inlevering kopij juni-nummer   |
| 28 mei | Thema-avond 'Het is een komen en gaan', 20.00-21.30 uur (koffie 19.45 uur)   |

Wandelgroep: elke donderdagmorgen om 9.30 uur. Info bij Jenneke Zonnenberg/Bertha Keizer.

Opgave voor de verschillende activiteiten kan via de contactpersoon of via de scriba (scriba@pkwapenveld.nl).

### **OM OVER NA TE DENKEN**

Zegen vanuit de hemel.

Prediker 3: 6a 'Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, .....

Het Bijbelboek Prediker vertelt ons dat we nooit een aankondiging van voorspoed of tegenspoed krijgen, maar dat de afwisseling ervan vaststaat. De afwisseling van baren en sterven, van breken en opbouwen, van scheuren en herstellen, enzovoort.

Opvallend is dat in het zesde vers van hoofdstuk 3 staat: 'Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen...' Je zou verwachten dat er zoiets staat als 'er is een tijd om te zoeken en te vinden' of 'er is een tijd om te winnen en te verliezen'. Maar er staat dus 'zoeken en verliezen'. Verliezen betekent in deze context dat je niet meer weet waar je het zoeken moet.

Een ziekenhuisopname kan zoveel impact hebben dat je geen enkel vertrouwen in je lichaam meer hebt of enig levensperspectief ziet. Als je werkeloos wordt, kun je daarmee ook verliezen wie je zelf ten diepste bent, zo verweven was je 'zijn' met het werk.

Prediker geeft aan dat de momenten dat je niet meer weet waar je het zoeken moet zich afwisselen met de momenten dat je zoekende bent. 'Zoekende zijn' interpreteren wij nog al eens negatief. Het liefst hebben we namelijk ons (levens)doel al gevonden of willen we zekerheid over welke weg we moeten gaan. 'Er is een tijd dat je weet waar je het zoeken moet' vertelt Prediker dan.

Dit moment kenmerkt zich door rust en vertrouwen in je levensweg. De toekomst blijft nog onbeschreven, maar je hebt een idee van waar je het zoeken moet als je vriendschap, je werk, je relatie met God, .....(vul voor uzelf maar in) vorm wilt geven.

Maar er zijn dus ook tijden dat je niet weet waar je het zoeken moet. Prediker vertelt dan dat niets van wat in je leven gebeurt los van de hemel gebeurt. In het begin van de rede over de tijd staat er dat 'er een tijd is voor alles wat er is onder de hemel'. Alles wat er gebeurt op deze aarde staat niet los van de hemel.

Dat doet me ook denken aan het afscheid dat Jezus neemt van zijn leerlingen, wat we vieren met Hemelvaart. 'Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.' (Lucas 24:51) Vanuit de hemel is de zegen meegegeven als steun in de rug in tijden van zoeken en niet weten waar je het zoeken moet.

hartelijke groet,  
Ds. Rineke van den Berg

### **Verjaardagsvisite**

U heeft er al vaker over kunnen lezen in de Wegwijzer en ook foto's kunnen zien op de Petruskerk-app: de verjaardagsvisite. Een laagdrempelige manier om kennis te maken met mij, maar ook heel gezellig om heel verschillende gemeenteleden te ontmoeten die je anders niet zo snel spreekt.

Dinsdag 26 mei tussen 19:00 en 20:30 (je kunt komen en gaan wanneer het schikt) is er weer verjaardagsvisite in De Rots. Alle jarigen, jong en oud, die jarig zijn in mei zijn daarvoor uitgenodigd.

We willen graag voor wat lekkers zorgen, daarom is het fijn om te weten of u/je komt. Dit kan via de mail van de pastoraatsgroep: [pastoraat@pkwapenveld.nl](mailto:pastoraat@pkwapenveld.nl) of telefonisch of een appje naar Wietse Venema, 06 53 76 06 25.

Jarigen van juni kunnen vast de datum noteren in hun agenda:  
woensdag 24 juni 19:00-20:30 uur.

Ik hoop u binnenkort te ontmoeten!

Rineke van den Berg

### **Pastorale avond**

‘Heer wijs mij Uw weg’

Uitnodiging voor alle vrijwilligers in het pastoraat en geïnteresseerden in het pastoraat. Op 20 mei om 19:30 uur start in de Rots een avond voor bezoekmedewerkers in onze gemeente maar gemeenteleden die pastoraat interessant vinden, mogen zeker aansluiten! Het thema van deze avond is: ‘Heer wijs mij Uw weg’.

We zijn als gemeente onderweg. Een weg achter Jezus aan. Hoe begeleidt de Geest ons op die weg? Daar staan we op deze avond bij stil.

We doen dit onder andere door na te denken over de volgende woorden: ‘De Heilige Geest zorgt ervoor dat we als gemeenschap van Christus niet aan regels of gewoontes blijven vastzitten of ons heil daarin zoeken - of het nu gaat om wie we zijn als kerk of wat we doen in een kerkdienst. In plaats daarvan laten we ons leiden op een nieuwe, onbekende weg naar wat God voor de toekomst heeft bedoeld.’

Wat roepen deze woorden bij je op? En wanneer ervaar jij de Geest in onze gemeente? En wanneer niet?! Omdat het pastoraatsteam deze avond organiseert, stellen we ook de vraag: ‘waar zien we de Geest in het bezoekwerk?’

Iedereen die hierover een avond wil meedenken en in gesprek wil gaan met elkaar, van harte welkom!

Ds. Rineke van den Berg

## **Praatcafé / vrouwengespreksgroep / ontmoeting jonge vrouwen**

Hoe je het ook wilt noemen: praatcafé, vrouwengespreksgroep, ontmoeting jonge vrouwen, of... Tijdens mijn bezoeken aan verschillende gezinnen in onze gemeente kreeg ik door dat een aantal jonge vrouwen (twintigers, dertigers) behoefte heeft om leeftijdsgenoten te ontmoeten. Je kunt in je eentje bezig zijn met levens- en geloofsvragen, maar je kunt er ook met anderen over nadenken.

Ik vind het altijd fantastisch dat juist in een kerkgemeenschap alle leeftijden en mensen met verschillende achtergronden bij elkaar komen, maar de ervaring heeft mij ook geleerd dat het daarnaast belangrijk is dat je vrouwen of mannen, van je eigen leeftijd kunt ontmoeten om over je geloof en leven door te kunnen praten. Dat is verrijkend en verdiepend omdat je levenservaringen van elkaar herkent, je in dezelfde levensfase zit en tegen dezelfde dingen aanloopt of mee bezig bent.

Omdat ik bij huisbezoeken merkte dat het verlangen er is bij een aantal vrouwen om elkaar te ontmoeten, gaan we maar gewoon beginnen door een avond te plannen! We gaan het hebben over bloeien in je leven. God zaait zaadjes in ieders leven. Wat komt er tot bloei? We maken kennis met elkaar, bespreken hoe we deze groep verder vorm willen geven en staan stil bij de bloei in ons leven. Welkom en neem gerust een vriendin/buurvrouw mee.

Wanneer: Donderdag 18 juni 20:00

Waar: de Rots

Voor wie: vrouwen die twintiger of dertiger zijn

Thema: in volle bloei

Leiding: Rineke van den Berg

## **OOG VOOR ELKAAR**

In onze gebeden en gedachten zijn wij bij mevrouw Joke Boef (Putterweg 17) en haar familie nu zij afscheid hebben moeten nemen van de heer Gerrit Boef. Hij is op 4 april 2026 overleden. Verderop leest u het In Memoriam.

Ook is er verdriet bij de familie Kwestro (Kanaaldijk 44) nu mevrouw Kwestro op 11 april 2026 is overleden. Het In Memoriam leest u verderop.

Onze gebeden zijn ook gevraagd voor alle gemeenteleden (niet bij naam genoemd) die operaties of behandelingen moeten ondergaan.

Zoals u weet verblijven ook veel gemeenteleden in verzorging-/verpleeghuizen of revalidatiecentra. Denkt u ook aan deze gemeenteleden met uw gebeden, bezoekje of een kaartje?

Beseffend dat er in onze gemeente ook mensen zijn die een steuntje in de rug kunnen gebruiken omdat zij ziek zijn, zorgen hebben, een geliefde hebben verloren aan de dood of het leven, of om welke andere reden dan ook, dragen we hen allen op in de hoede van onze God en denken aan hen in onze gebeden.

De rubriek OOG VOOR ELKAAR vullen wij als gemeenteleden samen in. Hoort u iets wat wij mogen weten en delen, geef het door aan [pastoraat@pkwapenveld.nl](mailto:pastoraat@pkwapenveld.nl).

Hartelijke groet,  
Coördinatie Team Pastoraat Petruskerk

## **IN MEMORIAM**

**Gerrit Boef**

**\* 16 februari 1940      † 4 april 2026**

Gerrit is geboren in Aarlanderveen, als oudste van 5 kinderen. Toen hij 10 jaar was, verhuisde het gezin naar Bodegraven. Hij kon goed leren en ging scheikunde studeren in Utrecht. Daar ontmoette hij Joke die de opleiding tot lerares volgde. Op een zonnige dag, 28 juli 1963, hebben ze zich verloofd en 2 jaar later zijn ze getrouwd. Gerrit wist niet wat hij met zijn opleiding wilde doen. Joke stimuleerde hem om het onderwijs in te gaan. “Dan hebben we lekker lang vakantie!”

Gerrit kreeg een baan bij het Christelijk Lyceum in Zwolle. Zo zijn ze samen begonnen op een flatje in Zwolle. Al gauw konden ze verhuizen uit de stad naar Wapenveld. En later hebben ze aan de Putterweg hun huis laten bouwen, met een prachtige tuin. Daar zijn hun 6 kinderen opgegroeid. Met mooie herinneringen aan de vakanties in Belt-Schutsloot aan en op het water en later met tent en caravan naar Frankrijk. Gerrit werkte 36 jaar in het onderwijs. Hij was plichtsgetrouw en dat vroeg hij ook van zijn leerlingen. Thuis vond hij het wel eens wat moeilijk om zijn werk los te laten. En ook om zijn ‘leraren-pet’ af te zetten.

Na zijn pensioen hebben Gerrit en Joke veel kunnen reizen en genieten van de natuur. Als ze thuis waren, was er zorg en liefde voor het tuinieren. Want Gerrit was een man van de handen in de aarde. Achter het huis was een grote groentetuin, waar ook de kinderen aan het werk werden gezet. In de laatste jaren, met het afnemen van zijn gezondheid, werd het uitzicht op de tuin voor Gerrit steeds belangrijker. Die staat dan ook vol met vogelhuisjes, waar hij tot op de laatste dag van kon genieten. Op zaterdag 4 april is Gerrit thuis overleden, in de leeftijd van 86 jaar.

Op de kaart schrijven zijn vrouw Joke, de kinderen en de kleinkinderen deze woorden:

Na alle fijne jaren die we samen met hem mochten beleven, hebben we afscheid moeten nemen van mijn geliefde man, dierbare en liefdevolle vader en opa, Gerrit Boef.

Gerrit was een mens met een diep gevoeld ontzag voor het mysterie van het leven. In zijn laatste levensjaar kon hij elke dag vol aandacht en verwondering kijken naar al het leven in de tuin achter hun huis. Zo leefde hij ook in diepe verbondenheid met de Schepper van alle leven. Voor zijn vrouw Joke is zondag 22 maart een dankbare herinnering. Toen had Gerrit nog genoeg adem om te kunnen zingen. Vol overtuiging zong hij toen de woorden mee van Psalm 84: 'Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend U ontmoet, Die leven zijt en leven doet.'

In de dankdienst voor zijn leven klonken de woorden van Psalm 8: 'Wie is de mens? Dat U aan hem denkt!' Mogen deze woorden met Joke, de kinderen en de kleinkinderen meegaan en hen troost en kracht bieden in het gemis. Dat deze woorden helpen om te geloven dat Gerrit nu mag ervaren wat het is om te zijn in het oord van rust en vrede. Dat is ons vertrouwen in de Naam van de Eeuwige: Ik ben er, Ik ben waar jij bent, Ik denk aan je.

Ds. Arjan Bouwknecht

## **IN MEMORIAM**

**Erna Kwestro-Felder**

**\* 14 november 1942      † 11 april 2026**

Zaterdag 11 april overleed op 83-jarige leeftijd onze zuster in het geloof Erna Kwestro-Felder.

Sinds juli vorig jaar woonde zij samen met haar man Piet met veel plezier bij de kinderen, Jan en Nanda, aan de Kanaaldijk in Wapenveld.

Zij was al geruime tijd ziek en de laatste weken ging het in een stroomversnelling. De dag voor haar overlijden was zij, na een kort verblijf in het ziekenhuis, naar haar eigen wens opgenomen in hospice Lotus in Zwolle. Daar stierf zij, toch nog onverwachts, op de verjaardag van Piet.

Erna was een zorgzame vrouw met een duidelijke mening, liefde voor het volk Israël en een rotsvast vertrouwen in haar hemelse Vader. Kerkelijk bleven zij betrokken bij de EGZ in Zutphen, waar zij 53 jaar woonden. In december woonde zij en Piet bij ons in de Petruskerk nog de kerstmiddag voor 80+ers bij, wat ze heel fijn vonden. Ook bezocht ze (helaas slechts 1 keer) de gebedsgroep. Blijken van meeleven, in de vorm van een kaart of de bloemen, werden zeer gewaardeerd.

Nanda Dijk

## **KERKENRAADSVERSLAG**

Kerkenraadsverslag 15 april 2026.

Rineke opent met gebed. We lezen Psalm 27 en bespreken welke zin iemand aanspreekt, opvalt.

De jaarverslagen van de diaconie en de kerkrentmeesters worden doorgenomen en toegelicht door Bart en Ton en goedgekeurd door kerkenraad. Er zal een controlecommissie worden gevraagd om de kassen te controleren. Het jaarverslag kan worden ingezien op zondagochtend 14 juni bij het koffiedrinken na de kerkdienst. Wilt u het verslag al eerder hebben dan kunt u dit opvragen bij de scriba.

De Stille week had mooie vespers en diensten. De commissie heeft zelf nog een evaluatie gepland. De pastoralia zijn besproken. De eerste thema-avond is geweest en er was een mooi groepje. Esther Bootsma heeft afscheid genomen van de Senioren Bijbelkring. Rineke neemt deze kring over. De jeugd heeft tijdens de laatste Follow Me-avond de Paaschallenge gedaan. Ze gaan nog een uitje plannen als afsluiting.

Op 5 juli is er een jeugddienst/overstapdienst/uitzwaaidienst met aandacht voor: Overstap van basisschool naar middelbare school, geslaagden (overstap naar volgende opleiding), uitzwaaien van Jana en Jolijn. De muziek wordt verzorgd door eigen combo. Vanuit het WIDO-overleg gaan de 3 kerken uit Wapenveld een lijst maken met alle activiteiten in de gemeente.

De diaconie van de 3 kerken uit Wapenveld gaan een brief schrijven naar de gemeente Heerde over hun zorgen vanwege einde huurtermijn 'Om de Hoek'.

Voor alle vrijwilligers van de kerk is een barbecue georganiseerd op 13 juni, u kunt zich hiervoor opgeven via de scriba. We vragen iedereen die voor de kerk een inlog voor programma's of mailadressen heeft het wachtwoord te delen met partner of voorzitter, zodat we als kerk bij uitvallen nog bij de programma's kunnen.

Trijnje eindigt met gebed uit het 40 dagenboekje.

Agnes Venema  
Scriba

## **MUTATIES**

### **Overleden**

- Dhr. G. (Gerrit) Boef, Putterweg 17, 8191 AZ Wapenveld, op 4 april 2026 in de leeftijd van 86 jaar.
- Mw. E.W. (Erna) Kwestro-Felder, Kanaaldijk 44, 8191 ND Wapenveld op 10 april 2026 in de leeftijd van 83 jaar.

Ton Eilander

## **DIACONIE**

### **Doelcollecte zondag 17 mei a.s.**

Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen (Kerk in actie). Begrip en dialoog blijven bevorderen in Israël. Joodse en Palestijnse kinderen in Israël groeien op in een werkelijkheid vol angst en geweld. Vaak leren ze elkaar nauwelijks kennen en leven ze met beelden vol wantrouwen. Het Rossing Center in Jeruzalem wil dat doorbreken. Het centrum traint docenten en schoolleiders om vredeseducatie een vaste plek te geven in hun lessen en schoolcultuur. Jongeren leren omgaan met trauma's en krijgen handvatten om conflicten op een respectvolle manier te bespreken. Zo ontdekken ze dat er een andere weg mogelijk is: die van dialoog, gerechtigheid en vrede.

Sinds de oorlog die volgde op 7 oktober 2023 is dit werk moeilijker en tegelijk urgenter dan ooit. Jongeren leven dagelijks met trauma's en zien op sociale media de verschrikkingen van het geweld.

Daarom is er in de dialoogprogramma's nu extra aandacht voor verwerking binnen de eigen groep, zodat er toch ruimte blijft voor echte ontmoeting en begrip.

Via het programma werelddiaconaat helpt Kerk in Actie het Rossing Center om het ontmoetingsprogramma op scholen in Israël uit te voeren. Je kunt dit werk steunen door jouw bijdrage aan dit programma over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Dialoog Israël'.  
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  
Hartelijk dank!

### **ZWO**

#### **Opbrengst spaardoosjes en collectes 40-dagentijd**

De spaardoosjes uit de 40-dagentijd hebben het geweldige bedrag van € 395,82 opgebracht. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt aan Kerk in Actie en zal worden gebruikt voor diverse projecten waar tijdens de 40-dagentijd voor is gecollecteerd.

Een ieder hartelijk dank zijn/haar bijdrage!

Namens de ZWO-commissie,  
Jannemieke van Doorn

#### **Steun aan projecten over 2025**

Over 2025 heeft de ZWO-commissie een bedrag van € 3.150 te besteden aan goede doelen. We hebben er dit jaar voor gekozen om dit bedrag te besteden aan 3 projecten:

- € 1.000 naar Stichting Oasis - Geloof in India - Uit armoede door onderwijs
- € 1.000 naar Mercy Ships
- € 1.150 naar Oekraïne via ZOA

Hiernavolgend volgt een korte toelichting van deze projecten.

### Stichting Oasis - Geloof in India - Uit armoede door onderwijs

Stichting Oasis is in 2000 opgericht door een Nederlands echtpaar dat persoonlijk betrokken was bij een aantal kleinschalige projecten in India. Zij zagen veel passie bij de lokale mensen en besloten dit financieel te gaan ondersteunen. Mede dankzij sponsors en grote giftgevers konden er in de afgelopen jaren honderden mensen in India worden geholpen. De lokale professionals met wie de stichting samenwerkt weten precies wie de meeste hulp nodig heeft en op welke manier deze mensen het beste geholpen kunnen worden. Er zijn op dit moment verschillende projecten die door Oasis worden gesteund:

- Dagopvang voor arme kinderen
- Gezondheidskliniek waar medische hulp wordt geboden en voorlichting wordt gegeven
- Het 'one meal program': ondervoede kinderen krijgen elke dag een maaltijd
- Het geven van nailessen aan groepen jonge vrouwen
- Het begeleiden en coachen van kinderen in arme gezinnen

Stichting Oasis is in samenwerking met de AFAS Foundation gestart met een veelbelovend nieuw project in de Indiase provincies Jharkhand en Bihar: het opzetten van een boerderij met veeteelt en landbouw. Dit project vormt een belangrijke stap richting financiële zelfstandigheid van de lokale activiteiten van de stichting. Het is belangrijk om minder afhankelijk te zijn van buitenlandse steun. Door lokaal inkomsten te genereren, blijven de diverse projecten in stand (voorzien in onderwijs, medische zorg en voedsel) nu én in de toekomst.

### Mercy Ships

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan 2 miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elke patiënt, brengen we die droom in vervulling.

Op dit moment zijn er 2 ziekenhuisschepen in de vaart - de Africa Mercy en de Global Mercy, het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld. Beide schepen zijn speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen. 80% van de wereldbevolking woont op niet meer dan 150 km afstand van een havenstad. Daarom is een schip de beste manier om deze mensen te bereiken met de hulp die ze nodig hebben.

Het gebruik van een schip is een relatief goedkope manier om het grootste deel van de wereldbevolking met ontwikkelingshulp te bereiken. Een ziekenhuisschip biedt een beschermde en schone omgeving om de kans op infecties minimaal te houden. Er is schoon drinkwater en er zijn sanitaire voorzieningen. Bij plotselinge onrust, bijvoorbeeld een burgeroorlog, kan het schip wegvaren om de veiligheid van de vrijwilligers te waarborgen.

Het werk van Mercy Ships bestaat uit een aantal medische programma's en training & voorlichting:

- Medische programma's.

De medische operaties van Mercy Ships pakken de meest voorkomende aandoeningen in Afrika aan. Hierdoor is de hulpverlening speciaal ingericht voor de nood in Afrika. Zo worden er kinderen en volwassenen geholpen die te kampen hebben met aandoeningen als gespleten lippen, tumoren, oogkwalen en ernstig vergroeide benen (bij kinderen). In een kliniek aan land wordt tandheelkundige hulp gegeven.

- Training en voorlichting.

Door trainingen en medisch onderwijs wordt bijgedragen aan de verbetering van de gezondheidszorg in een land. Door het trainen van onder andere medische professionals zoals verpleegkundigen, chirurgen en anesthesisten, kunnen zij weer anderen trainen. Zo kan de gezondheidszorg in een land blijven verbeteren nadat de schepen vertrokken zijn.

### Oekraïne via ZOA

In Oekraïne zijn veel huizen, scholen en ziekenhuizen beschadigd of kapot door raketaanvallen en bombardementen die het land sinds 2022 teisteren. Bijna 13 miljoen mensen zijn daardoor afhankelijk van hulp.

Als het veilig genoeg is, keren Oekraïners het liefst terug naar hun eigen woning. Maar ook dan is het leven niet makkelijk en zeker niet zonder gevaar. Ondanks vele gesprekken tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten in 2025 en begin 2026, is er nog geen vrede bereikt in het land. Tot op de dag van vandaag zijn er aanvallen op verschillende steden in het land waar nog steeds slachtoffers bij vallen.

Gebleven of teruggekeerde Oekraïners hebben nog een tweede vijand: de winter. Veel mensen hebben namelijk geen middelen om hun huizen warm te krijgen. Voor hen is de winter levensgevaarlijk, zeker als het kwik ver onder de -10 daalt.

ZOA is sinds 2022 actief in verschillende regio's van Oekraïne om noodhulp te verlenen. Er wordt ondersteuning geboden waar hulp het hardst nodig is. Zo is er hulp in het westen van het land, vooral met noodhulp aan mensen die binnen Oekraïne gevlucht zijn. In het oosten is de hulp juist gericht op het opnieuw opbouwen van huizen en steden die kapot zijn.

In zwaar getroffen gebieden biedt ZOA programma's aan waarbij gezinnen geld krijgen. Zo kunnen de gezinnen zelf de dingen kopen die ze het hardst nodig hebben en de lokale economie ondersteunen. Daarnaast kunnen ze met het geld hun kapotte huizen repareren. De hulp is vooral gericht op kwetsbare groepen zoals alleenstaande moeders, ouderen en grote gezinnen.

Ook helpt ZOA kleine ondernemers weer op te starten, zodat zij hun bedrijf kunnen heropenen. Dit doen we door ze een kleine subsidie te geven.

Wat fijn dat we als gemeente een bijdrage kunnen leveren aan een beter bestaan in een land ver van hier.

Een ieder hartelijk dank voor de gaven!

Namens de diaconie en de ZWO-commissie

## FINANCIEEL OVERZICHT

| <b>Datum collectes</b> |   | <b>Bedrag</b> |
|------------------------|---|---------------|
| 22-3-2026              |   | € 398,80      |
| 29-3-2026              |   | € 404,60      |
| 2-4-2026               | collecte Rehoboth<br>Witte Donderdag/diaconie | € 79,25       |
| 5-4-2026               |   | € 420,20      |
| 12-4-2026              |   | € 414,25      |

| <b>Ontvangen per bank</b> | <b>Doel</b>  | <b>Bedrag</b> |
|---------------------------|--------------|---------------|
| Activiteiten              | oude metalen | € 310,00      |
| Activiteiten              | oud papier   | € 228,50      |

### **Giften contant ontvangen**

| <b>Via</b>     | <b>Doel</b>     | <b>Bedrag</b> |
|----------------|-----------------|---------------|
| Paasmiddag 80+ |                 | € 179,75      |
| Bertha Keizer  | diaconie        | € 10,00       |
| Beel Töpfer    | kerk            | € 20,00       |
| Spaardoosjes   | 40-dagenproject | € 395,82      |

Ton Eilander

## KERKRENTMEESTERS

### **Vrijwilligersmiddag 13 juni**

Samen vieren we uw inzet!

Beste vrijwilliger van de Petruskerk Wapenveld, wat zouden wij zijn zonder de inzet van onze betrokken vrijwilligers? Of u nu elke week klaarstaat of af en toe helpt, uw bijdrage betekent ontzettend veel voor het samen gemeente zijn. Misschien heeft u maar 1 keer geholpen - bijvoorbeeld met het wegbrengen van de Wegwijzer of bij het ophalen van oud papier - maar onderschat uw eigen inzet niet. Elke bijdrage telt en wordt enorm gewaardeerd. Daarom bent u ook van harte welkom!

Graag nodigen wij u uit voor een gezellige middag op zaterdag 13 juni in de Petruskerk.

Tussen 16.00 en 19.00 uur staat er een heerlijke barbecue voor u klaar als dank voor uw inzet.

De vorige barbecue was ontzettend gezellig en geslaagd, maar we hebben ook een aantal vrijwilligers gemist. Dit jaar hopen we u er (weer) bij te hebben, zodat we er samen een nóg mooiere middag van kunnen maken!

We kijken ernaar uit om u te ontmoeten en samen lekker te eten! Wilt u zich vóór 4 juni 2026 aanmelden? Dat kan via de kerkapp of door een e-mail te sturen naar de scribe via [scribe@pkwapenveld.nl](mailto:scribe@pkwapenveld.nl), onder vermelding van: BBQ 13 juni.

We hopen u daar te zien!

Hartelijke groet,  
De Kerkrentmeesters



## **VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE**

### **Oud papier**

Iedere zaterdag van 9.00-12.00 uur kunt u oud papier brengen op het kerkplein en alle dagen van de week in de container op het erf bij de familie Westhoff, Marledijk 2.

**OUD-PAPIER!!!!**

De activiteitencommissie

### **Inzameling oude metalen**

Wanneer u nog oude metalen achter uw huis hebt liggen, kunnen wij die te gelde maken voor kerkelijke doelen. Wij zorgen ervoor dat de opbrengst naar een goed doel gaat. U kunt denken aan oude wasmachines, drogers, magnetrons, mobieltjes, computers en printplaten, maar ook oude elektriciteitskabels, koper, lood en tin zijn nog geld waard.

Ook auto-accu's kunt u inleveren. Let op: vanwege de koelvloeistof kunnen oude koelkasten, diepvriezers, beeldbuis-tv's niet worden ingeleverd.

U kunt uw oude metalen bezorgen bij Wim Westhoff, Marledijk 2 in Marle.

Wanneer het veel of groot is en u heeft er geen vervoer voor, kunt u ook bellen naar 06 46 99 17 10.

### **Hemelvaartsdag**

Hagepreek bij molen de Vlijt op Hemelvaartsdag 14 mei 2026.

Al 15 jaar komt de VEG Kruiskerk samen in een openlucht kerkdienst op deze belangrijke plek. Het is voor deze gemeente de ontstaansplek. Sinds 2019 is de samenwerking met de Petruskerk uit Wapenveld gestart om samen de Hagepreek op Hemelvaartsdag te organiseren en vanaf 2025 is de Hervormde gemeente uit Vorchten ook aangesloten om deze dienst gezamenlijk te organiseren.

Dit jaar sluit de dienst aan bij HEERDE 850. Er wordt een link gelegd tussen het verleden (toen het christendom via het klooster Hulsbergen vermoedelijk in Heerde en Wapenveld kwam) en het heden van 2026. Op 22 maart 2026 (officiële start Heerde 850) stond Gods trouw door de eeuwen heen centraal. Bij Hemelvaart kijken we meer naar de toekomst, Jezus absentie in deze wereld, zo ervaren veel mensen dat ook anno 2026, maar hoe kijken christenen eigenlijk naar die toekomst (vol van hoop) en hoe verbind je dat dan met het leven van nu?

De organisatiecommissie hoopt natuurlijk ook dit jaar weer op een mooie opkomst en nodigt dus iedereen van harte uit om te komen en Hemelvaart mee te vieren op donderdag 14 mei bij molen de Vlijt in Wapenveld.

Aanvang van de dienst is om 10:00 uur. Na afloop van de dienst kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee of fris en eigen gebakken cake/taart van de gemeenteleden.

Deze ontmoeting na de dienst vindt plaats in de boomgaard van 'Eet bij Edith'. Voor de kinderen van groep 1 en 2 is er tijdens de dienst een speciale kindernevendienst.

Wij nodigen fietsers uit om ook dit jaar weer samen fietsend aan te komen bij het molenterrein. Dus pak de fiets en ga samen op weg vanaf de Kruiskerk of vanaf de PKN-kerk Vorchten naar de Petruskerk aan de Kwartelweg. Fietsers van de Petruskerk wachten bij het kerkplein de mensen uit Heerde en Vorchten op die om uiterlijk 09.00 uur zijn vertrokken en rond 09.30 uur bij de Petruskerk verwacht worden.

Mocht het een natte dag worden, dan kijken we uit naar de Petruskerk

Van harte welkom!

\*\*\* Voor de enthousiaste bakkers onder ons zal er in de hal een lijst liggen om op te geven voor het bakken van wat lekkers. \*\*\*



### **Beeldende Kunst-expositie 'Elkaar verstaan' in Welsum, Olst, Veessen en Vorchten**

Tussen Hemelvaart en Pinksteren doen 4 kerken langs de IJssel mee met het landelijke initiatief Feest van de Geest, een ontmoeting tussen beeldende kunst, Pinksteren en architectuur van kerkgebouwen. Het thema in 2026 is 'Elkaar verstaan'. Dit thema is ontleend aan het pinksterverhaal uit de Bijbel. De vrienden van Jezus staan in vuur en vlam als ze tijdens het pinksterfeest over hun geloof vertellen. Hun enthousiasme slaat over op de omstanders, waar die ook vandaan komen. Zij verbazen zich erover dat ze Jezus' vrienden verstaan: ze hadden een (taal)barrière verwacht maar die is er niet!

Het thema is een bron van inspiratie voor de 20 deelnemende kunstenaars en we hopen dat dit ook zo voor u als bezoeker mag zijn.

Wij wensen u veel plezier bij het bezoeken van de kerken en het bekijken van de kunstwerken. Wie weet leidt dat ook tot verrassende ontmoetingen met andere mensen. Wat zou het mooi zijn als het thema 'Elkaar verstaan' niet alleen met Pinksteren maar het hele jaar door tot uiting komt in onze dorpen.

De kerken zijn open op de middagen van 14, 16, 17 en 23, 24, 25 mei van 13.00 tot 17.00 uur.

Voor meer informatie en bekijken welke andere regio's meedoen: <https://feestvandegeest.nl>



PETRUS  
kerk